

Denna gård var intill 1922 en synnerligen väl bevarad gårdsanläggning från början av 1800-talet. Den har ursprungligen varit belägen i Kabbarps by men blev vid enskiftet 1813 utflyttad. Ännu på 1920-talet kunde äldre personer uppgiva gårdens forna läge i det forna bysamhället. Hemmanen n:r 2 och n:r 8 voro fordom hoveriskyldiga under Alnarps kungsgård, och detta torde ha varit anledningen till att de vid enskiftet blevo förflyttade väster ut i närheten av stora landsvägen mellan Lund och Malmö. Emellertid upphörde hoveriskyldigheten omkring 1830 och avlöstes av någon avgift, som också den småningom upphörde.

Kabbarp n:r 8 ligger i närheten av Åkarps stationssamhälle invid den väg som förbinder Åkarp med Burlöv. Gården ägdes vid tiden för enskiftet av Åke Jönsson, som avled i början av 1830-talet; därefter av krögaren å Hvilan Sante Santesson, som 1847 sålde den till Adam Nilsson. Denne kom redan 1849 på obestånd och sålde stället till Ola Andersson. Han innehade gården till 1865, då han sålde den till sin svärson Hans Persson. Ola Andersson undantog för egen räkning en remsa jord väster om landsvägen, som han bebyggde med en liten gård. Själva stamhemmanet beboddes av Hans Persson till hans död 1907. Det äges fortfarande av hans arvingar, men den mesta åkerjorden är nu styckad i byggnadstomter. Det å bilden 1 synliga området norr om gården är nu (1937) fullkomligt bebyggt. Gården har ursprungligen omfattat omkr. 50 tunnland jord. En del jord såldes redan i förra hälften av 1800-talet till värdshuset Hvilan, som omkring 1820 anlades på n:r 8:s ägor. När krögaren Santesson ägde hela hemmanet blev gården delvis nybyggd. Boningshuset som är byggt av lersten (råsten) utan korsvirke och med ganska tjocka väggar förefaller vara byggt på 1830-talet. Det heter i en lantmäteriförrättning fr. 1841 att gården blivit "i senare år med bättre åbyggnad försedd". Uthusen voro samtliga av korsvirke med klinta lerväggar, här och var i senare tid ersatt med tegelmurning. När ett stycke av en klinevägg var dålig, plögade Hans Persson ersätta det med murning av tegel. 1922 blev västra längan (en loglänga) riven, i början av 1930-talet revs den södra längan, och av uthusen kvarstår nu endast den västra längan. En fullständig planritning över gården, utförd av elever vid folkhögskolan Hvilan, finnes sedan 1929 å Folkminnesarkivet. De medföljande fotografierna, 14 till antalet, äro tagna 1930 medan ännu södra och östra uthuslängorna kvarstodo. På det område, som gårdens forna areal utgör, bo numera omkring 250 personer och området utgör numera en del av Åkarps municipalsamhälle.

Lund den 1 december 1937.

*Ingemar Ingus.*