

ACC. NR. 137

Landskap: SKÅNE Upptecknat av: Arthur Olsson  
Härad: OXIE Adress: V. Klagstorp  
Socken: V. Klagstorp Berättat av: \_\_\_\_\_  
Uppteckningsår: 1929-24 Född år \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Uppteckningen rör

Ättehöj - Lören förvandlades till dukater. 1  
Rommele höjgen stod på guldpelare. 1  
Mannen fick gratis ritt från Stockholm. 1-2  
med spökryttare. fick lägga sig "missgryps"  
Guldhest på Pihlegård i Tygelsjö 2.

Arthur Olsson  
K. Klagstorp.

137

7. 2

Folksägner  
från  
Orre härad

1. Om Rommelehög i V. Klagstorp
- 2, 3. Om Kashög i Tygelsjö.
4. Om en nedgrävd guldkäst på Pilegården i Tygelsjö sn.

Här återgives ett par sägner upptecknade av en person, som är intresserad av gammalt, berättade för honom av en person som var född 1827.

1. På hemmandet nr 24 V. Klagstorp socken ligger en ättehög, som kallas Rommelehög. En ägare till angränsande hemman kom i början av 1800-talet en dag upp på högen, där han såg något, som liknade träspånor. Han tog upp ett par av dem och stoppade dem i fickan. Då han kom hem, skulle han närmare betrakta dem, och fann då att de voro förvandlade till dukater. Han skyndade därför tillbaka till högen för att plucka upp de övriga spånorna, men då fanns där inga.

Ägaren av gården på 1860-talet tog jord av högen för att fylla upp i en långa som han byggt. Därefter spökhade det på gården så att han ej kunde trivas där utan sålde den och flyttade därifrån.

2. I Tygelsjö socken på hemmandet nr 6-8 ligger en ättehög, som kallas Kashög. Den är nu blott 2 meter hög men har säkert varit betydligt större i sitt ursprungliga skick. Det berättas, att några personer skall hava grävt i den för att söka efter skatter. De iaktog därför den nödvändiga bystnaden, men för att få dem att yttra något kom det på vägen ett halmlass, i vilket det satt ett par kupper.

I högen har trollen haft sitt tillhåll. Sammen man, som fann spånorna på Rommelehög, har ofta sett Kashög stå på guldpelare om julaftnarna. År 1848-49 företog sig ägaren till gården att plundra högen och bortförde därifrån 11 lass sten. Självis önskade han att försätta men avrändes av fruntimmerna, som voro rädda, att de sedan ej skulle få någon ro för spöken.

3. En man i Tygelsjö hade varit hos kungen i Stockholm för att av honom få hjälp i en rättegång. Då han var på hemvägen,

uppkomms han av en ryttare, som stannade och frågade, var han  
 ämnade sig. Då han fått veta, att mannen skulle till Tygelsjö,  
 bad han honom att sitta upp på hästryggen hos sig, ty han  
 skulle dit och spisa julafton. Då han satt sig upp, bar det av  
 förfärligt, högt från maken. Då de rided en tid, hörde mannen  
 ett klingande ljud, och då han sporde, vad det var, fick han till  
 svar, att det var hästen, som slagit sina kovar mot spiran av  
 Kristianstads kyrktorn. Då de närmade sig Kaskög, fick mannen  
 befallning att, då han kommit av hästen, att lägga sig "miss-  
 gryns" på marken och ligga där, tills det blev lyst omkring  
 honom.

4. På Pihle gård i Tygelsjö socken skall finnas nedgrävd  
 en guldhäst. Pihle, som nu är skiftat i flera hemmansdelar,  
 skall förut hava utgjort en brukningsdel och varit herregård.  
 Ända till senare tid hava sänkningur i marken utvisat plat-  
 sen av gravar, som omstulet byggnaderna. När Thane blev  
 svenskt, flyttade ägaren till Danmark, och då skall guldhästen  
 hava blivit nedgrävd.

Meddelade av Artur Olsson, j. 1904.  
 V. Klagatorp, Öst. härad. *Elev vid Vilan*  
 Sägnerna ha upptecknats av hans far,  
 Lantb. Olof Olsson i V. Klagatorp. 1923-24