

Landskap: SKÅNEUpptecknat av: Axel LarssonHärad: VEMMENHÖGAdress: HjellstorpSocken: HJELLSTORP

Berättat av:

Uppteckningsår: 1922-23.

Född år i

*Uppteckningen rör**Penningskistan under broralret**1*

Ael Larsson
Kjellstorp, 142

142

1.1

LUND'S UNIVERSITETS

FOLKMINNESARKIV En rägen från Dybeck av Ael Larsson.

Omkring Dybecks borg går en rägen bland ortens befolkning, att borgen shall vara byggd av sjörövare. Den tron befästes ytterligare därigenom, att det shall stå en penningkista under ett av brovalven, som nu är igenmurat. Folket tror fortfarande, att det är sjörövarnas skatt, som förvaras i kistan. Denna shall vara så tung, att det behöves fem män för att lyfta från jorden. Dessutom så shall den vara bevakad av en stor orm, som ligger på kistan. När någon vill försöka att tränga sig in i valvet, så rörer ormen upp sitt huvud och väver till, och är den nyfikne icke kvick nog att dra sig tillbaka, så kan han anse sig förlorad, för öppningen, som återstar av valvet, sen det blev igenmurat, är mycket liten. Utan ormen, som bevakar skatten, finns det en stor hund, vilken har eldröda ögon, och som folket anser vara Hornspelle själv.

Men en gång för länge sedan, innan brovalvet blev igenmurat, fanns det en rättare på gården, som inte trodde varför sig på ormen eller hunden. Han anrägde det för skroch alltsammans.

En dag när arbetarna som vanligt samtalade om kistan, kom han bort till dem och sade, att de inte skulle tro på sådana historier som dem om ormen och hunden. De blev arga och sade till honom, att han själv kunde försöka, om han kunde taga upp kistan. Han svarade dem, att om sex av dem varo villiga att hjälpa honom in mörk natt, så skulle kistan komma upp i dagen. I början var det ingen, som var modig nog att gå med på förslaget. Men en tid därefter kommo sex unga män till rättaren och sade, att de varo med på att taga upp kistan. Han berättade då, att de skulle ramlas in mörk natt söder om gården. Dessutom skulle de hava starka rep med sig. Det andra, som behövdes, skulle han själv hava med sig.

En tid därefter blev det en riktigt bekvart natt. De sex männen hade i hemlighet fått veta tiden, när de skulle på vissta, vad de dugde till. Men det var mer än en av dem, som hände hålla hästar uppå ryggen, när de närmade sig den dystra borgen. Endast rättaren var lugn. De andra hade velat vända mer än en gång, men de skämdes inför sin förmans. De stannade en stund, innan de kommo fram, för att överlämga ^{om} vem av dem, som

shulle klättra ner i kanalen under brovalvet för att lägga repen om hirstan. Detta åtog sig rättaren och en av de sex, för det var ingen av de andra, som vägade. När de nu kommo fram till kanalen, drog rättaren fram en stegge ur ett burkage, Denna hjälptes de åt med att få ner i kanalen så tyrt som möjligt. När detta var gjort, klättrade rättaren och hans medhjälpare ner under brovalvet. När de kommo ner, sågo de inte vare sig orm eller hund. De stego sakta ut i vattnet för att leta upp hirstan. De hittade den snart. Rättaren sparkade till den, så att han höll på att förlora balansen. De skyndade sig att slä repen om hirstan, för de försöko i det ishalla vattnet. Därpå klättrade de upp till sina kamrater, vilka blevo glada, när de kommo upp igen. Nu började de att dra av alla kraftar, tills de sågo hirstan komma upp till hanten av brovalvet. Då var det en av männen, som utslungade en svordom över att hirstan var så tung. Då ~~All~~ ens brast alla repen, och hirstan föll med ett plaskande ljud ned under valvet. I denna stund kom ägaren till platzen, och då han igenhändе sitt eget folk, avrchedade han dem ögonblickligen.

Bättaren och den av männen, som hjälpt till med att lägga repen om hirstan, insjuknade snart och dogo.

Dagen efter försöket att få upp hirstan, igennmurades valvet, med undantag av den lilla öppning, som är kvar. Förröket att taga upp hirstan, var inte det förrtan. Men sedan dess har den fått vara ifred.

Upptecknad av Axel Larsson. f. 1904.

Kellstorp. Vemmenhögs härad

Elev vid folkhögskolan Hirlan 1922-23