

ACC. NR. 186

Landskap: SKAÑE Upptecknat av: Gunnar Johansson  
Härad: Ö. GÖINGE Adress: Höstreda  
Socken: Höstreda Berättat av:  
Uppteckningsår: 1923-24 Född år     i    

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Uppteckningen rör

Sagan om Greven på Borge

Skriv endast på denna sida!

2 Sid.

Opplysningsvesenets  
LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKLIVSRESARKIV

1922 24

186

166186

Hästen  
(O. Gäringer)

Sagan om greven på Borgön.

Skåne.

I västra delen av Hästveda församling ligger den vackra Skeingesjön. I denna ligger en ö kallad Borgön. På Borgön fanns fördom ett ståtligt slott, som beboddes av en greve. Förutom slottet och ön ägde greven stora delar av Hästveda, Osby och Verums församlingar. Största delen av folket i dessa församlingar voro torpare och arrendatorer under greven. Greven var en hård och hänsynslös man, som förtryckte sina underlydande, och behandlade dem ofta sämre än sina egna djur, och då han för varje år ökade arbetsbördan och arrendavgifterna för sina torpare och arrendatorer, blevo de till slut förbittrade och beslutade att hämnas på honom. En julafton på 1650-talet var det julkalas hos greven. En stor mängd personer av hans eget stånd voro inbjudna, och grevens tjänare fingo även deltaga i festligheterna. På vin och starka drycker sparades ej, och till följd härav blevo såväl gästerna som slottsvakterna mycket berusade. Då kalaset var slut, bjöd greven sina gäster stanna kvar på slottet över natten. Slottsvakterna voro på grund av den myckna spritde förtärt så medtagna, att även de sovo, och slottet stod utan bevakning. Arrendatorer och torpare, som hade gjort sig underrättade om förhållandet på slottet, tyckte, att det nu skulle vara lämpligt att utkräva sin hämnd. Hårtill kom själva naturen dem till hjälp på så sätt, att <sup>den</sup> sjön, som länge hade varit tillfrusen, var så stark, att den höll att gå på. Nu började de hämndgripte att bära fram halmen och ved, <sup>den</sup> vilken de uppstaplade runt omkring slottsmuren. Då detta var gjort, antände de halmen, och inom några minuter stod hela slottet i lågor. Några av gästerna samt en av grevens söner lyckades att

2

rädda sig ut ur det brinnande slottet, men alla de övriga innebrändes.

Det, som vittnar om att denna saga är sann, är de ruiner, som ännu finnas kvar av det forna slottet. Den efterlevande greve-sonen hade först tänkt att bygga upp ett nytt slott, där det gamla hade stått, men han ändrade sina planer och byggde det nya slottet i Skelinge.

Detta slott står kvar ännu, men greveätten är utdöd, och slottet äges förhärvarande av en ofrälse person.

(~~Wittn. av~~ Gunnar Johnsson, Hästveda, Ö. Göinge h:d.)

~~Skåne.~~