

ACC. NR. 237

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: SKÅNE Upptecknat av: A. Tankred.
Härad: Färs Adress: SJÖBO.
Socken: Berättat av
Uppteckningsår: Född år i

I

Uppteckningen rör

En historia från sjön (spökhistoria) 1
Korstecknet (otursvarsel) 4.
Lungsot (Åsumspägen) 5.
Otursvarsel. 6.
Dödsvarsel. 6.

EN HISTORIA FRÅN SJÖN.

Ett fartyg befann sig för många år sedan på en längre resa, hvarunder det hade att passera det af alla sjömän kända och farliga farvattnet Kap Horn. Då några matrosar under en stormig natt voro sysselsatta med att bärga segel varseblevo de en för dem obekant person som

Skriv endast på denna sida!

deltog i deras arbete utan att yttra någonting. Ingen af sjömännen, som naturligtvis anade att något öfvernaturligt förelåg vågade heller tilltala honom, där han på vandt sätt arbetade sida vid sida af dem i pärterna. Nedkomna på däck rådgjorde de med varandra vad de skulle göra med den hemska gestalten om han åter skulle visa sig, och då efter en stund åter måste bärga in segel och han åter befann sig bland dem tog en af de modigaste sig för att fråga honom vem han var och hur han kommit ombord på deras fartyg. Han svarade då med en graflik och hemsk röst. "Jag har varit ombord på detta fartyg förrän någon af er. Hittills har emellertid ingen vågat tilltalat mig och därför har jag måst fortsätta min rolösa tillvaro här. Jag får nämligen ingen frid förrän mina ben, som ligga under en tung reservkätting hvilken inte varit från sin plats sedan min död, få hvila i vigd jord. Sjomännen blevo slagna af fasa och riktade sina misstankar emot kaptenen, hvilken var en ytterst misstänksam och människofientlig person, som aldrig hade en lugn stund. Jämt och ständigt var han på sin vakt men tycktes ändå bliva öfveraskad så snart någon såg på honom och aldrig såg han själv någon annan person i ögonen.

Då fartyget kom i land och kaptenen hade försummat att gifva order om något arbete och man ej omedelbart kunde börja att lossa lasten tog sig matroserna före att på styrmannens befallning hala upp den af den mystiska passageraren angifna

kettingen. Detta märkte kaptenen varför han blek af raseri befallde dem att genast upphöra därmed. Denna befallning kom emellertid för sent. Kettingen var redan upphalad och på bottnen i boxen fann man skelettet och några förmultnade trasor, kvarlevorna efter den olycklige sjömannen. Styrmannen berättade därpå för kaptenen hvad han visste om saken, och alldeles tillintetgjord bekände han, att han för att göra sig af med ett besvärligt vittne till en anna orättfärdig handling, som han begått mördat honom, samt gömt liket på det ställe där de nu funnit det. Han blev sedermera arresterad och dömdes till ett välförtjänt straff. Benranglet begravdes i vigd jord och spöket visade sig aldrig mera.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3

KORSTECKNET.

Många gamla människor bruka, när de ha gjort något arbete slå ett kors över alltsammans. Sälunda brukade en möllare i Färs H. B. göra när han hade hackat kvarnstenarna, han slog ett kors och spottade 3 gånger. "Så brukade får Göta", sade han. Men varför han gjorde det, visste han inte, Men det blev inte bra om man inte gjorde det. Det var inte färdigt förr.

En gammal gumma i samma socken brukade varje gång hon hade bakat och satt brödet i ugnen slå ett kors på dörren till bakugnen, för såthade hennes gamla mor gjort. Man kan ännu, på ett och annat ställe på landet få se att då gummorna ha kärnat smör och lagt det ner i smörkaret, de slå ett kors i smöret. Så brukade en bondgumma någonstans i Skytts h: d göra, men hon va så snål, så folk trodde att hon gjorde det för hon skulle kunna se om piorna to av smöred.

LUNGSOT.

En person från Trelleborg som led av häktik
(lungsot) blev av "Åsumspägen" ordinerad följande botemedel:
Han fick av Åsumspägen en ylletråd som han skulle bära om livet
närmast kroppen i ett visst antal dagar, han ville minnas att
det var nio.

Sedan skulle han bränna upp tråden och laga att
han fick ätit upp askan. Och han blev frisk efter den kuren.

282 - 237 -

OTURSVARSEL.

Om en katt springer tvärs över vägen där man går, skulle man spotta tre gånger i marken innan man går över där katten har sprungit. Eljest kommer man ut för otur. Detta brukas ännu av många.

DÖDSVARSEL.

Om någon i sitt sockerbetsland har en beta med vita blad, betyder det dödsvarsel i familjen.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

6