

Skogsnyfveri

Var folket då hemma berättade mig?

Det hände sig för en 30 år sen  
att en bonde här i trakten, som alltid  
hade många får, bestämde sig att köpa  
en valp, som hade för syssla att vakta  
fåren. Då bondens ägar var en liten ägg  
ägare vilken hade en mindre gård.

Det i denna ägg hade man att skogs-  
nyfveri vistades. Inom denna ägg  
var en åker på vilken fåren ofta skulle  
vaktas. Men under det han vaktade fåren  
då skulle han även under tiden vakta  
den i ägg. Men var gång han kunde fåren

ser där komma de mest igen. Han försökte gå efter denna ser på snart han gick ett litet stycke bort kommo färew igen. Han undrade mycket vad där skulle kunna vara, som skännde färew. Så gick han för sig att passa på när färew kommo och se efter om där var något mere som skännde dem.

Han hörde nu färew mer i ängen igen samt ställde sig bakom en buske för att lieta efter. I det samma kommo färew och när han såg efter fick han se en lång smalt kvinna som stod nere bland buskarna. Han var vitklädd samt hade lågt rött hår som hängde ner över örlarna, vilket hon stod och hånade.

## Po i gravem.

Det var en gång en bonde, om vilken folk trodde, att han icke hade någon po i gravem. På hände sig att den lantmannen i gammal trakt en gång varit till marknad. Under marknaden hade han påtagit lite förs mycket spritdrycker. Under hemvägen skulle den resande passera förbi lekvangshuset. Medan den döde levde hade han ett ökuamn, han kallades nämligen "den gamle hatten". När nu den resande närmade sig lekvangshuset sade han för sig själv "nu står väl den gamle hatten --- vid lekvangshuset. När på den hove mitt för huset. Guk en sådan öfifil

på att han var sjuk flera dagar.  
Hästen blev rädd sprang ut i  
gruppen på att vagnen skulle rull  
och hästen skred

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

1/4