

Gamla Julminnen.

N:o 1.

Meddelande av Alfred Juddesson Carlfjäll pr Vitaby född 1895.

En gammal man på 86 år Sven Juddesson från Ravlundabro brättar om gamla julminnen från sin fars tid i slutet av 1700-talet följande.

En del förberedelser till julen vidlögos, såsom slakt, bakh, bryggd, trövall och en del andra arbeten såväl uteom som inomhus. En silén quis på en 8-14 dagar skulle slaktas till julen. Den skulle stekas hel och ställas på alla fyra fästerna på ett fat, som sen skulle stå till prydnad på bordet under julen. Till julen skulle där bakaas en 3-4 sorters bröd, så mycket att det skulle räcka hela vintern ända till den första maj. Grovbröden skulle bakaas mycket tunna med ett fat i mitten efter bakningen torkas och stickas på en stång, som sen skulle hängas upp på loftet till vidare torkning. Innan brödet skulle åtas, lades det i vatten, så att det blev mjukt.

Väggarna skulle klädas med en sorts smarpa dukar, kallade drälladukar. De skulle sätta från golvet upp till på väggen. I dukarna varo invärda bilder av människor, djur, vagnar och andra redskaper. Allt arbete skulle vara avslutat till middagen.

Sedan klockan hade slagit 12, fick ingen ting göras: då var det julaförr. När bordet var dukat på julaförronen, sätter maten fram. Det som inte fick placera på bordet, hängdes upp i en korg i dörren över bordet. Maten skulle stå på bordet hela julen.

Hon någon och hälsade på under julen, så bjöds han av maten, som stod på bordet eller av den som låg i korgen.

Sedan julaförrsmåltiden var hållen, bars det in kalven på golvet. Där skulle alla tillbringa natten, såväl husbondfolket som tjänare. Kalmen skulle ligga kvar i tre dagar. Så länge räknas helgen vara. På juldays morgonen skulle alla till kyrkan, så många som kunde gå. De andra fick väl stanna hemma eller också ha skjuts. Pigan på gården skulle vara fört hemma från kyrkan så ble den gärdet fört med allt

arbetet under året. Kom hon sist, ja, då blev man sist med
allt arbete i den gården under hela året. Ingen längre fick dröktas
på juldagen. Endast uttagning av djuren fick äga rum. De
skulle ju också ha till extra, och så mycket de ville äta. Ingen
utgårdsläring i stallarna fick äga rum på juldagen, och
ingen människa fick lämna hemmet på juldagen.

Annandag jul gällde det att vara sittida uppe och gödsla i
stället och sen springa till granngården och gödsla i deras
stall, innan gardens ägare varo uppstigna. Gick det för sig,
så ansågs det som en stor skandal för den andre drängen,
som såg och sör. Under julen ägde åtskilliga fästligheter rum.
Då anlitades brännvinsflaskor mycket. Den, som då var
väist till att dricka, den ansågs som en riktig bra man.