

510

71

Nils Mårtensson
S. Mellby
Almö härad
Skåne.

Född i Rörum år 1847.

Uppteckn. av Kjell Hagberg
sommaren 1928.

510

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Mid sommardans.

Som 17 - 18 års glutt var jag med om en midsommarsdans vid Gyllebo säteri i Vemmerlövs socken, Färstads härad.

Ett par dagar före midsommar började arbetet med majstången, som 30-40 alnar lång. Den restes på gårdsplanen framför slottet i Gyllebo. I toppen var en kronaplacerad, kulört till färgen samt en krona, med tvenne byglar gjorda av blommor och löv. Stången var klädd med bok-, ek-, björk- och almlöv, samt ormbunkar, granris och allehanda blommor. På stången voro sedan med bast fästade kransar, horisontellt ställda. Den översta kransen, som väl kunde vara $1-1\frac{1}{2}$ aln i genomskärning, var

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMHNESARKIV

fästad ett par alnar nedanför kronan. Kransarna voro allt större, ju längre ner de sutto, och avståndet mellan dem ökades i samma mårn. Den nedersta kransen var fästad 3-4 alnar från marken och var åtminstone tre alnar i genomskärning. Dessa kransar voro till antalet 4-5. På var och en av dessa voro sedan mindre kransar fästade klädda med grönt och blommor. På de två översta kransarne hängde fyra dylika småkransar; på de understa 6-8. Några färgade äggskal upphängdes ej. Midsommarsaf-ton på eftermiddagen var stången färdig. Man gick sedan hem och klädde sig fin. Senare vid 5-6 tiden samlades man till dans omkring stången. Tre spelmän sutto invid majstången och stodo för musiken. När klockan var mellan tio och elva bjöds det på ost, bröd, öl och brännvin. Man drack gemensamt ur en stor ölkanna, som gick mun ur mun. Vid 1 - 2 ti den gick man hem.

Midsommardagen samlades man åter vid stången vid ett tiden på mid-dagen och dansade och lekte till 10-11, då det bjöds på ost, bröd, öl och brännvin. Dansen slutade först vid 5-6 tiden på morgonen.

MAJSTÅNG OMK. 1865.



SKÅNE
JERRESTADS HÄRAD
ÖSTRA VEMMERLÖFS S:N
GYLLEBO.

510

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Uppteckn. av Eejell Hagberg
sommaren 1928.

Renritat av
Majstång i Gyllebo
omkr 1865
Harald Olsson
juni 1928.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Nils Mårtensson
S. Mellby
Albo härad
Skåne.
Född i Rörum åt 1847.

Uppteckn. av Kjell Hagberg
sommaren 1928.

510

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Kransagille.

Kransagillet hölls någon gång på sommaren, helst en lördagskväll. Man samlades på gillesgården vid 3-4 tiden på eftermiddagen. Flickorna hade i förväg bundit kransar av allehanda blommor, som de satte på pojkkarna innan de reste till gillesgården. När gästerna samlats kydödos de på kaffe, kakor och brännevin. Sedan körde man till en viss plats t.ex. en skog eller en äng, där man dansade och lekte. Först redo förridarne, därefter spelmannen, sedan åkte brudparet, tärnor och marshalkar och sist de övriga gästerna. Bruden var klädd i en gammal brudkläning, och med henne skulle alla drängarna dansa.

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

5

Brudgummen hade en filthatt, vilken var klädd med blommor. Tärnor
och marskalkar voro rikt prydda med blommor.

När man lekt och dansat en stund for man tillbaka till gilles.
gården, där förtäring intogs, bestående av mat, öl och brännvin, och
sedan dansade man till morgonen.

510

510

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV