

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

7-1
558

M A R I A S O N E S S O N, 73 år och ogift. Hon
är född i Färingtofta socken men kom tidigt till
Södra Munkarp, där hon sedan tjänat hela tiden --
de flesta åren på gården n:r 2.

D Ö D S F A L L.

Maria Sonesson hade hört på att det inte var
bra att luta sig och titta efter den döde i graven.

Dödsfall.

Vattnet, som man tvättat den döde i, var
bra att tvätta småbarn i, då de voro sjuka - särskilt bra
var det mot skäver = engelska sjukan.

2.

33

LUNDS UNIVERSITETS 558
FOLKMINNESARKIV

B A R N S Ä N G.

Då en kvinna låg sjuk i barnsäng, skulle
grannkvinnorna enligt gammal sed komma med mat och dryck
till den sjuka -- mjölk, smör, bröd och för övrigt allt,
vad den sjuka kunde behöva i sitt hushåll. Barnsängskvinnan
fick ej göra besök innan hon gått "i kyrke" i sällskap med
barnets gudmoder. Ej heller dessförinnan gå över en väg--
då kunde hon bli sjuk. Stål över eller under dörren första
gång hon gick ut skyddade henne för sjukdom och ont.

Barnsäng.

S J Ö A F R O A N .

Då åsken var särskilt orolig, hände det, att den slog ner i sjön ibland. Just på det stället blev sjöafroan till och kom därifrån och visade sig ibland för människorna. Den hade folkgestalt och kunde bli hög och lång och och hård som trä. Den brukade wissa kvällar och nätter gå upp och ställa sig böjd över vägen, så att en skjuts med både hästar och vagn kunde åka genom den. Det var inte bra att möta sjöafroan, ty den varslade om olycka och ont.

Sjöafroan.

K R E A R U R E N.

Den första gången en nykalvad ko mjöl-
kades, skulle man ha stål i mjölkspannen, så att inte kon
tog skada på något sätt. En gammal husmor sade en gång till
Maria Sonesson, då hon första gången skulle mjölka en ny-
kalvad ko: "Fått förallandel saijsen (saxen) på ännu i spann-
en Maria."

Kreaturen.

För att skydda
en nykalvad ko.

JULHÖGTIDEN.

Annandag jul väcktes folket tidigt.

Innan de gingo ut i "mansed" (Mansed=kostallet), skulle de ta sig en bit; det var farligt för kreaturen att komma på fastande mage i stallet. Sen skulle de giva kreaturen salt.

Jul.

En gammal husbonde, som Maria varit hos under många år, sade: "De ä en gammal princip, att kregen ska ha salt andan, (andan=annandagen), för så gjore mina föräldrar."