

820. 820

1/1

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sven Björklund.

Sven Björklund, stationsföreståndare, född i Markaryds socken,

, Sunnerbo härad, Kronobergs län, år 1881.

Stationsföreståndare i Holsbybrunn.

(8.5)

820

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2.2

Sm. Sunnerbø härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Markaryds socken. Meddelare Stationsföreståndare Sven Björk-
lund, Holsbybrunn.

Anders Hansson i Hallaryd. (En klok).

Anders Hansson botade sjukdomar. Han kunde också ta reda på
tjuvgods. Han tvingade tjuvarna att bära hem det.

När han var död, orkade hästarna knappt att dra honom till
kyrkogården.

Sm. Sunnerbo härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Markaryds socken. Meddelare Stationsföreståndare Sven Björk-
lund, Holsbybrunn.

Vårtor.

Om en döende rörde vid vårtorna, så tog den personen dem
med sig i graven.

Sm. Sunnerbo härad. härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Markaryds socken.

Meddelare Stationsföreståndare
Sven Björklund, Holsbybrunn.

Kyrkklockan, som for i sjön. (Sägen.)

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

En gång föll en av kyrkklockorna ur och föll i sjön.

De hade sen försökt att köra opp den med ett par tvilling-
oxar, och de hade haft den i vattenbrynet, men det misslyckades.

Sm. Sunnerbo härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Markaryds socken.

Meddelare Stationsföreståndare
Sven Björklund, Holsbybrunn.

Gastabackarna (Sägen).

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Mellan byarna Åmot och Örnafälla i Markaryds socken
finnes en plats, som kallas Gastabackarna.

Där såg de, ett stycke från vägen, gästar, som
gick och lyste.

Sm. Sunnerbo härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Markaryds socken. Meddelare Stationsföreståndare Sven Björk-
lund, Holsbybrunn.

Sven i Feret, som kunde stanna eld.

Det var en karl, som kallades Sven i Feret. Han kunde hindra elden att sprida sig. När det var eldsvåda, hämtades han fortast möjligt.

Där han gått, kunde elden inte gå fram.

Sm. Sunnerbo härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnår.

Markaryds socken.

Meddelare Stationsföreståndare
Sven Björklund, Holsbybrunn.

Lockens bål.(Sägen):

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

I Markaryds by fanns en lång ås, kallad Galgabacken.

I kanten av denna backe fanns en plats, som kallades Lockens bål.

Där skulle alla, som passerade förbi kasta en stör, en kvist e.d.

På 1880-1890-talet var detta allmän sed, i synnerhet bland gamla personer.

Sm. Sunnerbo härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Markaryds socken. Meddelare Stationsföreståndare Sven
Björklund, Holsbybrunn.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Att undersöka om det gått troll på vägen.

I meddelarens barndom var det i Markaryds socken sed,

att undersöka om trollen gått fram, där man skulle gå.

En käpp kastades häftigt och så att den fött stycke fram-

åt nådde marken.

Om den då stötte med ena ändan mot marken och sedan gång

på gång stötte med ändarna mot marken och således "rullad" framåt,

så hade där varit troll. Om den genast, då den kastades, föll ned,

hade där inte varit något troll.

Seden brukades av de äldre, när de skulle åstad och fiska

och av barnen, när de skulle ut och leka.