

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Hustrun som var mara och red ihjäl sig på en lie.
(Sägen.)

Det var på ett ställe en häst som blev så svett var
natt.

Mannen och hustrun där tyckte, att det var synd om
hästen. De satte en lie i spiltan över hästens rygg.

Men när han vaknade morgonen därpå, karlen, så hade
han inte sin hustru hos sig i sängen, och inte fann han henne nänn-
stans därinne i stugan.

Men när han kom ut i stalliet, då fick han se, hur
det var. Då var hon förbi.

Hon hade suttit på lien. Det var hon som var mara.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Finlandskäringen, som blev lurad. (Sägen.)

De finske, de är allt ena fulingar.

Änkan Fransilia Svensson i Källehult, Holsby, hade en brokig ko och denna hade kalvat en brokig kalv.

Då kom en finsk käring dit. Hon sa': "I har en brokig ko, som harkalvat en brokig kalv."

Varken koa eller kalven hade varit ute.

Änkan Svensson är uppfödd vid finska gränsen. De påstår allt, att hon kan lite.

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

846

9. 9

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson. Holsby Brunne.

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Annika i Halvspannen.

På ägorna till komministerbostället Holsby Holm i Alsheda socken stod en stuga, som kallades Halvspannen. Stugan var ovanligt liten och hade inte någon förstuga.

I stugan bodde en gumma. Hon var liten till växten.

I stugan fanns ingen panel. Den var möblerad med en säng, ett litet bord, två pallar samt ett litet skåp på väggen.

846

1717

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunne.

Guldbordet i Kettilås. (Sägen.)

I Kettilås, på ägorna till Mederyd i Alsheda socken, finns
ett guldbord i en bergskreva, men där ligger en stor hund och vaku-
car.

De skulle komma in där, när de ringer samman i kyrkan.

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Eldstod. (Sägen.)

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Det var en flicka, som brukade ro folk över Härstasjön.

Hon skulle ro hem, och hon var ensam.

Som hon rodde, kom det en eldstod från himmelen och slog ned i vattnet så nära båten, så det tog emot åran. Och vattnet flög högt i luften.

— — —

Meddelaren hade en gång sett en eldstod. Det var precis som om det hade varit en stor sten.

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken.

Meddelare Charlotta Svensson, Holsby
Brunn.

Stål i tröskeln vid åska som skydd mot trollen.

LUNDs UNIVERSITET
FOLKMINNESARKIV

En gammal gumma. (^{Sagen} som kallades Lisa på Fälla och bodde

i en stuga på komministerbostället Holsby Holm, brukade när ås-
kan körde, sätta en kniv under tröskeln i förstugan.

Till grannens flicka, som ofta var inne hos gumman, läm-
nade hon en liten kniv, då det var åskväder, oc h sade: "Skyn-
a dig och tag det här och sätt det under tröskeln i förstugan,
nnars slår gofar ner. Då kommer trollen in."

Meddelaren brukade under sin barndom ofta besöka
isa.

846

2020

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunne.

Flickorna, som vakade tyst och fingo se två huvudlösa friare.

Det var två flickor. De gick ^(Sägen) om sommarnatten opp på ett badstutak.

Då kom det två friare, men de voro huvudlösa. Den ene red på en vit häst, och den andre red på en svart. Den som hade svart häst, hade svarta handskar. och den som hade vit häst, hade vita handskar.

Den som hade de vita handskarna, räckte haden åt den ena flickan. Den flicka hon dog under året. Den som var klädd i svart räckte handen åt den andra flickan. Hon blev gift under året.

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

846

21
21

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Varsel. (Sägen.)

När meddelaren tjänade på Ekensberg, i närheten av Stockholm, var där en karl, som hette Blomgren. Han blev sjuk och så blev han förd till ett sjukhus i Stockholm. Under tiden som karlen låg på sjukhuset, gick en dag en stor svart hund, som tillhörde en granne, och satte sig och tjöt först vid ett skjul och sedan vid ett annat skjul och till sist vid en vedbo.

Meddelaren sade då: "Ni ska få se, att Blomgren dör snart."

Så skedde det också.

När de så kom hem med kistan, stannade de först vid det ena skjulet, för att se om där var plats, sedan stannade de vid det andra skjulet och till sist vid vedboden.

846

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

-22
22

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

När de döda firat gudstjänst och lämnat en prästkrage kvar.

Det hände en gång en ^(Sägen.) i Alsheda kyrka, när komminister Wijkmark kom opp på predikstolen, att han hittade en prästkrage som var mullig (det var mull på den). Det var annars ingenting med den prästen, han var dålig till att predika, men den gången predikade han så de blev rent förskrämde; de undrade, om han hade blivit tokig.

När han kom ner från predikstolen, hade han den där prästkragen i handen.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Strömkarlen. (Sägen.)

Meddelarems far hade hört strömkarlen spela en gång.

Han hade sen sagt, att det var så förtjusande vackert.

Och så, när de hade hört det där, så spelade de
det, spelmannen.

Fadern spelade klarinett och fiol.

Så var det alltid, när de roade sig, fadern var
med och spelade. Så bad de honom att han skulle spela strömkarlen.

Då sa' han till dem: "Jag skall låta er höra litet,
men I får inte dansa."

Meddelaren var med en gång och hörde på. Han spela-
de bara några drag. Det var så vackert.

— — —
Så var det en annan, som kunde spela strömkarlen.

"Men I får inte dansa", sade han.

Men de kunde inte sitta stilla. Då kastade han ifrån
sig fiolen, men sen gned han på armarna med stråken, och de fingo hål-
la honom.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

846

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alshedas socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

24

24

Mannen, som tog av de fattigas pengar och inte fick ro
sen han var död. (Sägen.)

När handlanden M. i Alsheda var död, fick han ingen ro. Det
svåra året hade han hand om pengar, som de fattiga skulle ha. Då
tog han av dessa pengar. Sen han var död, ringde det i kyrkkloc-
korna om nättarna.

846

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

27. 27

Alshedas socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Den första potatisen. (Sägen.)

När meddelarens mor var ung och var hemma i sitt
föräldrahem, hade de ingen potatis, utan bara kålrötter och rovor.

Hennes far fick då en potatis av en skeppare, en som fått fara
ett helt år på väg från Amerika.

Då blev meddelarens morfar så glad åt den potatisen,
så han gömde den som om det varit guld. På våren satte han den, och
på hösten fick han några stycken potatis.

Vid julen fick de i hemmet var sin potatis. Då var
det så högtidligt, så det kunde ingen människa tänka sig.

846

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

28 28

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alshedas socken. Meddelare Charlotta Svensson,
Holsby Brunn.

Tatterskan, som satte en köttbit i halsen på bondhustrun.

En gång kom en tatterska ^(Sägen.) in i en bondgård i Appelhæster.

Hustrun stod just då och skar kött. Tatterskan bad att få smaka köttet.

"Kött till dej!" svarade hustrun snäsigt.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Då fastnade en köttbit i halaen på henne.

De skyndade efter och togo fatt i tatterskan.

"Ja, sätta dit den, det kan jag, men inte ta bort den. Hon ska väl ha lite kött."

De hämtade doktorn.

Men riktigt bra i sin hals blev aldrig hustrun sedan.

846

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

29. 29

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunne.

Varsel. (Sägen.)

Meddelaren hade av fröken Eneström hört nedanstående:

En gång när hennes bror var ute i tjänstgöring, såg hon
honom komma hem.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Fröken Eneström bodde i en stor byggnad och brodern
hade sin bostad i en mindre byggnad inne på gården.

Hon såg honom komma och gå in genom dörren samt ta
av sig rock och galoscher i förstugan.

Då lagade hon i ordning smörgåsbord. Men brodern kom
inte.

Då gick hon och såg efter, men han fanns inte. Han
hade inte kommit hem.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

När Finlandskäringen blev lurad. (Sägen.)

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

I Finland är det inte så näpet (trevligt) att göra
bekantskap.

Andersson, en bror till Sven Magnus i Repperda, var i
Finland. Då var det en annan svensk, som bodde i samma rum. Han fick
en fästmö. Men så sa' hon en gång till honom: "Kommer det någonting
på, så får du ta yxa och slaga och gå."

Han gick då till en finsk spågunna.

Hon bad honom om ett huvudhår. Och så sade hon: "Res!"

Morgonen därpå reste han.

Då båten kommit ett stycke från land, fick han se den
tilltänkta svärmodern, som stod på land och drog och drog, och så
fick hon opp en häst.

Då skrek hon: "Hade jag trott dig om det, skulle du fått
se på annat!"

846

70
33

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Bergtagna kreatur. (Sägen.)

Det hände förr att trollen bergtogo kalvar i

Holsby.

De kunde hitta dem sedan, men då voro de så magra
och utsugna, så det var bara skinn och ben. De fick lov slakta
dem och kasta bort alltsammans.

840

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson. Holsby Brunn.

34

34

Råttjägaren.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Det var en gubbe i Alsheda, som kallades Råttjägaren.

Han kunde jaga råttorna dit han ville.

Från brukspatron Aschans ägor tog han bort dem.

Han fick en bok av brukspatron.

"Nu får du gå, så mycket du vill, Men ställ inga råttor hit", sade han.

"Nej, här ska inte komma några råttor mer!" sade råttjägaren.

Upptecknarens mor har meddelat, att råttjägaren besökte hennes föräldrahem.

846

2535

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Bruaskede. (Sägen.)

I närheten av Holsby Storegård, vid torpstället

Horvet, ligger ett platt berg, som kallas Bruaskede.

Där har en brud slagit ihjäl sig.

De red förr, när de skulle till bröllop. Bruden red
och brudgummen red och brudföljet red.

Då blev brudens häst skrämd på något sätt, och hon föll
av på själva berget och där dog hon.

- - - -

När meddelaren var barn, gick hon och andra barn dit
till berget, och de ömkade sig över bruden och tyckte att det var
synd om henne, att hon skulle dö där.

Anmärkning.

Upptecknaren har icke tidigare eller av
någon annan meddelare hört ovanstående
sägen eller namnet å ifrågavarande plats.

846

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

36
36

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Råmjölk genom vigselringen.

Det var en hustru i Salvaryd, Alsheda, som sade till
pigorna, att de skulle ta hennes vigselring och låta mjölken rinna
genom den första gången korna hade mjölkats efter kalvningen:

846

Jf

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

37

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson. Holsby Brunn.

Rätta tiden att fånga fisk.

När vattnet inte blommar, går det att fånga fisk.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

846

78
33

Alshedas socken. Meddelare Charlotta Svensson. Holsby Brunn.

Hur kalvkon fort skulle bli ren.

När en kom kalvat, skulle de ta tibast och vändelrot,
tre nävar salt, tre nävar malt och tre nävar mjöl och röra det i
varmt vatten och ge henne att dricka. Då blev hon ren så fort.

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Trollharen vid Kettilsås. (Sägen.)

Meddelarens far hade berättat, att det var en stor hare vid Kettilsås, när de varo ute och jagade. Men så snart de fick syn på den haren, lurade han dem. Inte fick de opp något vilt och inte kunde de skjuta något, om de höll på tills det blev mörkt. Han luftsade före, den där haren, och sen var det stopp.

LUNDs UNIVERSITETs
FOLKMINNESARKIV

846

40
40

Sme. S. Vedbo härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Eksjö socken. Meddelare Charlotta Svensson. Holsby
Brunn.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Eksjö. (Namnsägen.)

Det var för många, många Herrans år sen. Det kom
en liten ek och flöt in i sjön intill Eksjö. Från den stunden fick
platsen heta Eksjö. Eken står kvar där än.

846

4340

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Fallandesjuka.

Om ett barn hade fallandesjuka och modern levde,
så skulle hon ta en vävsked och lägga sin vigselring på den, och
så skulle hon sticka hål på ett finger och låta tre droppar blod
falla genom ringen och vävskeden ner i barnets mun.

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

846

44

44

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken.

Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Trädgården på Kettilås. (Sägen.)

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Det var en gång en bonde som var oppe på Kettilås. Det är högt det där berget. Då fick han se en trädgård där, och det fanns alla möjliga sorters träd där.

Då gick han hem och sade till de andra Mederydsbönderna, att de skulle gå dit, så skulle de få se grannlåt. Men när de kom dit, fanns där ingenting.

Det hände, när meddelarens syster Johanna, tjänade i Mederyd. Hon hade berättat det för meddelaren.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Skede socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Den döda modern, som visade sig och talade till sitt barn.
(Sägen.)

Omkring 1850-talets slut dog en fru Hirschfeldt i Rösa,

Skede socken, och lämnade efter sig ett litet barn.

En natt, sen hon var begraven, ropade barnet: "Mamma, mama!" - Ett ljus brann i rummet. -

Då såg barnjungfrun upp och fick då se den dödastå där i rummet vitklädd.

"Kommande efter, kommande efter", sade den döda till barnet, Sen försvann hon och visade sig inte mer.

846

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

48.

48

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Den döda tjänsteflickan som visade sig. (Sägen.)

Det var en flicka som var i tjänst på ett ställe, så blev hon sjuk och dog. Sedan en kväll, när husmoderns syster satt i salen, kom den döda flickan från köket och gick till en skänk i salen. Där tog hon något.

Kvinnan, som satt i salen, sade ingenting och inte flickan. Så försvann hon.

Meddelaren hade hört ovanstående av fröken Eneström, syster till major Eneström i Gränna, hos vilken meddelaren var i tjänst. Det var fröken Eneström som gjort ovannämnda upplevelse.

846

57
51

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Skede socken. Meddelare Lovisa Svensson, Skede.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Mannen, som hade fiskelycka. (Sägen.)

Petersson i Hällaryd, kättingssmeden, han kunde ta
tunntals med fisk.

Han gjorde även så, att det var nära lögner för nå-
gon annan att få någon fisk.

846

52

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Ryggskott.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

En gång, när meddelarens mor var sjuk, hon hade
visst ryggskott, kom Kopper-Inga in till henne.

Då fick den sjuka lägga sig på golvet och så tram-
pade Kopper-Inga på henne.

846

JJ.

53

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson. Hols by Brunn.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Vildlappaskottet.

Meddelarens mor hade ofta vildlappaskottet. En gång,
när hon hade fått det, tog Lisa på Fälla en kvast och slog till
henne med denna tre gånger.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Gastkramning.

Att bli gastnupen var otäckt.

En gång blev meddelaren sjuk en natt. Hon hade sedan på ena armen märken efter fem fingrar. Märkena blevo både gula och blå.

846

55
55

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Onda bettet.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

När meddelaren tjänade i Huskvarna, fick hon onda
bettet i ett finger.

Det hände när hon tvättade kläder i en bäck.

Fingret blev svuldet och det var en svart prick som
om de hade stuckit med en nål. Värken varade i sex veckor, och det
värkte, så fingertoppen gick av.

Onda bettet äro smala som den finaste tvinntråd. Som-
liga äro röda och somliga vita.

846

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner

Näsby socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

56

56

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Gengångaren. (Sägen.)

När meddelaren i unga år tjänade i Hällinge, drunknade
en karl där issjön.

Om kvällen, när olyckan hänt, var meddelaren ute på gårds-
planen.

Då kom en stor svart hund, en förskräcklig en, med stor
svans och lång ragg, och tungan hängde ute. Han gick så nära
meddelaren, att han snuddade vid kjolen.

Det är underligt att den onde kan ha sådan makt,
att han låter dem visa sig.

846

57

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Bäckseda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

Avrättsplatsen vid Stensåkra.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Vid Stensåkra i Bäckseda socken, intill Vetlanda stad, har varit en avrättsplats.

När meddelaren var ung flicka, var hon med och såg på, när människor avrättades där. Det kom personer och ville ta blod, men de tillåtjos inte detta.

Blodet skulle vara till att bota fallandesjuka med.

Det sades, att det aldrig var någon ro i byggningen i Stensåkra.

846

58

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

58

Alsheda socken. Meddelare Charlotta Svensson, Holsby Brunn.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Ett fint fruntimmer på skogsstigen. (Sägen.)

Meddelarens syster Johanna var gift med knekten Bäckstrand. De bodde i Lindås, Alsheda socken.

En kväll, när hon och mannen gick uppåt ett torp, som låg i skogen, så mötte hon ett fruntimmer som var så fin, så det var alldeles förskräckligt. Det där fruntimret tog an hela vägen. Hon blev så förskrämd, Johanna, så hon höll på att digna ner, förstås.

Mannen, som gick före, såg inte fruntimret.