

847

B.

3

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Korsberga socken. Meddelare Johan Svensson, Skede. LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Tomten, som malde på hemkvarten. (Sägen.)

Meddelarens syster hade berättat, att när hon tjänade i Kullskog i Korsberga socken, fanns där en tomte. De hade där en hemkvarn. Om det var något, som de inte hann med att mala, så malde tomten åt dem.

De sydde en liten rock åt honom och lade i boden.

De hörde honom sedan säga: "Granner, mjölar ner mig." Sen malde han inte mer.

847

4 4

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Skede socken. Meddelare Johan Svensson, Skede.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Skogsrået, som åkte på kvarnskjutsen.

Jöddes käring, Maj-Kari, i Kålbråna - de bodde i

Dimmö då - hade varit åt kvarnen i Hällaryd. Det var vinter och
sent på kvällen.

Hon tyckte, att hästen drog så.

När hon vände sig om, fick hon se, att det bakpå skjutsen
satt ett fruntimmer, som hade hål i ryggen.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Vetlanda socken. Meddelare Johan Svensson, Skede. LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

När den onde åkte i bondens kärra. (Sägen .)

När Johan Karlsson i Baggamåla en gång var ute och åkte och kom ner emot smedens, mellan Lättebo och Ekenässjön, blev det så tungt. Och när han kom till Ekenäs' lid, välte skjutsen.

När han for tillbaka, mötte han på Ekenäs knapp (Ekenäs' lid) en som red. Då var "farbror" (den onde) där.

Han åkte förut i kärran.

Hästen var så svett.

847

6.

6

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Korsberga socken. Meddelare Johan Svensson, Skede.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Skogs rå.

När meddelarens far en gång var efter ved vid Varga-kärret i Nottebergs hage, mötte han en fin fröken.