

Gubben i Borgen

I Skagabrynet, strax intill landsvägen, stod en liten stuga som hette Borgen.

Där bodde en så kallade halok gubbe, som kunnat förfäste saker och ting som skulle ske. Han kunde även omräta vad som hade hänt uppträcka brottslingar och så vidare.

Så hände en gång att en grönne kom till honom och ville låna hans ljuster. Men som gubben då inte hade sitt ljuster hemma så måste han se efter var han hade det. Han tog då ett glas fyllt med vatten, och när han såg ned i det såmanna, upptäckte han där bilden av en man, som stod i begrepp att anvara hans ljuster.

Några veckor senare blev det eldsvåda i en gård i närheten. Och som ågåen till gården misstänkte att det var mordbrand, gick han till gubben i Borgen för att höra hans mening därom. Om det verkligen var mordbrand, och vilken som anlagt den sanna

28

Och mycket riktigt, gubben sätter genast att
det var mordbrand. Men vilken som anlagt
branden kunde han ej se, emedan det var förr
lång tid efter. Mannen som antändt gården
hade sedan hunnit avlägsna sig för långt.
Så han vägade därfor ej närmiga honom.

Så fortsatte då gubben i Borgen att spå och
utforska hemligheter. Nu visar han därför
mängd av seden, men hans minne lever
ännu bland befolkningen på ostens

Och mycket riktigt, gubben sätter genast att det var mordbrand. Men vilken som anlade branden kunde han ej se, emedan det var för lång tid efter. Mannen som antändt gärden hade sedan hunnit avlägna sig för länge. Så han vägrade därfor ej närmare spåren.

Så fortsatte då gubben i Borgens att spå och utforska hemligheter. Nu visste han dock för många i seden, men hans minne lever ännu bland befolkningen på ostens