

Anm. Bilderna 1-8 är uttagna från bildaletet av motravand.  
text avskuren / An. 1869  
LUND S UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

### Allmogemålningar.

Förfäderna bland vår allmoge utmärkte sig på många sätt genom sin konstfärdighet och sin skönhetssinne. Framför allt nu levande släkte. Våra gamla allmogehem är härliga i sitt enkelt, under förutsättning att de skunnat trotsa den arte årtiondernas modernisering och förstörelselusta. I de gamla bonackhem som ännu behållit präget av burgenhet och västtänd, finnes mycket i bevar som visnar om fädernas arbeten. Möbler och verktyg även som byggnadstilen hara ett drag över sig av fasthet och lugn väl parat med skönhet och formfinsättning. Den sunne handen gör hon sedan brise i sin hem se en avbild av sin ege burgenhet. Det var ikke bara möblerna som var konstriktigt snidade, stundom utfördes stora väggmålningar i ett helt rum, gården, paradv. Det var inga stora konstnärer som utförde målningarna, utan ofta böner av allmogen själv. Men därfor giva de ej efter i motiveral och färgharmoni. Vi skola här taga i närmare skärskjölande några sådana väggmålningar från ett antal gärdar i Östra Götekinge.

3

Under de senaste årtiondena ha mycket gått förlorat av gamla utmogemålningar. Huru finnes dock några här, oftast endast fragment av vad som en gång varit i form av ett motiv över en fönster eller en dörr. Men på ett och annat ställe kan man ännu få se hela rum försedda med de mest vackra målningar, de äldsta utförda i vattenfärgar och de av senare datum vannlig gjorda i olja. Oftast är det på gamla släktgårdar som det gamla blivet bäst bevarat. Där har vi ist likt om helgdagsstämning när det gamla paradrummet med dess väggmålningar, och det har ikke fallit något in eftersökta pandalisserna. Vi kan härja vår rundtur på en sådan gammal släktgård, Låksjöholms gård i östra delen av Broby socken. De målningar som här finnas här till den äldre typen, antea utförda i vattenfärgar; särskiligen är de bland de äldsta i östra härad. Gården med dess ännu väl bibehållna mangårdsbyggnad är över 200 år gammal. För omkring 125 år sedan uppfördes i vinkel mot huvudbyggnaden en stor festsal. Det är denna som då blivet försedd med en del had vackra målningar. Över entrén till baken finnes tvåne målningar, den ena föreställande gården med eraa dess byggnader och den andra (bild 1.) en medeltida korg. Hant baken går sedan en meterhög list med målning

Motiven är här tagna ur biblen och svenska historien, särskilt vikingatiden. Mitt i taket är anbragt en härlig takros av inemot cirka två meters diameter, föreställande sköldgudinnorna med hår och dräkter samt skyddslängorna med olivkransar och blomsterkransar. (bild 2.)

I alla fyra hörnen finns dessutom blomstermotiv. Angående upptäcktsmannen finnes dessa målningar. Det man att han levde i slutet av 1700 och början av 1800-talet. Han heter Petersson och var mycket skicklig i sin konst. Det bekräftas att han också målade under ryslets inflytande; dess emblemer var anlagen nästan borta. Han ritade dock adekvat utan visstade en tråd och satte penseln direkt mota figurerna. Hans konstskicklighet tog sig till sitt uttryck i att han gjorde banksoffan, vilket slutligen upptäcktes, vad han gjort till slutade inom fängelsets murar.

Utan på Göksholm har samme målare på Stubbelycke gård, c:a 30 min. lång från den förra utfört väggmålningar. Där är ett mindre rum i övre våningen målat från golvet till tak, nästan 3 meter höga motiv. Bild 3. visar cirka två meter höga motiv från detta rum. Dessutom finns en utomordentligt väl utförd målning över S:t Görans strid med draken samt cirka två meter höga motiv på väggen från kyrkan. Utanför de stora målningarna finns mindre motiv

över dörrarna. Åven dessa målningar är utförda i värdefärgar, och man förmundras sig över att de kunnat bibehålla sin bläckhet i så länge tid. Det har ej lyckats mig att på flera härliga inom håradet påträffa målningar av så hög ålder som dessa. Några vackra målningar, fastän av yngre datum, finnes i en par gårdar i Emmerg Fröljefstad s.m. Dessa är dock av en helt annan karakta utförda i olja. De är daterade så sent som 1879 och signeras G. J. Melin. Hos fästeb Karl O. Svensson finnes tvemot parer målade, av vilka den övre från golvet till taket Waggarna är här avdelade i stora rutor med gamlar i guld. I mittet av varje sådan ruta finnes sedan en mindre medaljongmålning med motiv från väst- och djurvärlden. Över fönster finnes mindre motiv från Ronneby ån, Zuglands park i Karlskrona. Fröljefstads kyrka, Gårdsbygggnaderna m.fl., varje ände runt hela taket gör en 3 dm. bred list; dandigt mönster. Bild 4. visar en längssida av rummet med ett väggfört skåp för dryckesvara, enligt målningen över skapsdörren. Bild 5. är från en chioria i samma rum. Bild 6. visar en av målningarna över fönstern, Fröljefsta kyrka, tyvärr något dunkel på bilden. Detta rummets målningar synes dock säma inflytande om en modern tiols anda, med dess raka linjer, ovaler och fyrförkant. Året förrut, 1878. beställdes samme målare på en

annan gård i byn, numera Magnusson,  
där mycket vackra målningar blivit utförda i en  
av rummen. Hela väggarna är här överstrukna  
varje sida en god del av taket och kakelugnen även  
har sin del. När man kommer in i detta rum,  
som särskiltigen varit sin upptäcktsmåns stolthet,  
bedåras man av den pracht och det färgsätt som  
målningarna här utveckla. Fåra moderna konst-  
verk förblekne, man känner markens helgd under  
rina fötter, och det är som om fädernas andar  
direkt fallade till rina åttingar av en senare  
tid. Här finnes motiv från Orienten, medeltidslor  
från Skåne, Djupadals herrgård, Silverforsen vid  
Ronneby samt kvinnofigurer i nästan kropps-  
storlek om hvert annat. Bild 7 visar en av rummets  
sidor med orientaliskt motiv samt en kvinnofigur  
i motsvarande längsrida av rummet. I medalfjärg-  
na synes ett par av länet hövdingar. Bild 8. är en  
kvinnofigur från en av rummets hörn c:a 1,5 m. hög  
I taket löper runt hela rummet en bredd 8 cm  
i vilken finnes i medaljäng målningar samtliga  
Sveriges regenter i ordningsföljd från Gustaf I Vas  
till Karl XIV utförda i den mest släckende likhet  
och precision. Dessa utan finnes en massa småmotiv  
under fönstern m.fl. ställer.

På Gjötorps gård i samma socken finns även  
en praktfull sal i övre våningen med vackra målningar.

Men sorgligt nog harjades denna av en öde  
läggande eldsvåda sommaren 1923, vadun många  
bilder därifrån ej kunnas visas.

Förhörligen da almeno gemålning är av stor  
eller mindre omfattning funnits på många  
flera av våra äldre bandgårdar, men tiderens tan  
och människors modernitetskrav har bringat  
den åt förgångelsen.

Allt öra åt dem, vilka härta en heder i  
att bevara och åt eftervärlden överlämna vad  
som ännu finnas kvar av dessa vackra minn  
av fädernas gärning. Fäckerns andar talar ju o  
från dessa gamla väggmålningar, och vi känner  
duglighet, då vi står inför dem, högtid och befristelse  
fram åt era vardagens smärtelösheter och mis  
-gånger. Må vi då icke pränta på våra efterkammas  
 händer att på samma sätt känna sticket  
 inför fädernas om skicklighet och sund livsrik  
 ning. Vünchen arbete.

Thure Johansson

Götsjöholm den 21 maj 1924

Herr Sigrid Fennan

Jag var på dörten här, där jag härmed tackar för detsamma. Som jag ser så minns kandidat Fennan sver omkring här i obekväma byggnader i sommar också, drögs av då att Ni giv en verit hos mig. Jag hörde att du var i Fjärås församling i Västergötland, jag vinkade att Ni skulle kommit och hälsat på mig ut på dörten där det var ju inte så långt från min hemort, men skulle Ni i sommar komma på detta här till att välkommen hos mig.

Jag ser i tidningen att hembygdsföreningen ska vara i Kristianstad i sommar, det är som jag kan tro samma program som i Dröby. Men jag hörde tales om att vi skulle varit med en par dagar även där, men att det där jag inte hört något om.

Vi skänkde också meddelat härliga tillståndningar som jag senare har fått tales om. Namligast i Frölunda församling hos Otto Johansson i Västra Frölunda

Så här var något över dörren och dyl. Även i Holmamåla  
i Söder om J. hos ingenjör Holm fanns för flera år  
Ticbaka backens målningar men om dem finner  
kvar kan jag inte säkert säger, men antagligen  
är dem kvar.

Etos Karl Robert Andersson i Tibbamanåla, Rödbyf.  
är ett rum som är målat av Fagerstr. samt målen  
övermålning.

Några andra har jag inte sett än på minn  
som jag vet om, utan den som finns är meddelat  
och med foto.

Härmed tackar jag min hjärtliga hälsning.

Hugo Johanssen  
Götsjöholms Rödby,