

*Skane  
Brönnestads sn.*

- 2 - Uppb. av Albert Bergs  
1931.

Kloka.

Det var en präst i Brönnestad, som alltid brukade gå ut till kyrkan om kvällarna. Det var en dräng, som skulle försöka skrämma honom och tog på sig ett lakan och ställde sig vid kyrkogårdsposten. När prästen fick se honom, sade han: Är du en god ande skall du vika, och är du en ond, shall du också vika. Och så manade han ner honom i gatan. Men när drängen var till hälften nere, erkände han, vem han var, men prästen sade, att nu var det för sent, och så gick han in i kyrkan och tog en bok och lade på hans huvud, och sedan sjönk han ner. Det är därför gatan kallas "drängagadan".

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3005

Samme präst, som manade ner drängen i gatan, hade en gång varit i Matteröd. Han var på väg hem. Rätt som det var flög ena hjulet av vagnen. Han satte på det igen, men det flög av för andra gången och för tredje gången. Då manade han Goenisse till att hålla axeln uppe och springa vid sidan av vagnen ända till Brönnestad. Han hade brått, för han sade, att han hade ett liv att rädda. När han kom till bron över ån i Brönnestad, stod där ett fruntimmer och skulle hoppa i vattnet, men han fick henne att låta bli, och sedan manade han Goenisse ner i hölen. Då skall den onde ha sagt, att prästen inte skulle mültna förrän domedag, och hår och skägg skulle växa på honom.

De sade, att för vart prästbyte skulle den prästen klädas om, för annars blev där oroligt i prästgården.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3005