

Landskap: SKÄNE Upptecknat av: Nils Jöberg  
 Härad: Bara Adress: Skabersjö Gård  
 Socken: Skabersjö Berättat av:  
 Uppteckningsår: 1926 Född år: i

|                                   |                |      |
|-----------------------------------|----------------|------|
| Uppteckningen rör                 | Midsummarfest. | 1.   |
| "Bäckahästen"                     |                | 1.   |
| "Tröskemänner" tröskade på natten |                | 1.   |
| Historier om Herregårdskuskar     |                | 2-10 |
| Stenåldersgrav                    |                | 3.   |
| Skabersjö kyrkobygge              |                | 4.   |
| Lyktegubbar                       |                | 4.   |
| Vidskepelse                       |                | 4.   |
| Häst - ekipagen.                  |                | 5-10 |
| Varsel                            |                | 7    |

Skabersjö Gård pr Skabersjö d. 23-10-26.

Herr Rektor!

Mitt värdesamma lapp för vidare välvilja  
för mina anspråkslösa anteckningar, hvarav  
har jag mig ingensting bekant och mästare i  
eldat bokvärld jag har läst i litteraturen, här på  
gården tänkte det på ungefär samma sätt som  
vid den berkrivna Roslags midsummarfesten.

Det har jag varit spökrädd över vidare vidare Rep-  
lig, men sohn 8 års pris skulle jag tidigt en höstmor-  
gon gå till arrende för orör min, innan det var tid  
att gå till skolan, jag skulle passera en trädbo  
över en å, och då jag sprang på bron, blev det allt  
väldigt plaskande i vattnet, jag hade sedan då hört  
ordetas: "värktäktorn" vilket jag i förförande  
vände om i hodd mot himmet, men som jag skräck-  
des att ej uträdd mors arrende, vände jag åter.

Wagen gick vid sidan af om ett stycke och rått vad  
det var, här jag samma plaskande och hör, och jag  
kunde mot luppen skynda en stor fågel flygande,  
det var en häger, och då var jag intresserad längre.

Vi var två pojkar i 18 års åldern som varit i bryg-  
stugan en kväll och hulpit lösvarna att bryta in,  
och sedan skriva lite med dem, och gick hem vid mid-  
natt, då fick vi höra taksparsa slag på logen, och vi  
troddes det var förrinnanen som var där, men när  
vi öppnade logdörren var där mörkt och tynt, och dock  
hade vi ha lydligt hört det både förr, ~~andastus~~ i kom till logen

På Hovdala hände allt då jag där var stationerad  
med ett par Flyinge hingstar, det i början ibland på  
nätterna hördes väldiga klagsmål mellan hästarna  
och som min kammar var upp till stället var jag ju

genast till hands för att avstyrka ofogt, men  
när jag kom ut i stallet var der lyft och skila,  
och ibland lågo såväl hingstarne som stallets övriga  
hästar, och efter någon tid tystrade det. Dessa  
sva sanningsenliga upplevelser, mäktar inte jag  
att förklara. Kusk-historier

De flesta vintrar på slutet af 1870 och 80-talen  
varo temtigen stränga och snörika, varför det ibland  
kunde vara rätt besvärt att lägga sig fram i snö  
gron, och äventyr inträffade emellanåt! Salunda  
välte en gång Björningkusken då Fruvinnan Beck-Friis  
äkte, varvid kusken utbrast: "De gick åt h-e".  
men Fruvinnan tog turen gemyktlig och sade: "Ah  
nuj Söderberg, det gick inte längre än i gropen".

En gång då det varit stor middag på Häckeberga  
könde såväl ett af Törups skipage, som Baron Skirnblad  
fr. Markis vilse på hemförden, så att " "  
föret kom till Björnstorps, där de vände, och fortsatte  
att köra hela natten förr de vid 5-tiden på morgona  
kommo till Klägerup, men da ville inte Herrkapellet  
vidare, utan blevo intvärtrade hos herr Trolle, och  
Hornmarksalts. Egot's mäste kalla upp en bonde på  
Börringe gods, som visa dem vägen längd stycke emot  
Törup till.

En annan gång då det gavs stor middag  
på Hayby, det var rätt så omört och en mycket lit  
dimma (midd. var vanligtvis vid 7-tiden) varje års  
lita av Herrkaperna inlände mycket försent från  
Habergs vore vi där med 3 vagnar och var där i  
rätt tid, och da någon bland de sedanat ankomna  
beklagede sig att kuskarna iufölji dimman mäst  
kora långa sträcker i skritt, sade Fruherrinnan Ebba  
Thott: "det har vi ej haft någon häning om, ty vi har  
som vanligt, åhl i skarp trav hit efter sparsm ånda,  
men Söderberg könde utan hända lyktor, men det hade  
sag jag."

En kväll, vintern 88 flyttade jag bort av  
 Baronerna Thott härför och till Malmö i all mycket  
 varmt väder, så att Baronerna förljöd mig att  
 köra hem på natten, men som yrvärdet avlog  
 vid 3 tiden på morgonen, gav jag mig i väg orsok  
 hemmet och därtill åt sig kryft tre himmar, en väg  
 som jag i vanliga fall körde på 45 minuter (1½  
 gamla mil). När jag kom hem var i stället  
 order att infinna mig hos Erwen Kl. 8, och då Erwen  
 frågade mig om jag kunde köra till Malmö med  
 spannet för den stora täckslädan och i sällan var  
 uppe Kl. 9. var till jag genmälde att det nog skulle  
 gå, ty det har nu lugnat sig, men jag får förber  
 reda Erwen på att jag kommer att köra allt vägen  
 på fyra 8 ställen. Det berör jag mig ej om,  
 bara du kan köra fram hude Erwen, och det  
 gick lyckligt, men när Erwinnan steg ur slädan  
 saade hon till mig: "Det måste verkligen varit svårt  
 att köra hit", men som det gick lyckligt, var jag  
 "stöt i halan" och sedan, när myterrikkapet har väl  
 hänt det mycket obekvämt både när fram-  
 som bakkalkarna gick ner i groparna så det blev  
 ju svåra stötar. Ja hade du sett om att det var  
 så mycket snö på vägarna hade åtminstone jag  
 blivit himma. Erwen frågade ju, om jag kunde köra  
 hit och det har ju gällt, saade jag. Ja visst gick det,  
 men du skall tro att vi varit radda, sa Erwen.

Nu får jag sluta med dessa minnen, ty där ju ej  
 noga att hänse till folkmunnespunktet, men på Herr  
 Rektorns uppmaning har jag gjordt det.

Annanansen P. Engström var här i hosh och unders  
 ökte en stenålderrgrave här vid Skarberg, om vilken  
 han har, eller kommer att lämna beskrivning över

I gravarande grif var ej, som de flesta förförd,  
vilket räkert kan hänsewas folketts allmenna vitske-  
pulse, ty jag minnas som pojke att en arrendator  
Ola Bernman på Ormekulla, varur graven är belägen  
började all gräva der, efter som han trodde, en stor  
stall, men på natten blev det ett fastigt spökende,  
varför grävningen lyckeliggis upphörde.

Lagun här, visste ej om att det var en förrtida gravg-  
plats, utan den berätta att Skaburjö kyrka skulle  
byggas här, men änd eftersom bonderna kände den  
att om dagen, så förlades den därfrån på natten, av  
troll eller jättar, och så var det ett par unga, vita  
sluter som avgjorde var kyrkan skulle byggas.

Takel till gravn är en stor sten, på 10 a 12 000 kilogram  
som ligger helt ovanjord och kallas dörrsten, och som  
den märktlig nog ligger på en slät och senk mark, har  
den fått uppmärksamheten på sig, för lyckeluggar och vilse-  
gängare. För cirka 35 år sedan bodde i markstenen  
en murare, Peter Høyberg, som fanns död en onmorgon och  
spåren utvisade att han ideligen gått runt.

En maskinist som ännu lever, skulle en morgon  
tidigt gå till Ormekulla för att elde upp lokomobilen  
för fraktning, gick vilse och visste ej var han var förrän  
det dagets, och då var han längt därfrån, ännu är han  
rädd för den stenen. Många flera vid jag gjort vilse-  
der i mörker och dimma - vilket nog varit orsaken

Ipar Herr Rector kan undraga något av mina  
ekstra antickningar skulle det glädja mig.

När skall årsavgiften betalas?

Och årsboken utdelas?

Mördssamt: Nils Høyberg

Om häst-skipagen i nuvarande tid är försunna, så att det numera är mycket sällsynt att man får se ett sådant, vill jag härmad antekna några minnen om skipager och kuskar på herrgårdarna, i synnerhet de skånska! Täke att jag beklagar framförkridandet med automobil drift, ty var tid förrar ju att komma fort, men den kom sett ett väckort och välvörd fyrsprång eller sexsprång, trots jag för mig att det tog sig bra mycket mera statligt och fördelat ut än våra nulöda bilar.

Det var vid balar, bröllop, och andra festligheter på herrgårdarna och i städerna ett sakt nöje för en hästvän att se det ena lysande skipaget efter det andra köra fram till festplatsen, och vid klapplofningar vid Ålö, senare på Limhamnsfältet syntes många eleganta skipager, och ibland fanns der även 2 a 3 fyrsprånn från Kungliga hovstallet i Stockholm, såsom utställningsåren 1881 och 1896 i Malmö, då de kungliga varo hämre.

Även på herrgårdarna kunde ibland mycket folk samlas, det största antalet vagnar jag minns att jag varit med, var hos Hovmarschalk Hoyets på Torup, där var vi 66 frammande skipager, och en annan gång på Hyby (Baron Wrangé von Brunn) 58 vagnar.

Språnn kördes i allmänhet på herrgårdarna liksom i blottet på 1800-talet, sedan har det blivit allt mer och mer sakrynt, så att numera i hela Skåne inga Herrskaps utom Grön Wachtmeister på Rulla Tunmarkebo här har ständigt på all åka efter 4 hästar. Den siste landshövdingen i Malmö som höll språnn var hovst. von Troil som hade svarta hästar, även Haberjö hade svarta ända till år 1904, då Grön antog det för dyrt att betala 12,000 kronor för fyra svarta hingstar, förra hade vi självt fört upp vad som behövdes, Grön Otto Thott hade under många år fått rödhäst en importerad Frakenske hingst (svart)

vilken var stampar till de 6 hästar som hörs här  
som vagnshästar, och vilka jag mycket ofta körde tillsammans.  
Sedan 1904 har här varit gillebruna sbo och vallackar i spannet.  
Även på Torup (kuskens Rengtson) och på Högby kördes  
med 6 hästar för vagnen (kusk Sandqvist).

Allt det födrades lång utbildningstid, medfödda anlag  
mot och vana, att bli en skicklig spannkusk och kunna  
skara sig under alla förhållanden är förklarligt, det var  
ett stort ansvar kusken hade gentemot de åkande,  
därfor skodo kuskarna i allmänhet i högt anseende  
hos Herrkaperna och det bjöds också alltid rikligt på  
god mat jämte spritdrycker, ty herrkapel såde att det  
var kuskarna som skulle berömma palatset. Misbruk  
av spritdrycker är ju förkärlig och olyckesbringande,  
men för kuskarna <sup>kunde</sup> det mången gång vara behövligt att  
få en sup eller en Ronjak, men det var mycket rått  
att en herrgårdskusk var "full" då han skulle köra hem.

Allt det fanns övertro och vidstekelre fördomtid även hos  
dem, det bet man. Falunda berättade mig en gammal  
kusk Pettersson på Tälö i södra Västergötland, att Baron  
Nieroth på Tälö, under Kung Karl 14 Johans regering fick ord  
att infinna sig i Stockholm på viss dag, men ordern var  
förlagd så att Baronen ansåg det helt omöjligt att komma  
fram till besländ tid, men kusken (det var ovann. Pettersons  
försträdare) såde sig kunna köra till Stockholm och vara  
der innan den beslända tiden, med vilket att 1½ arbets-  
hästar skulle ske i stallet på Tälö under tiden och det  
gick så bra, att Baronen hann fram i tiden, men under  
färden sviktades ömrvis 4 af de hästar som skodo komma  
i stallet, men de 4 som kördes hela sträckan - 36 mil -  
kom fram i god kondition, Pettersson förlod med kraftz  
ord att det var så snad.

Om Kusken Skarp på Toppeladugård berättas att då han en gång varit förande i Lund, kom ut af staden, kastade han rakt kurv mot hemmet med hästar och vagn och var i en hast på Toppeladugård.

Kusken Måns på Skarholme fick en kväll order att skydda Baron Gwerin till en granngård, men som det var ett svårt oväder, tyckte Måns rydded om hästarna och sätte fast ett par granrulkor fast i vagnslängen, och körde på så sätt fram till trappan, men när Baronen kom ut och ej såg några hästar framför vagnen ville han inte åka.

Aven talades om att de gamla Kuskena gjorde "hys" ibland med varandra, så att då de skulle föra igång, hästarna stodo som farbraglade, liksom "Krokkarten" sa det Kusken "nu kan du föra". Vassel

"Jag träffade väktaren här på gården en dag och då frågade han mig 'har du kom i natt' och det fick han sitt. Det var beryngrigt sade han, just innan jag skulle börja dala solvslaget, hörde jag tydligt spannet komma och som vanligt hördes hästarnas tramp och vagnens starka buller i portvalvet på slottet, även hörde jag tydligt när du din körde i skritt när du vagnshuset, och när jag hörde skyndade jag mig nu att hjälpa den med främningarna av hästarna, men när jag kom dit fanns dock varken hästar eller vagn, och då jag gick in i stallen varo de fyra spilloerna komma.

Mycket förmånt folk har gjort på Skabersjö. Under mina besök var Kung Karl XV här och Kung Oskar II var här även 1884 och 1894, nuvarande Konungen har varit här åtskilliga gånger varje år ända sedan år 1891, och som Kronprins bodde han och Kronprinsessan och prinsarna här i 2 månader på hösten 1892, Prinsarna Karl, Eugen, Wilhelm och Kronprinsen med sin första Kronprinsessa här alla varit här och gjort, samt Christian den IX.

Kronprinsessan Wilhelmina (med hund och betjening) ~~fridens man~~, var här och jaga radjur (fursteckna) i fem dagar, i slutet av September 1899!

Grafe von Harrdeg från Österrike var även här ofta på jaktur, även hon flera tyska furstar, men sedan unionsupplösningen har ingen förmånt Norrmann varit här.

Innan bilarna kommo i bruk åkte Konungen efter spannet härlän vid 3-4 till 4 tiden på morgnarna till grannbyn, Haggård, Näsbyholm, Börringe, Hyby, Hästeborgs kloster och Kragholm, på de två sistnämnda kloster stannade han över natten på de andra hållena åkte han efter intagen middag till Skabersjö, det var endast "pyrkning" som förekom men ju i Skabersjö har Kungen varit med på otaliga klappjaglar på hjort, radjur, hare och fasaner, Konungen har också på Stockholms slott en stor samling hjort och radjuskorn, som han sällan hämtar.

Oftast har jag hemtad Kungen vid Skabersjö station i Malmö och skickat honom härlän dit. En enda gång uppväckades Malmö polis med två ridande poliser som skulle rida före spannet genom hela stan, men som de ej kunde rida fort nog undan, upprepades ej den artilleristen mera. Det senaste året har Kungen haft sin egen bil och chaufför hittar under jakttiderna.

Lars Käll under de stranya och ovanliga  
knivka vinterarna under 1870 och 80 talen hette  
ofta kuskarnas skicklighet och härdighet mot kold  
ty den som var försiktig satt ej inreupt i fälar eller  
fällor, många äventyr skulle jag kunna berätta  
från den tiden.

Likaväl som det fördrades stor skicklighet  
till att köra, så att missöden ej inträffade, så  
fördrades även skicklighet till att skjuta den långa  
spannpiskan, så att slängen ej kom att vidröra Herrskap  
et da de åkte i öppen vagn, samt straffe på  
räkt ställe på förläparna, så att inte piskelängen  
blev invecklad i remtygen, och att inte gener  
slängkastarna och att hastigt och säkert kasta ihop  
slängen i ringar som huvudsak med höga pekfingrar  
Ett vanligt spår på att kanna skjuta en spannpiska  
var att en man höll en häromg med bunden och pekf  
fingret, och så med piskan bla bort slansen utan  
att klatschen vidrörade fingrarna, men det var ej fler  
talat av kuskarna som vägrade sig på experimentet.

Ender min mästa tjänsttid hörde det till att vid  
inkotullen till stället som man skulle stanna på, men  
salutera med två åtföljande väldiga klatschar, men  
på senare åren fick inte en smärt höras, till  
hugnad för kläpare.

Numera kan man ju knappast öppna en tidning  
utan att der omn tales olycksändelser med bilar och  
motorcyklar, men vadana hände mycket bättre  
vid spannkörningen, och för min del har jag haft  
tur, ty jag har kört många hundratals mil i alla  
slags väder, ensam på kuskbacken, och aldrig har något  
missöde inträffat för mig, utom det att man

nägon gick förde post i höga och långa  
snödrivor, men det har ej varit ofta att det hänt.

Blund annat åkte Herrskapet hem här en kväll  
då det var en mycket tjock dugga så att jag inte  
hade vagnrygklockan lända, och det särskilt i skogen  
var mycket mörkt, råkade Griven sitt huvud ut  
om vagnsfönstret och frågade: "Ter Göberg", sae  
jag: "ja Herr Griv", pisten jeg hittills mellanak  
hunde se nägon af hästarna, och da Griven  
dagen efter halade om hemressen, sae jag, "ja  
Griven frågade mig om jag säg, och jag svarade  
Herr Griven som satt vad, jag säg - att det var  
mörkt, Griven skrattade och sae "det var tur  
att det gick bra enda"

Jag ber om mild kritik över mina  
enkla och anspråkslösa anteckningar, ty jag  
har gjort så godt jag formällt.

Hörsamt:

Kilsgöberg