

ACC. N:R. M. 6068:1.
Landskap: Södermanland Upptecknat av: J. A. Göth
Härad: Uppvidinge Adress: Braäs
Socken: Gjösås Berättat av: Dens amme
Uppteckningsår: 1939 Född år 1869 i

Ivan i N. b. 13.

H.C. 13

Ordet Grim, eller kyrkogrim har jag aldrig hört talas om här, men här talas om de döda, som av en eller annan orsak "pökar"-går ifen.- De som i forna tider gick till kyrkorna Jul och Midsommarnatten och även andra stora helgdagnätter, "Vakade töste", gick för att träffa gastarna och helst den som sist dog osaligt. Där fick de veta vad som skulle hända under året och där fick de låna ben på gravarna, till att bota sjukdommar med, men även till att göra folk illa. Men de kunde då råka ut för någonting som kallades Gloson, eller körkson, ett djur som var skapat som en stor gris, men med borst i ryggen som var hårdar som stål. Den soen försökte springa mellan benen på folk och då blev de skurna i två delar, men de kunde skydda sig med att ställa benen i kors. Att få tala vid gastarna var ju också riskabelt, det hände att de fick springa från kyrkan och kyrkogården, och lemna ett klädesplagg efter sig som gastarna plockade sönder i småsmulor. Men om de kunde skydda sig för allt det där och dessutom inte ge upp något skrik eller tala om det sedan, så fick de makt att göra både ondt och godt. I våra samlingar i Hembyggdsgården, har vi lite saker som belyser dethär. Det fans två sorter gastar, onda, som hjälpte folk att göra ondt och goda, som genom goda gärningar skulle få tillträde till himmelriket, efter några års botgöring på kyrkogården.

Skriv endast på denna sida!

J.A. Göth.