

M. 6070: 1-2.

ACC. N.R.

Landskap: Småland
Härad: Uppvidinge
Socken: Sjöas
Uppteckningsår: 1939

Upptecknat av: J. A. döhr.
Adress: Björkås.
Berättat av: Dens amme
Född år 1869, i

Näckem. sid.
(var ai Ulvås kartf. l. 7.) 1-2.

6070

Svar på Länsmålsarkivets kartfrågelista 7. Näcken.

1. I Norra Uppvidingebygden talades det mycket om Näcken, som en gammal skäggig man, som syntes sittande på en sten i forsarna, eller på en sten som låg i vattenytan, på grunden i sjöarna. När det var dimma. Men det talades också om att folk sett honom som en vit häst.

3. Från Galtabäck i Nottebäcks socken omtalas att Näcken tog en bondjänna när hon var och badade en söndagsmorgon. Han uppträdde då som en ung grann karl och slog armen om tösens och började simma utåt, men så ringde det samman i kyrkan och han släppte henne och hon tog sig i land, hon var förskrämd, men en lång stund hörde hon näcken nynna en sorglig melodi ute på grundet i dimman.

4. Den i hela sverige berättade historien om den vita hästen som kan gora sig lång och locka barn att kliva upp på sig, omtalas även.

6. I min barndom och någon gång ännu, kan man få höra talas om gamla spelmän som lärt att spela av näcken. Det var i regel goda spelmän, drömmare som satt vid forsarna om kvällarna och fantiserade ihop melodier med forsbrus och fågelsång och de troddes kunna spela elvaleken, näckens polska (inte polka) historien om den som spelade så de måste skära av strängarna, berättas lika i hela vårt land.

7. För att få en bra fiol av näcken, måste spelmanen offra en fårhög åt necken

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

och i min byggd berättades det att en av klockarfamiljen Janssons förfäder en kväll satt vid bäcken i Österkvarn och spelade på en dålig fiol som han gjort själv, han satt och såg konturerna av näcken i den vita forsen och bäst det var hörde han en röst som sade. — Om du ger mej en fåraboj te å gnava på, så ska du få en te å spela på. Nästa kväll hade pojken en fårbog med sig och kastade ut till gubben i forsen och fick en fin fiol och stråke tillbaka. Det bästa med den var att pojken kunde spela vad han hörde och hitta upp nya melodier som ingen hört förr. Den pojken blev far till många bra spelmän och det fanns både klockare och musikderiktörer bland dem i min barndom. Ännu lever tre bröder Jansson och musiköra och sånggåvor har alla tre, och den ene spelar både fiol och andra stränginstrument, på gehör. Ån i dag kalla fiolen "fårbog".

10. Näcken var ansedd för att vara ett ondt väsen och det svors vid Nackafaen, eller Nackajävelen. När barn skulle bada varnades de för näcken och oroliga mödrar skickade med dem en kniv, eller en mässingskam för att sticka ned i sannden och binda näcken med. Man kunde också binda näcken med att kasta en sten rakt upp och säga. — Nack näck, horelu, ja binner dej i tri helia namn amen. Om stenen slog i vattnet med ett smackande ljud, utan att stänka vatten kring sig, ansågs

Skriv endast på denna sida!

näcken bunden.

2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV