

No. 6071: 1-2.  
ACC. N.R.

Landskap: Småland Upptecknat av: J. A. Löth  
Härad: Uppvidinge Adress: Björkås.  
Socken: Tjärås Berättat av: Densanne  
Uppteckningsår: 1939 Född år 1869 i

Itrar a° Ulvås kartfr. lista nr. 38. sid. 1-2.

Skriv endast på denna sida!

Svar på kartfrågelista no 28.

6071

I Uppvidingeskogarna, var den kvinnan välkänd av de flesta gamla kolare. Jagad  
av Oden var hon ofta, men det fanns kolargubbar som lurade både Oden och hans  
hundar från spåret och i regel fick de god hjälp vid kloolningen senare. Kvinnan  
gick i bygdens sagor under namnet Skogsräven-Skogssnuvan-Skogs jumfrun, när det  
talades om henne i stugorna om kvällarna, framför brasan. Men om en gammal kola-  
talade om henne i kolhyttan eller i skogen vid jagt, såde han alltid Ho, eller  
Hon, eller mamsell. Det var lika farligt för en gammal kolare eller jägare att  
säga Hennes namn som vargens, vilken kallades den Grå, gråfan eller gråben, när  
man misstänkte att han hörde det. Till häst har ingen omtalat Henne här, mer än  
Joan i Svenstorp som på 1850 talet var i sälskap med sin dräng, (min far) för  
att skjuta tjäder på spel. De stod på ett litet avstånd från varandra och far  
hörde Den vilda jakten-Odens jagt gå förbi sig lågt under sig i dimman och  
så hörde far att Joan sköt och han gick till honom, då låg han blodig och av-  
svimmad och när far väckt honom talade han om att han sett ett naket fruntimmer  
springa förbi med våldsam fart så håret stod rakt ut och hon hade stannat till  
och sagt.-Skjut ett skott å förvilla hunnarna, så ska du träffa allt va du sekter  
på. Joan gjorde som hon bad honom och hundarna tappade spåret, men efter kom

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2. 6071

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2.

kom Oden och red och tvärt över sadeln hade han ett gammalt naket fruntimmer  
liggande och hon hade alnslånga bröst som slängde kring huvudet. Oden red rakt  
på Joan och sade. — Om du lägger dej i min jagt en gång te, så slår ja ihjäl dej.  
Joan trodde bergsäkert på historien så länge han levde, men far påstod att Joan  
hade åkt en kana på den blöta renmossan på berget och slaget sig sanslös. Det  
talades om Kolare som släppt in Henne i kolhyttan medan jagten gått förbi. Odens  
jagt hörs i luften, endast under sträckfågeltiden, höst och vår, mest på våren.  
Skogssnuvan syns aldrig av några kolare eller jägare numera. Den sägs förr av  
sådana som låg ute i skogarna natt och dag och aldrig träffade några andra kvin-  
nor, annat än i dröm och fantasi. Att hon väckte både mej och alla kolare när vi  
sov i hyttan, kan ingen som legat vid milorna någon längre tid bestrida. Själv  
har jag många gånger hört henne säga. — Vakna Alfred då ä ell i mila. Jag kallar  
det vanan att vakna när det behövs. Vetenskapen kallar det vanstro, men skulle de  
männen ligga vid kolmilor och ha ansvaret en längre tid, så finge även de helt  
säkert göra bekantskap med det sjätte sinnet. Alla kolares, jägares, och fiskares  
goda vän och hjälpreda, Henne.

Skriv endast på denna sida!

J. F. Höök  
C.