

Landskap: Småland
 Härad:
 Söcken: KALMAR
 Uppteckningsår: 1941

Upptecknat av: Walter Welin
 Adress:
 Berättat av: Fru Johanna Carlsson
 Född år 1861 i Åby

Hornas.	s. 1.
Bark i brödet.	s. 1.
Gastar.	s. 1.
Varulvar.	s. 1.
Sjöormen.	s. 1.
"Anton i Gröna Gatan".	s. 2.
Galne Rosander.	s. 2.
Rössla-Pelle.	s. 2.
Sohlberg.	s. 2.
"Häst-August".	s. 3.

ACC. N.R.

8094:1

Landskap: Småland..... Upptecknat av: Walter Welin.....
Härad: Adress: Fru Johanna
Söcken: KAJMAR Berättat av: Carlsson
Uppteckningsår: 1941 Född år 1861 i Åby

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Hornas
har jag aldrig hört talas om.

Bark i brödet.

—År 1867 när jag var sex år gammal blandade de bark i brödet. År 1868 var också ett hårt år. De plockade då hasselknoppar, som de lade i brödet. Trots att jag var så liten minns jag det bättre än händelser för ett par år sedan. Vi var fem små syskon, och vi fick fara mycket illa. Det var svårt i tre år. Vi blev utackorderade till olika ställen.

Gastar.

—Ibland lade de aska och eld utanför husen, så att inte g a s t a r n a skulle gå in/Gast=spöke som inte syns/.

Varulvar

har jag inte hört några historier om. Inte heller om trollgubbar och trollkäringar, men

Sjöormen

ha vi sett ofta i „almarsund. De hade alltid huvudet över vattnet, men resten av kroppen såg man inte.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:o

M 8094:2.

Landskap: Småland
Härad:
Söcken: KALMAR
Uppteckningsår: 1941

Upptecknat av: Walter Welin
Adress: Fru Jonanna
Berättat av: Carlsson
Född år 1861 i Åby

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

"Anton i Gröna Gatan"

var ett original. Han brukade alltid sjunga studentsången, och så fick han pengar för sin sång.

Galne Rosander
var ett annat original. Vi var så rädda för honom. Han sjöng alltid i Domkyrkan och stod då nedanför dörren. Han sprang alltid efter oss barn, därfor att vi retades med honom. Vi brukade skrika:

-Nu kommer galne Rosander! Nu kommer galne Rosander!

Rössla-Pelle
var "orättfärdig". Det var ett "svinigt kreatur", en luren-drejare.

Sohlberg
var en gammal sjöman, och när han kom gående skrek vi alltid "Kasta avträckaret, Sohlberg!". Då blev han så ilsk. hans fru hade mjölkaffär mitt för Sandbäcks kakelfabrik. Sohlberg var i motsats till Rössla-Pelle en mycket anständig människa.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R

M 8094:3

Landskap: Småland
Härad:
Söcken: KALMAR
Uppteckningsår: 1941

Upptecknat av: Walter Welin
Adress: Fru Johanna
Berättat av: Carlsson
Född år 1861 i Åby

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

"Häst-August"

hette egentligen August Andersson. Det var en stor "profet". Han hade handlat med hästar men slog sig sedan på att predika. Han predikade ibland inomhus, ibland ute. Hans predikningar gick ut på att människan skulle vara gudfruktig: "Ni tror att Ni kommer att bli saliga bara för att Ni skriker Herre! Herre!", sade han en gång, "men Ni bedrar ^Hr. Det hjälper inte!" Han predikade i många år. Han hade ett stort helskägg. Han byggde många hus i Strömgatan. Vi ha t.ex. bott hos honom =hyrt/, och en bättre hyresvärd fanns då inte att uppbringa.

-Ska' du ha en liten peng i dag?, brukade han säga när han gick förbi barn, och de fick också en slant av honom. Han var rysligt snäll, den människan. Hade man inte hyran på dagen så kom han igen senare utan att bli arg för det.

Han har även skrivit många läsarsånger. Han har förresten också en son som heter Mody, som är i U.S.A., och han är också en mycket skicklig predikant. I sin ungdom sör Häst-August, men sedan han gick över till det gudfruktiga, predikade han som ingen präst. Han hade en mycket hygglig hustru, den karlen.

Skriv endast på denna sida!