

Landskap: Skåne  
Härad: Skytts  
Socken: Skanörs stad  
Uppteckningsår: 1942

Upptecknat av: Inga Osterman-Tillström  
Adress: Angagården, Tutarby  
Berättat av: Fyrmästare Helmer Lunestrom  
Född år 1864 i Skanör

Den stora floden.

s. 1.

Jakt.

s. 3.

Den stora floden:

Den stora floden 1872 gjorde ett outplånit inttryck på mig som pojke. Min far var fiskaren Måns Bengtsson, vi bodde på Värnen och var 9 barn i familjen. Vintern 1872 var sträng, vinden var NO, det var styrka, snö och kallt. På morgonen den ödesdiga dagen såg vi hur det vita skummet från vågorna kastades över tångvallarna. Vi barn tryckte ansiktena mot fönstren, medan far gick ut med de andra karlarna och bättrade på vallarna för att en möjligt stänga havet ute. Men det gick inte! Mitt på dagen mellan klockan 2 och 2:30 kom floden från både hållen, alltså från både Höll och sundssidan. Vi gav oss i väg hals över huvud hela familjen in mot stan till. Vattnet sköljde in över hela Värnen, och när vi kom till Bergmästarhejden försade vattnet också där, så att vi fick ta en annan väg. Mer kom under vägen ner i en djup vattengrop men skadade sig inte. Via torget sökte vi oss till kapten Nils Kauts. I hans långa hus bedde också gamla Kleinskan, och när jag gick dit in fick jag se en för mig främmand gammal man ligga på knä vid soffan och be till Gud om skydd för

ACC. NR: M. 8897:2.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

fleden. Medan jag särpå stod vid fönstret och tittade ut kom vattnet in på terget från två håll och sleg i en virvel tillsammans runt runénningen där; den lilla planteringen mitt på terget fanns nämligen redan då. En halvtimme senare hade vattnet dragit sig tillbaka från trycket och en timma efter kunde vi gå tillbake till vårt hem på Värmen. Vattnet hade då, det kunde vi konstatera, stått en bit upp i ladugård och svinstia men hade nu dragit sig tillbaka och ejuren hade tydligent inte farit illa av fetbäset.

Men inte alla slapp så lämrigt under som vi. Alla klineväggarna på smeden Kal Ols hus på Möen gick, och likaså teg vattnet under väggarna till Magnus Beels hus och det hus vid slettet Olef Nils rådde om.

Dagen efter fleden kommo en massa bönder från Höll och sökte efter förlorade redskap och vagnar, som de också hittade här och där på åkrarna kring staden dit de förts av vattenmasserna.

Jakt:

Den dag på hösten, då jägarna kom till Skanör teg vi skolpojkar fritt och hjälpte till som klappare. Vi klapprade med träbitar, skallrade med skallrör eller eckså bara skrek vi, huvuesaken var att vi föreءe oljud. Klappjakten gick från dikt vid Höllviken till Skanör och det sköts många både harar och rävar, inte minst det senare, ty det var gett en röv här på een tiden. Det var vanligen en 15- 20 skjuttr som kom, så vitt jag vet var alla från Malmö, men de skulle alltid ha hanolansen Johan Åberg med sig för han var förste man till att skjuta. - Jag skjuter aldrig utan att jag är säker på att träffa, sae han alltid. Bakom slettet hade han satt upp en skettavla och där brukade Åberg öva sig medan vi pågar såg på. Han var också stacens styvaste jägare och jämt var han ute på jakt och kom hem med allt möjligt- sjöfågel och raphöns och harar t. e. m. örns och svaner. Janne Vesterberg var också en ivrig jägare och de två följdes ofta åt, men Vesterberg hade sällan någon jaktlycka.