

Landskap: Småland  
 Härad: Västra Götalands län  
 Socken: Östra Götalands län, Hultsjö  
 Uppteckningsår: 1945

Upptecknat av: John Sjögren  
 Adress: Lönaså, Hultsjö  
 Berättat av: John Sjögren  
 Född år 1883 i Hultsjö

Sågner om "Kloka Stina"  
 s. 1-4  
 Finde blev mördad. s. 1.  
 Välvad i en prästs skepnad  
 miade sig. s. 1.  
 En underlig syn, - äderkrok fö  
 oks som förrann. s. 1.

Eftersom jag ej på en tid hört något från L.U.P:s arkivvågande rätta frågor här, jag ändå tagit mig friheten sända några gamla upptäckningar om en gammal gubbe från Hjälmseryd som allmänt kallades för Kloka Stina; vilken enligt den allmänna uppfattningen skulle vara en trollkäring av första rangen: Och Fru Lindberg berättar att så sent som år 1940 då hon låg och sov en natt i sin säng vaknade hon vid att klockan på väggen började klirra med pendikeln mot klockväggen bakåt i stället för att som vanligt svänga fram och tillbaka, och i samband hördes ett hest-eck-skärande skratt. Det kan i detta sammanhang tilläggas att detta skedde i samma by som Kloka Stina hade bebott nemligen Karshult Hjälmseryd. Vidare berättar en säger att en Jude skulle blivit mordad på grund av att han skulle ha haft ett barn tillsammans med någon av byns flickor. Och en fru från Möcklehult i Hjälmseryd, berättar att när hon för några år sen gick på raka vägen mot sitt hem på kvällen vid klockan 11 å 12 tiden skulle då fått se en välmad i en mans skepnad liknande en präst iklädd prästkapta, samt bärande ett litet barn, men att när frun stannade för att se var det var försvunn skepnade spårlöst. Vidare berätta fra Lindberg att omkring år 1935 såg hon en konstig syn, rätt som hon gick fram så liksom en s.k. årderkrok för oxar, när hon då stannade för att se var det var, höjde sig ekipaget mot skyn och försvann så smältningom.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Kloka Stinas hade även gōda sidor, vilket vi även nu skola se, fast litet trollkunnig  
tycks hon nog ha varit. Ty ifrån Hultsjö socken kom en gång en landtbrukare för att  
få hjälp med vargarna ty de åto menligen upp hans får, han tog med sig s.k. förmning  
i form av en kalvstek, till Kitta i Karshult som hon allmänt kallades, men under vägen  
dit tänkte han för sig själv vad har jag egentligen hos "kärringen" att göra, hon  
kan väl i alla fall inget göra. Framkommen till kloka Stina uträttar han sitt ären-  
de får han rent besked om vad han tänkte om henne, ty sade hon du tänkte här du var  
på väg hit, att det inte var mycket lömt att besöka mig, ty du trodde inte på mig.  
Men tag din kalvastek och lägg den norr om ett visst berg, i din hage, och låt den  
ligga där blir du allt av med vargarna.

Landtbrukaren vände åter hem och gjorde som "Kitta" hade sagt, och det berättas att  
efter den dagen bet...inga vargar hans får.

Vidare berättas att en person även den från Hultsjö blivit bestulen, och även han  
gick då till kloka Stina, och fick upplysning om var den fanns, samt vilket klockslag  
samt pekade även ut stället dit han fick gå och hämta sitt stulna gods.

En annan person från Hjälmseryd hade blittit av med sin järnstång, varför han vände  
sig till "Kitta i Karshult" och kommen till henne utpekade hon strax den skyldige  
som genast fick gå hem med den stulna stången, ty sade hon annars skall han få

sta vid den stälna järnstängen.

Fru Ljöberg berättar vidare att hon hört att en kvinna skulle ge kloka Stina en kruka mjölk, men skumade mjölken innan hon gick till henne, men kommen ett stycke på vägen skulle hon gå över en gärdsgård, men just som hon gick över gärdsgården snäll det till i krukan på ett så konstigt och besynnerligt sätt, kommen så fram till Stina sade hon att hon var tacksam för mjölken, men att hon inte skulle skumma mjölken en annan gång hon ville ge Stina litet mjölk.

Vidare berättas att "Kitta i Karshult" skulle kunna förgöra mjölken så att det ej kunde sätta kärna något smör, och skulle förgjort mjölken för en kvinna så att hon ej kärna, eller få något smör på ett halft år, och till slut fick gå till kärringen och bedja om att bli förlösta ur trolldomen, "Kitta" följde då med dem och lärde dem hur de skulle göra, de skulle nemligens slå grädde ikärnan tillsammans med träkol, sedan skulle de gå runt stugan motsols.

Vidare omtalas att en del tattare kunde något sorts trolleri, om de ej fick allt vad de begärde eller blevonekade någonting hos någon landbrukare skulle de då förgjort landbrukarens kor så att de båda mjölkade blod, eller ochså ej kunde kärna något särskilt smör, vidare skulle inte korna komma hem om kvällarna samt mycket annat trolltvg, men Kloka Stina kunde alltid rätta till det som var förgjort.

ACC. NR M. 9701:4

-A-

När tattare och sådana människor kommo, som misstänktes kunde förgöra eller på något sätt trolla, skulle man alltid ta "glövor" brinnande kol och kasta efter dem det skulle förhindra dem i sin troldom sades det. Och det berättas att konstigt nog hade alldrig "Kloka Stina" något besök av några tattare eller dyligt. Slutligen kan berättas att Kloka Stimas bibel finns hos en hemmansägare i Hultsjö som heter Johan Swensson, och i den biblen finns några konstiga teckningar och krumer, om nu "Kitta" har gjort dem själv är inte gott att säga, men hur som helst en ganska underlig gumma var emellertid Kitta i Karshult.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-

ARKIV

Lönåsa Hultsjö i juni 1945

Joh. Sjöquist.