

ACC. N:R M. 10546: 1-3.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Landskap: *Blekinge* ..... Upptecknat av: *Eric B. Karlsson*  
Härad: *Medelstadi* ..... Adress: *Brästorp, Tving*  
Socken: *Tving* ..... Berättat av: .....  
Uppteckningsår: *1947* ..... Född år *1880* i *Tving*

*Jordbrukets biveringar.*

*s. 1-3.*

*LwF 61.*

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R

M. 10546:1.

*LuF61.*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Sedan 1818, enl. far och farfars utsago har ej bedrivets någon binäring för avsalu i denna orten, de kunnigheter en bonde och hans husfolk utnyttjade var för eget bruk, i varje by fanns yrkesmän som levde av sitt yrke såsom skräddare, smeder, timmermän, vagnmakare, svarvare m.fl.

Träslöjd och vävnadsarbeten förrättades i bondehemmen intill 1920 talet, det förekommer i ensåaka fall ännu, men långtifrån allmänt som förr, råvaran fanns å gården, skog fanns till virke av alla slag, får fanns också, derav ull, vilken kardades och spans till garn, av garnet vävdes tyg till familjens behov, lin odlades å varje gård detta förvandlades av gårdens folk till garner och tyg.

Virkesanskaffning ålåg manfolken å gården och skedde i dec.-januari då det gällde barrskog, i Maj-juni då det gällde lövskog.

Fårens skötsel d.v.s. klippning av ull samt hela tillredningen var kvinnogöra intill dess byskräddaren tog hand om tyget färdigt att göra kostym av det, ja gällde det tunnare tyger för de kvinnliga familjemedl. blev det sömmerskan, på den tiden syddes ej damkläder av skräddaren.

ACC. N:R M. 10546:2

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Dessa yrkesmän och kvinnor hade ej jordbruk, de brukade i regel en liten täppa på omkring 2 ar. denna täppa delades upp till potatis och blommor.

Att bland dessa yrkesbetonade människor fanns de som arbetade på beställning från närmaste stad tjänner jag till, det var en väverska hon var mycket skicklig och vävde dagen lång intill sena ålderdom hon hade dels egna mönster arv från sina förfäder, och dels på senare tiden fick hon mönster från staden och beställarna, garnet tillverkade hon själv av inköpt lin och ull, senare då hon blev överhopad med arbete från staden fick hon garnet färdigt sig tillsänt, denna här omnämnda väverska dog 80 år gammal 1908.

Svarvaren gjorde alster för försäljning till staden och även marknader inom räckhåll.

Smederna i, jag tror hela, Blekinge arbetade endast med lantbruksredskap ty på 80 talet gick en våg av nyare och modernare typ av jordbruksredskap över denna orten varför smederna hade fullt upp att göra vad de kunde till jordbrukets tjänst.

Liasmeder fanns mig veterligt inte här i orten, de kom med

ACC. N:R M. 10546:3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

häst körande från Småland varje år, de var kända av de Blekingska bönderna och varje ort hade sina å lien kända initialer såsom N.N. N.J. E.E. K.E. dessa resande smeder medförde även eggjärn, men fanns inom denna orten två kända eggjärnssmeder och även bössfabrikation kunde en och annan med, jag har i min ägo en pistol tillverkad av en smedgesäll i Tvings socken år 1860, utsirad och vackert arbetad i min farfaders smedja utan några maskinela hjälpmedel.

Att eknomien var knapp för dessa yrkesmän är själfallet, men fordringarna var då ringa och som yrkesfolk hade de det bättre än grovarbetsfolk, jag känner något fall då smeden, väverskan, timmermannen köpt sig gårdar och blivet besuttna bönder, de har sedan ej fortsatt med sitt gamla yrke, att människor byter yrke har ju alltid förekommit beroende på en längtan och håg och omständigheter medger ett byte, jag känner till ett fall då smeden arbetade många år åt en bonde, någon betalning fick han ej utan till och med lånade bonden en tie då och då, då skulden blev för stor köpte smeden bondens gård och smedens släkt äger den ännu och sköter den väl, smedjan är förfallen och ingen slå något hammarslag der mera.