

ACC. N:R **M. 10602**: 1-9.

Landskap: *Skåne* ..... Upptecknat av: *Wihlborg Larsson*  
Härad: *N. Sjö* ..... Adress: *Ebbars, Perstorp*  
Socken: *Perstorp* ..... Berättat av: .....  
Uppteckningsår: *1948* ..... Född år *1898* i *Perstorps förs.*

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*Stenstugor.*

*s. 1-9.*

*N. No. 141.*

Stenstugor

(N. No. 141.)

I trakten av Perstorp har det för fun-  
nits ett flertal backstugor. Den enda av des-  
sa, som ännu finns kvar, står på byn.

Ekbyggt atknänning och inrymmer ett fler-  
tal fäntaker. Den har stennmurar till väggar  
å ena gaveln och ena långsidan. De andra  
sidorna äro av trä, skiftesverk med bräd-  
klädtel. Det stora flertalet av backstugor  
i denna ort voro byggda på detta sätt.

Det fanns dock även sådana, som voro  
helt nedgrädda i jorden, med stennuror  
till samtliga väggar. En sådan har  
legat på mina ägor. De stennurade  
väggarna stå ännu kvar i sitt gamla  
skick. Min numera avlidne fader

Ludvig Karlsson, har under sin livstid  
berättat för mig hur den stugan såg

ut från den tiden den beböddes. Den kallades "Olin's hus". I likhet med de flesta sådana stugor i denna trakt, låg den långt ute i skogsmarken, ett par kilometer från byn. Marken som vid storskiftet 1837 tilldelades hemmanet nr. 3 Ekbyr ägdes från 1853 till 1884 av bonden Måns Månsson. Som stugan troligen uppförts före skiftet och sålunda vid den tiden låg på byns samfällighet, hade Olin givetvis byamännens medgivande att uppföra den på denna plats. Att sådana stugor i allmänhet uppfördes så långt från byalaget, torde ha sin förklaring däri att det i dem brukade bli stora barnskaran och böndernas hustrur ville ogärna ha liggande ungar sått in på sig. Fattigheten var stor i dessa stugor.

Till Olins hus hörde en liten jordlapp,  
för vilken han skulle betala några riksdalers  
ärligt avende till Måns Månsson.

Stå Olin blev gammal och änking och  
barnen flyttat från hemmet, för att försörja  
sig på annat håll, ansåg han sig inte kunna  
betala avendet. Måns Månsson tog då sina  
drängar med sig, gick ut till stugan och  
flyttade stengärdsgården som låg runt täppan  
och lade den intill stuguväggen, så nära att dörren  
barnpelt kunde öppnas. På så sätt fick  
markägaren en liten bit jord, som Olin  
med svett och anödot odlat, till gräsbete  
åt sina djur då de betade i stogen.

Gärdsgården ligger fortfarande kvar på  
den plats där denne tråkne bonde lade  
den. Stugan var helt nedgrävd i

en backe, endast taket var av anför  
märken. Väggenas gästensmurar voro  
av jämförelsevis ganska flata stens, tjock-  
leken ungefär en alm d. v. s. cirka 60 cm.  
Någon invändig brädskävel på väggarna  
fanns icke, ej heller någon målning  
eller tapetsering. Möjligen kalkades stenar-  
na någon gång vita vid juletid. Taket  
uppbars av spånar som stödde mot lång-  
väggarna. Det var täckt med halm.  
Ett innertak på bjälkar fanns så att  
loftutrymme fanns under yttertaket.  
Stugans inre bestod av ett enda rum.  
Bän fanns å ena långväggens sida  
intill hämen, mitt emot fanns å andra  
långväggen bekugn och skosten med  
öppen spis, alltsammans av trästen.  
Skosten var fogad med skogslera.

Ett litet fönster med fyra små rutor  
 fanns på västra långväggen. Golvet  
 var endast jordgolv. Möblerna bestod  
 av ett bord mitt på golvet, en dubbelsäng  
 vid ena och en soffa vid andra väggen  
 en kista samt några grovt tillysade  
 stolar. Så sängplats på detta sätt icke  
 kunde beredas alla inbovärdarne, fingo  
 några av barnen ligga på halmbäddar  
 på golvet. Olin hade sin utkomst genom  
 att tillverka lagghöl, såsom saltkar,  
 mjölkbyttor och träspannar, byttor  
 och träsåar. En sådan yrkesutövare  
 kallades här på folkspråket "böckare".  
 Omvända han med sin familj inflyttat  
 från någon annan socken, eller om  
 han var född här är nu omöjligt att  
 utreda, men det troliga är att slagan

uppfördes då han gifte sig. Barnen  
kommo tidigt i tjänst för att kunna  
förtöja sig själva. Fast de som vuxna  
togs vägen, vet ingen i denna trakt  
numera, de ha aldrig återvänt till den  
plats där de föddes och upplede sina  
barnår i fattigdom och armod. Troligen  
ha några dem, det voro sju till antalet,  
rest till Amerika. På sina sista dagar  
måste Olin omkändtagas av den all-  
männa fattigvården. Hugen bleo stå-  
ende kvar, dess tak ruttade så små-  
ningom ned och skerstenen rasade. Men  
stenväggarna stå kvar i sitt gamla skick.  
Några uthus fanns ej, enär den odlade  
jordbiten var för liten att föda några  
djur och endast användes som potatisland.  
Några fruktträd stå kvar, liksom

måga myron- och kamstärbuskar, ännu vittnande om den gamle Chin och hans hustrus nöda och odlingsflit.

Slutligen kan nämnas att sådana stugor, i denna trakt kallades "hus" och dess ägare "husare". Det hände understundom att de som icke hade möjlighet att själva bygga en sådan stuga hyrde in sig hos ägaren till en sådan.

Sådana inneboende sades ha "inkyses". Det kunde på så sätt bli ganska långt om utrymmet, men troligen var sängen i flesta fall god, fast hygienen efter vår tids måttstock säkerligen lämnade mycket övrigt att önska.



ACC. N:R M. 10602:8.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Planritning av Kungälv



Längd 9 alnar, bredd 6 alnar, stuvväggens höjd  $2\frac{1}{2}$  alnar

e, dän, b, fönster, c öppna spis och grästen.

d, bakugnen och grästen.

Plats för: a bord, f, stäng, g, soffor, b, bänkar



9.

Figurerna a-b. Anordningen, fig. b. visar sidan eller  
slängjändersjändens flyttning.

1, 2, 3, 4, 5, 6, Äppelträd. 7, grundläggning

8, i jordens ursprungligt potatisbäddens 9, huset.