

ACC. N:R **M. 10620**: 1-4.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: *Blekinge* Upptecknat av: *Gerda Svensson*
Härad: *Östra* Adress: *Kestorp, Rådeby*
Socken: *Rådeby* Berättat av: *Ingrid Maria Fransson*
Uppteckningsår: *1948* Född år *1874* i *Rådeby*

Plenstugan.

s. 1-4. N. M. 141.

ACC. N:R M. 10620:1.

Det berättas här om en storstuga som var belägen i Hedja Rödby socken, och ägdes av en familj Petrus och Dorotea Larsson, mannen ävens kallad "Puster". Denne storstuga var uppmurad av vanlig kullersten, och var invändigt karyrad, eller fogad som det också heter. Tapeter fanns ej på väggarna. Stugans ena gavel var ingådd i en backslutning. Taket uppbars av spårras, liksom en vanlig ryggåstuga, samt var täckt med slaver och torv. Golvet var av trä, stugan bestod av ett rum och förstuga, med dörr mellan rum och förstuga. Eldstaden utgjordes av en äppren spis som stod i ena hörnet, den var murad av gråsten och lerbruk.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Det fanns två fönster, en gavelfönster,
och ett mindre på ena sidan.
Området där stugan stod byggdes, och
Larsson hade själv uppfört stugan.
Det uppgives vidare att det plantrades
blommor och fruktträd, och att det
var vackert omkring stugan. Möb-
leringen bestod av en långsäng i
ena sidan, ett bord vid gavelfrånket,
en pinnsoffa vid andra sidan,
samt en skänk, och en s. k. kläd-
kista. Några omålade stolar, dels
utan ryggstöd, s. k. teindstolar,
och andra med ryggstöd. Tjome-
värerna hade det mycket fattigt
och besvärligt i dessa stenstugor,
det var nämligen ganska många
av befolkningen som uppförde

stenstugor. Någon var i regel jord-
bruksarbetare, dagsverkar, skogsarbetare,
och deras inkomst var ju mycket låg.
I början av 1900 talet försvann
dessa stenstugor allt mer och mer
och man byggde stugor mer bo-
ningshus av trä. För omkring 50
år sedan revs den här omtalade
stenstugan, och ersattes med
en stuga av trä. En stenstuga
av ungefär samma typ som
föregående, finns i Rödby
sambälle, strax intill stoa
landsvägen, den stod i en
skogskant, litet i skymundan.
Skogen gränsade nämligen intill
sambället. Denna stuga var
fjortioende, och uppförd å

ACC. N:R M. 10620:4

4
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sammansågen Herman Spöström
suo ägar, tidpunkten är obekant.
1907 beboddes stugan av en
dagsverkar vid namn Johan
Karlsson och hans hustru Gertrud.
Som husesersättning arbetade de
vissa dagar på gården. Efter
endast ett par år flyttade de
därifrån och bytte sig annan
bostad. Stenstugan ser ut
efter, och numera finns det
troligen inga stenstugor kvar