

ACC. N:R M. 10745: 1-18.

Landskap: *Bohuslän* Upptecknat av: *Ines Carlsson*  
 Härad: *Inlands södra* Adress: *Lärskoppgat. 6a, Göteborg*  
 Socken: *Triv. socknan* Berättat av: *olika personer; se uppt.  
bladets baksida!*  
 Uppteckningsår: *1948.* Född år \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*Stenstugan*

*A. 1-18.*

*IV. M. 141.*

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 10745:1.

Det var en stenslaga på klöven. Jag  
har själv sett den men jag kommer inte  
ihåg hur den såg ut för det var så länge  
sedan.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Här har varit ett böningshus med väggar av sten. Här står rester kvar efter det ännu. Ett sådant hus kallades för stensluga. Här bodde folk i den för 70 år sedan. Jag har själv sett stenslugan. Den låg i lycke.

Slugans belägenhet. Stenslugan låg i utmarsken. Platsen kallades Gethugen. Alfred Kristiansson heter nuvarande markägaren, men på den tiden var ägaren alle Torbjörnsson. Innevararna ägde stenslugan. De behövde inte ersätta något för att få bo huset.

Byggnadssätt. Stenslugan var något ingrävd. Den var inte byggd intill någon berg-häll. Väggarna var uppförda av dubbla stenslugar med mellanfylnad av jord. Slugan var byggd av platta stenar som var brutna ur berget. Stenslugans ytterväggar bildade skarpa hörn. Väggarna var omkring en meter

björka. Sär var ingen invändig klidnad  
Stugans inre. Stenstugan hade ett rum.  
Ingången var på långsidan. Den ledde in till  
rummet. Eldstaden var i rummet. Den låg mitt  
på västra gaveln in till ingången. Sär var  
rökfång och skorsten. Spiseln var av gråsten.  
Stugans inredning bestod av en säng, ett  
bord och några stolar. Några redskap har  
jag inte sett de hade, kanske någon spade.  
Väggarna utgjordes av stenen som den var.

Tak golv och fönster. Taket uppbars av  
spallar och det täcktes med tur. Sär var inget  
inner tak. Stenstugan hade stentyggt golv. Sär  
var ett litet avlångt fönster på gaveln.

Innevårdare. Stenstugans ägare hette  
August Lundberg och hans hustru hette  
Lotta. Barnen hette Karl, Augusto, Alma  
och Tona. August var båtsman. Sär var

ACC. N:R M. 10745:4

mycket fattigt. De gamla dog i stensugan,  
men barnen flyttade till Göteborg.

Uthus. Ute på Väma var ett fatus av  
sten. jag har varit inne där och sett det, men  
jag kommer inte ihåg hur där såg ut. Men  
det står kvar fortfarande och ännu idag  
har de djuren där. De har bara kvar där.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Så var en stensluga i Nordhem i Lycke socker. Han som bodde där hade varit soldat i farna tiderna. Han hette Estjer Blom. Hustrun minns jag inte namnet på, men de hade tre barn, de hette Karl, August och Beata. Slugan hade dubbel stennur med mellanfylldnad av judd. Det är nog 60 år sedan den var bebodd. Där finns inga rester kvar efter den. Den var något ingrävd. Där var inte så fattigt, ty han hade gänt arbete. Stenslugan hade bara ett rum. Taket täcktes med lång. Där var ett fönster på långsidan i rummet. Löven var också på långsidan. Alla minns jag inte för det var så länge sedan jag såg den.

Här var en stenstuga, och jag kan inte säga om det står rester kvar efter den men jag tror det. Den kallades backstuga. Den var bebodd för 50 år sedan. Jag har själv sett den och varit inne där många gånger. Stugan låg i Flöskär.

Stugans betögenhet. Stenstugan låg i utmarker. Den låg på August Anderssons mark. Innan värman ägde själva huset. De fick bo där gratis.

Byggnadsätt. Stugan var fristående. Den var inte byggd in till något berg, jag vet inte om det var dubbel stenmur med mellanfylld med av jord. Stenstugan var byggd av spångsten jag vet inte hur tjocka väggarna var. Där var ingen invändig klädnad den första tiden, men senare blev den klädd invändigt med träder.

Shugans inre. Stenshugan hade bara ett rum. Ingången var på gaveln. Den ledde in till rummet. Eldstaden var i rummet vid gaveln i ett hörn. Där var rökfång och skorsten. Spisen var av tegelsten. Shugans inredning bestod endast av en bänk att sitta på och så hade de spikat i hörn en säng av träder.

Tak golv och fönster. Taket uppbars av åsar, som vilade på gavelrösterna. Taket täcktes med jord. Där var inget innertak. Shugan hade jordgolv. Ett fönster var vid den ena gaveln, ett litet avlångt.

Innevånare. Gubben kallade de för Bratten; han hette Bratt till efternamn och något förnamn hörde jag aldrig på honom. Hustrun hette Mina. De hade två pojkar. De hette Max och Albin. Bratten hade varit soldat. De var mycket fattiga. De var tillflyttade. De hade

ACC. N:R M. 10745:8.

bott i en lästuga när han var soldat, men  
när han blev gammal fick han flytta ifrån  
soldatbyget. Brätten dog i stenstugan, men  
hustrun flyttade till en familj här i Torshy  
Uthus. Här har inte funnits några fåhus  
av sten som bygget.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

ett lög en stensluga <sup>här</sup> för många år sedan och  
det finns rester kvar efter den ännu. Den byggdes  
1830 och den blev nedrivna 1910. Jag har själv  
sett stenslugan. Platsen där slugan låg kallas  
Putter.

Slugans belägenhet. Stenslugan låg i utmar-  
ken. Det var på kastelegårdens mark. Mark-  
ägaren hette Kulsten. Innevånarna ägde  
huset. De skulle arbeta 10 dagar om året för att  
få bo där. Det blev punktören som fick göra  
det.

Byggnadsätt. Slugan var inte ingjerd  
och inte heller var den byggd intill några berg-  
häll. Den hade dubbla stenmurar med mellan-  
fyllnad av jord. Slugan var byggd av kulle-  
sten och hade skarpa hörn. Väggarva var  
omkring 80-90 cm tjocka. Det fanns ingen  
invändig klädsel. Mellan rummet och för-

Stugan var en stenvägg, men jag kan inte säga om det var dubbel stenvägg med mellanfylnad av jord. Så väst björk var den i varje fall inte.

Stugans inre. Stugan hade bara ett rum och förstuga. Ingången var på långsidan. Den ledde in till förstugan. Eldstaden var i rummet. Den låg mitt på mellanväggen, in till dörren. Stugan hade rökfång och skorsten. Stenslugans inredning bestod av ett bord, en träsoffa, en skänk och ett par stolar. Sån var så enkelt som möjligt. Sån fanns inga redskap utom en hacka och en spade. Väggarna var kalkade.

Tak, golv och fönster. Sån var bara bjälkar som låg på stenarna; däröver var spikat ett trätak. Taket täcktes med tegel. Sån var dessutom ett litet innertak så att ett litet loftutrymme tillkom. Stugan hade jord-

golv och på jerdgolvet låg lösa bräder. Det fanns två fönster, ett på gaveln och ett på långsidan. De var små och fyrkantiga.

Innevånare. Stenskugans innevånare hette Petter Andreasson. Hans hustru hette Beata. Det var en stor och kraftig människa. De hade många barn, men jag minns bara August, Emil, Axel, Oskar, Hjalmar, Karl, Anna, Tina och Matilda. Gubben var skomakare. De var mycket fattiga. De var nog födda i Stenskugan, men jag kan inte bestämt säga det. De gamla dog i Stenskugan, men barnen flyttade till Göteborg.

Uthus. Om här har funnits några fähus av sten kan jag inte säga, men jag minns då inga.

Här har funnits bopingshus av sten förr i världen. Allt detta efter en sådan <sup>stenstuga</sup> stuga kvar ännu. Den kallades för stenstuga och den var bebodd för 40 år sedan. Jag har varit inne där många gånger. Ordet kallas platsen där stenstugan låg.

Stugans belägenhet. Stenstugan låg i utmarken. Det var på August Jacobssons mark. Markägaren hade lämnat sitt tillstånd till Stenstugans uppförande, men innevärdarna ägde stugan. De fick göra dagsverken för att få bo där.

Byggnads sätt. Stugan var helt fäststämde. Den var inte byggd in till någon bergvägg. Den var dubbla stenväggar med mellanfyllnad av jord. Den var byggd av kullesten, och hade skarpa hörn. Väggarna var omkring en meter tjocka. Det var ingen invändig

brädklädsel. Mellan rummet och köket var en enkel stenvägg. Ingången var vid gaveln; man kom först in i köket där var där en inre dörr till rummet. Eldstaden var i rummet. Den låg i ett hörn på den nära väggen. Där var rökfång och skorsten. Spisen var av sten, den var nästan rund; de hade ett brandjärn uppfå stenarna och så eldade de inunder brandjärnet.

Stenslugans inredning bestod av en soffa, en säng, ett bädd och några stolar. De enda redskapen de hade var en hacka och en potatisgrep. Väggarna var först kalkade, men med tiden blev de tapetslade.

Tak golv och fönster. Taket uppbars av åsar som vilade på stenarna. Det täcktes med tegel. Där var ett litet innertak. Stenslugan hade brädgolv i rummet, men i köket var det

judgolv. Det var ett litet fönster på långsidan och ett stort på gaveln i rummet. I köket fanns inget fönster.

Innevånare. Gubben hette Jansson, förnamnet kommer jag inte ihåg. Hans hustru hette Helena, barnen hette August och Julius och så var det en flicka och en pojke till, men jag kommer inte ihåg vad de hette. Gubben arbetade på en kornogård så länge han orkade. De var mycket fattiga. De var ditflyttade från Marieberg. När de lämnade Stensbergen, flyttade de till Göteborg.

Uthus. Fåhus av sten har här allt funnits. Uppe på Kastellgårdens mark var ett sådant platsen där det låg Kallas Sväntalbacken. De hade otar där för i tiden.

ACC. NR M. 10745:15.

Det fanns ännu en stensluga på Ormo,  
men den var jag aldrig inne i så den vet jag  
inte så mycket om. Berget var en av  
slugans väggar, men eljest var väggarna  
av dubbla stensmurar med mellanfyltnad  
av jord. Taket täcktes med halv. Gubben  
som bodde där hette Skussm; förnamnet minns  
jag inte. Sluskun hette Tina och deras barn  
hette Johan, Axel och Anna. Den gubben arbets-  
de också på en korngård.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Här fanns ett böningshus med väggar av sten. Det finns inga rester kvar efter den stugan. Den kallades för backestuga. Det är 60 år sedan den senast var bebodd och jag har själv sett stugan. Platsen där den låg heter Grindern.

Stugans belägenhet. Backestugan låg i odlad bygd. Den låg på Max Kilmans mark. Tannevårarna ägde själva backestugan. De fick bo där gratis.

Byggnadsställ. Backestugan var något ingärd. Jag kan inte säga om det var dubbla stenvägar med mellanutfyllnad av jord. Den var byggd av gråsten. Det var inte så väst skarpa hörn. Väggarna var omkring 60-70 cm tjocka. Jag vet inte om där var någon invändig vädskåp.

Stugans inre. Backestugan hade bara ett

rum. Inngången var placerad på byggnadens  
långsida. Den ledde in till rummet. Eld-  
staden var i rummet, den låg vid sidan av  
en vägg. Vilkur vägg det var minns jag  
inte. Det var ett litet rör upp genom taket,  
som skulle föreställa en skorsten. Spisen  
var en liten gråstens spis. Jag minns inte hur  
möblerna såg ut och inte heller vad de hade  
för husgeråd eller redskap. Väggarna var kalka-  
de

Tak golv och fönster Hur taket uppebars kommer  
jag inte i höj, men det täcktes med berr. Jag  
kommer inte i höj om där var något inner-  
tak. Barkshugan hade jordgolv. Där var ett  
litet avlångt fönster på gaveln.

Innevånare. Skugans innevånare hette  
Johanna Audilasson, hon var änka. Hon hade  
en flicka som hette Olanda. Johanna hade

ACC. N:R M. 10745:18.

understöd av socknen. De var mycket fattiga  
de hade alltid bott i den backstugan. När  
de flyttade i från backstugan kom de till  
ålderdomshemmet och där dog de.

Uthus. jag vet inte om här har funnits  
några fähus av sten.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV