

Landskap: *Blekinge* Upptecknat av: *Eric B. Karlsson*
 Härad: *Medelstads* Adress: *Tring*
 Socken: *Tring* Berättat av: *Jon Svensson*
 Uppteckningsår: *1949* Född år *1889* i *Tring*

Offerstenar m. m. s. 1-5.

se Bildarkivet:

B. 16671-16674.

neg. nr. III: 11: 33-35.

ACC. N:R. M. 10899:1.

Landskap: Blekinge Upptecknat av: Eric B. Karlsson
 Härad: Medelstad Adress: Tving
 Socken: Tving Berättat av: Jon Svensson
 Uppteckningsår: 1949 Född år 1889 i Tving

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Jon Svensson har av sin fader och denne av sin fader hört berättas om en offersten, då jag nu vid jultiden fick höra talas om detta begav jag mig av för att uppsöka platsen och skall jag här återge vad gammal sägen förtäljer.

Det gäller tvänne stenar, en belägen 4 km. väster om Tvings kyrka å byn Padderyds ägor, en belägen nordväst 2 km. från Tvings kyrka och torde oss veterligt ingen av dessa stenar tidigare varit beskrivna. Sten No 1 är en s.k. offersten med form av en rektangel med mycket jämna sidor, blocket verkar utkilat och noggrant jämnats av människohand men så är ej fallet, tvåhundra meter derifrån finnas s.k. påberg och där har nog frost och is ursprungligen bildat blocket som innehåller omkring 2 km.

Stenen eller blocket ligger på en jämn bergplttå å en moränås, åsens riktning öster-väster, stenens riktning norr-söder

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 10899:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

vid en gammal ridväg från Blekinge skogsbygd och Smålandsgränsen till Hjortsberga, som var centralpunkten för alla rådslag i denna del av Blekinge, vägen kan följas styckevis från Pålsmåla by i Bringsboda längs de högst belägna åsarne till Hjortsberga, där någon sank mark ej kunnat undvikas är vägen förstärkt med stenflisor. På denna sten är nu, och alltid så länge någon minnas, fullbelagt med små väl valda stenar varierande från ett hönsäggs storlek till tvänne knytnävars, på hallen kring stenen finnas multnade rester av risgrenar vilka bildat ett lager av jord närmast stenen därutomkring är hallen bar beväxt med något mossor, på senare tid har en skogsväg byggts och just vid denna sten följt den gamla ridvägen, vid skogsvägens byggande togs i grannskapet så mycket små stenar som kunde uppbringas till fyllnad å den nya vägen men de stenar som låg på offerstenen rörde ingen, trakten eller omgivningen kring stenen är vacker nu beväxt med barrskog, tidigare har här varit vacker bokskog, huruvida det såg så ut då det offerades är svårt att yttra sig om nu, men ett är säkert på grund av vatten

ACC. N:R M. 10899:3.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

båda sidor om denna ås är platsen väl vald, var där skog så var platsen lyhörd, var där ingen skog, var där utsikt på långt håll.

Varför har här offrats? den frågan kan ej tillförlitligt besvaras, de nu levande gamla säger att ett mord blivit begånget här och för att skydda sig för onda makter offrade de något, de nu levandes föräldrar offrade då de gick förbi stenen med orden, hjälp oss från allt ont, om sommaren blev det en sten, om vintern en risgren eller spåna, en kan ju tänka sig att här offrats för olika ändamål under olika skeden, men tyvärr finnes ingen nu levande som kan tala därom.

Att stenen finnes såsom offersten och att rid och gångväg finnes är bevisbart ännu.

Så var det den andra stenen liggande å en hall i Måstad by som förut nämnts 2 km. nordväst om Tvings kyrka, denna sten benämns blodsaltare, stenen har tidigare legat ensam å hallen intill en förtida förbindelseväg och kunde rullas av 4-5 mannar från en högre belägen ås som sluttar något emot hallen, på ena sidan var tidigare vatten, den första bebyggelsen av byn Måstad var här om-

ACC. N:R M. 10899: 4.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

kring, där byn nu ligger var i tidigare skede vattendränk, stenen är märklig så till vida att å dess översida är 21 på bestämda avstånd gjorda fördjupningar i likhet med ett halft ägg, fördjupningarna är väl slipade något olika i djup men dock ganska likartade och kan rymma innehållet i ett halft ägg, stenen är för övrigt lik en vanlig s.k. gråsugga, materialet synes vara någon lösare granit.

Sågnen berättar att vid offerfester tappades blod i dessa hål och inmundigas direkt vid en böjning på kroppen, Måstad är en mycket gammal bebyggelse och har bynsinnevånare tidigare haft sina bopålar runt omnämnda sten på höjdpaltån.

Byn har nu sin boplats söder därom på slätten och på hallen runt blodsaltaret är upprullat mycket med sten för odlingsarbete.

A byn Lindets ägor norväst om Tvings kyrka vid här tidigare omnämnda ridväg finnas några hallar invid vägen med namn av "Likhallarne," där vilade bärarna med lik på väg till Tvings kyrka, att något offer här förekommit är ej känt, hallarne är jämna som en golv-yta och har för 50 år sedan dansats å dessa hallar, för 100 år sedan

ACC. N:R M. 10899:5.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

bars alla lik från denna del av socknen denna väg till Tving, som var den enda framkomliga och likhallarna var då ungefär halva vägsträckan, jag tror det är 9 km. från Tving kyrka till likhallarna nutida väg.

I min födelse by finnas ej vad känt är någon offersten eller riskast, men å grannbyns ägor finnas nu en igenrasad offerkälla där nu levande gamla blivet som barn av sina föräldrar skickade att offra vid sjukdom och annan nöd i hemmet, det var enbart små slanter och då de barnen blev större fiskade de upp vad de som små barn kastat i källan, alltså förtroendet för dylika offer försvann redan för 80 år sedan här i min hemtrakt.