

ACC. N.R. M.10915:1-4.

Landskap: Småland Upptecknat av: Sabian Karlsson
Härad: Almås Adress: Borårgård, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1948 Född år 1894 i Borårgård

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Pågnen om kyrkklockorna.

Leaf 66

Skriv endast på denna sida!

Sågner om kyrkklockorna.

Om kyrkklockorna i Häckebjäng har de gamla
ej haft något att berätta, men om klockorna
från andra kyrkor i Konga härad har ontalats
en del sågner.

Ute i sjön Tiken i Tingväs socken ligga
ett par stenblock kallade "Tingväs stuta".

När Tingväs kyrka blivit byggd och kyrkans
klockor hördes ringa, så blev en jätte nere
i Blekinge störd av klockklängen.

Han slängde då de båda "stutarna" mot
kyrkan för att krossa den. Men stenarna
nådde ej fram, utan de blevo liggande
där de föllo ner i sjön Tiken söder om
Tingväs kyrka.

Aven mot Almehöda kyrka har
jättar kastat sten. Det var en jätte-
kåring i byn Jindis som med sitt strumpe

band slungade sten mot "skällekoen".
Och när stenarna blev liggande ute
i Kyrksjön, men en sten föll ner i
märketen av klockstapelns. Det stenblocket
kallas "Peststenen", ty det bär en latinsk
inskrift om pesten år 1711, och det är
en sällsynt invid Almehöda gamla
kyrkan.

När Almehöda kyrka blivit byggd,
skickade man efter en gjutaremästare
för att göra klocka till kyrkans stapel.
Han kom med en gesäll och gjorde sina
förberedelser för klockgjutningen inne
på kyrkogården, men mästaren fick
något ärende Lärifran, och gesällen tog
sig för att gjuta klockan själv. Gesällen
lyckades få bättre ljud i sin kyrkklocka
än hans mästare fått i någon av sina klockor.

Detta gick mässtus ära för nära, så han blev så förtittad, att han i ilskan slog ihjäl sin gesäll. På mordplatsen sågs ej något gräs silja växa.

På en intill Stormantorp herregård låg i äldre tid Stormantorps gamla präkyrka. På herregården hade en trollfamilj lagit sin bostad i gårdens källare. Man hade försökt många gånger få bort trollen därifrån men hade inte lyckats, men så uppsökte man en klok gumma, som visade att röka ut dem, och det gjorde man sen. Man rökade med tjära och soavel med mera, och detta föll på trollen utan måste fly. När de gjort sig iväg, ropade de: "Fläa kan ni röka oss i kuse, men inte hos Abbakuse". Abbakuse var trollkungens, som bodde i

Abbakuse berg vid Ormeskaga på andra
sidan om sjön Rottnen. Trollen flydde
över Rottnen till Abbakuse berg.

Men innan de gick sig av, stulde de
kyrkans klocka, som de sänkte ut
i sjön Rottnen. Där skall den ligga
än, ty man har sig fått upp den.