

ACC. N:R. M. 10919: 1-4.

Landskap: Småland

Upptecknat av: Janne Augustsson

Härad: Lunnebo

Adress: Näs, Göteryd

Socken: Göteryd

Berättat av: olika personer; se uppt. -

Uppteckningsår: 1948

Född år i
bladens baksida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Fägnis och talsätt om kyrkklockarna. s. 1-4. LuF. 66.

Sågner och talesätt om kyrkklockorna.

Luf. 66

Några hundra meter norr om Götteryds kyrka och nära intill sjön Rönningen i en mosse ligger ett litet göl som heter klockegölet. Detta namn sägs det hava fått emedan en av Götteryds kyrkklockor skulle vara sänkt där. Så långt tillbaka någon minnes har det varit en sägen att under Gustav Vasas regeringstid när klockskatten skulle utkrävas satte Götteryds barna sig till motstånd och nekadde att lämna klockan varför indrivarna av skatten måste gå sin väg med oförrättat ärende. Under nästa natt försvann klockan och man inbillade då det vidskepliga folket att trollen

Fogit den och sänkt den i gölet för att rädda den undan skatten och folket lugnade sig när de fått denna förklaring.

Wid ligt vattenstånd prästods klockan hava varit synlig på gölets botten och man hade planer på att taga upp den. Man rådfrågade då en klok gubbe hur man skulle gå till väga och denne sade att man skulle anskaffa 2 vita tvillingstutor till att draga upp den men man fick ej säga något under tiden. Sedan man fått tag i stutar lade man en grov lina om klockan och spände för stutarna i den andra ändan av linan. Allt gick efter beräkning och när klockan var på gölakanten och nästan uppe skrek en man: "Nu går det." I det samma

brast linan och klockan försvann i
djupet och har sedan ej varit synlig.

I Einar Bengtssons skog i Kroks-
bygd Hallaryd finnes ett berg som
kallas "Boabjää" vilket gränar intill
Göteryd vid Slogersköp södregård.

I detta berg skall fordom hava bott
troll och när dessa hörde Göteryds kyrka-
klockor blevo de oroade därav och
kastade en mycket stor sten för att
frysta dem men stenen gick inte fram
utan blev liggande i rögängen emellan
Jämnhults och Ramnäs marker. Denna
sten är mycket stor och om den hava
många sägner funnits vilka nu äro
glömda. Bland annat sades det att han
vänder sig varje gång han hör Göteryds

kyrkklockor. ännu har man inte hört
dem ty man ligger på sin gamla plats.

Götteryds nuvarande kyrkklockor
kallas "den stora klockan" och den lilla
klockan. När klockorna ringa säga de:
"Bing bing."

Om Götteryds kyrkklockor hava funnits
flera ramsor men endast en av dem finnes
i minnet och det är en midramsa som
ej har haft någon motsvarighet i
verkligheten och lyder så: "Bing bing,
ballang, prästen stal ett baggalamm
i Ekenäsåsa väng".

På de andra frågorna i frågelistan
finnes ingenting från Götteryd som kan
givas som svar.