

Zuf. 81

Svar på fråg. om Anders Hansson.

Min far talade ofta om Anders Hansson. Far var ju född i Qusby församling. I sina projekter gick han ofta ärönde till Anders Hansson, han skickades med bud från folket i drakten. Anders H. var ju då i sin mannlighetskraft, och var mycket anlitad. Om jag hade bara kommit i hög farfars berättelser. Di säkde honom för både folk och kreatur. Han var ju verksamad, för att kunna med övernaturliga. Bota värk, stimma blod, ställa fram hjunguds. Han var ju ofta efterhängd av präst och länsman, men han stannade aldrig innan du kom fram. Far talade om, en gång skulle länsmannen dö, men han kom inte längre än till grammens sagöker. Där hörde han fram och åter till han hört ner sagen. Då gick Anders H. ut och sa till länsmannen, nu kan du köra hem igen. Far sa, att han var mycket belok, men han gjorde intet ont, om han fick vara i fred. Han var mycket lerd i bibeln, men även i svartkonst. Far lyckte bra om honom han talade mycket med honom. Han sa på förhand va ärönde far hadde, och vilka han mötta under vägen. Han tog aldrig mer än 25 öre för vart besök.

Om tidshändelserna hade han förut sagt mycket som gick efter åren i uppfyllelse. Han hade åtminstone en dikt, som var honom lik i kunschap.

Far kom ju hit och var besatt häz i Åsinge. Han hade i flera år chsem i ansikset som han sökte mycket för, både om utr. är kloga å galna. År 1888 kom en brorson till far hit, så kom far och han åt bala om Anders. Han var då gam, men fortfölle praktkon. Far skicka bud med brorsonen till gubben. Han minnades far och kunde säga riktigt hur far hade dö. Men han ordinera endast kokta björnbarsrödter, där skulle bladrenning till. Och så särskild mat. Men de hjälpte i varje fall. Han tog inte då heller mer än 25 år. Han var lika besökt då som förr men han ville inte gå in på övernaturligt. Hade jag varit i hägkommen så hade jag nog vetat vem han härst av. Men sådant hade man inte på minnet. Men sien här från Åsinge har så sent som under sekelskifftet varit de som sökt Anders ihj. Han var en kvinna som reser dit upp och sökte för mannen. Hon är däck för flera år sen, hon berätta själv att hon var hos honom, men då var han mycket gam, men dottern var lika bra. Han skulle ha sagt att des var enda människor som ville förgöra mannen. Men om de var sant vet jag inte för hon var intet så noga med hur hon tal. Mannen blev åtminstone bra. Hon sa, hon droddde hon skulle få lärt något av honom, men de blev hon hert av intill med

Här var ju alltid gott om gårdfar och handlare för i tiden. Här kom från Småland ~~och~~ ^{gäss} (sådala värakeder) stigare. En sådan som gick här för omkring 30 år sen. Tala om Anders H. Han hade många gånger varit i de hemmet. Han sa, Anders H. var mycket smäll och fastvändig, men han hade respekt mot sig. Folk visste ju att de gick inte för sig att spreda honnur. Han var lika kunnig i bibeln som svartkonsten. Han hafte mycket, och var hemma i Guds ord. Men i regel alla svartkonstnärer brukar Guds ord flitigt. Han hade god förmåga att seda ut förbargade ting. Men han var även naturläkare, han bota många sjukdomar, med goda råd, och hemma medecin. Ingen, varken doktor eller länsman kom åt honom. Hans läkareböcker finns nog hvar hos någon sättning. Där har nog med all sannolikhet många sökt hans döster, fastän de kanske inte varit så intresserade, och i se stor utsträckning som fadern. Han har kanske inte vägat heller, nu är de mera efterhallet sedan prek. H. I Anders H. tid var de så allmänt, så di hade mer besök än läkaren. Men jag drog åtminstone, att om han blev spredad, eller om någon kom och ville driva med honom, han då inte var berförd. Di fick då så di kände vad han kunde.