

Luf. 82

Växtföljd vid lantbruket har varit alltid
färdkommit, men den var varit inte densamma
färr som under senare tider. Men de hade
ju våra gamla rådeslag råg, korn, havre
ärtor vickor, vete har ej odlats färr än på
60-70 talet, dock endast på de större gårdarna
till en början. Innan enskiftet sålde de
råg å korn omkring byn på den bästa
jorden, havre på utmarksjordarna Sedan
gårdarna blev utflyttade och de fick var sina
jordbruk och det blev lite bättre kultus
på jorden genom gödsling och mäsling
övergick de till en mera beständ växtföljd
på mitten av 1800 talet första året ren träda
andra året råg tredje året ärtor vickor potatis
fjärde året korn femte året vallsjätte blandbåd
och sjunde havre. Denna växtföljd fortgick till
sockerbetsodlingen började omkring 1880

De övergick de till halvträda med grönsfoder
andra året vete tredje året sockerbetor
fjerde året korn femte året vett sjätte korn
sjunde blandvrid. Samliga hade halvträda
i två års vett des efter vete och sen sockerbetor
De hade de två lottar med betor och två med
vete i samma växtföljd. De småbrukarna
hade de ändast sex lottar först träda efter
harre vore de rätt näsgräs, som de arbetade
innan de uppstajde trädan och räddo näs
andra året rotfrukter tredje året blandvrid
rä vett rä blandvrid i sen sista grödan harre
Potatis och foderrotfrukter och hade mer än de
på samma lott. Foderrotfrukterna räckte rätten
till under hela vintertidningen förr, men
nu sen de har fått betarna räcker det
bättre till

Under första världskriget började de att odla
rapp, men upphörde härmed då krigstiden
tog slut och de kunde importera billigare

Under andra världskriget kom oljväxtodlingen
bättre i gång. Då slutade den gamla värtfölj-
den, de säs nu rapp senap i liss. vallmo.
Sockerbetor och vitbär har varit de flesta ännu
men de kreaturstösa säs mest oljväxter
Den största gårdens träs i Fru Åhted har de
inga djur, säs de någon sträpögräda bränn
palmen. Den oljväxtodlingen kom i gång
störades halvträdan, i den lottis säs rapp
eller senap. Specialodlingar är det några
som har dock mest i mindre omfattning. Några
säs opänsadlin andra har vitkål läk bruna
bönor marättor rödbetor. De största gårdarna
har vallfrä och sockerbetsfröodling