

M. 12058:1.

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Sandborg
Härad: Sunnerbo Adress: Osby
Socken: Hallaryd Berättat av: Densamme
Uppteckningsår: 1951 Född år 1883 i Stenbrohult, Kronobergs län

Anders

Hansson.

Så är jag färdig övergå till begärd beskrivning av Anders HANSSON I HALLARYD. Anders Hansson, Hallaryd, var känd vida omkring och mycket båda känd och anlitad även av Osby-borna. Isynnerhet dåtida Läkaren här i Osby, som enl. folks påstående var förbittrad över Anders Hanssons framgång bland den del av befolkningen, som be-anlita läkare för olika åkommor. Men på områden där Läkarna icke begrepo ett "smack" nämligen, bota "lyte", klarade "Fulahultaren" skivan med heder och stor respekt.... Både Präster och Skollärare och kortast uttryckt: Alla samhällsklasser, men Präster Lärare och för övrigt de som alltid gått under benämningen "Bildade" klasser, be-sökte "Fulahultaren", men inkognito, så inga utomstående skulle få veta detsamma.

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

M. 12058: 2.

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Sandborg
Härad: Sunnerbo Adress: Osby.
Socken: Hallaryd Berättat av: Densamme
Uppteckningsår: 1951. Född år 1883 i Stenbrohult, Kronobergs län.

L. U. F. 81.

"NATURLÄKAREN ANDERS HANSSON I HALLARYD."
=====

Enligt flera samstämmiga uppgifter skulle t.o.m. Dr Öhrn, Älmhult, (den Läkare som utfärdade mig "färgsinnebetyg" för inträde vid våra järnvägar, blev SOEJ, numera även Statens Järnvägar) var bland de besökande hos "Fulahultaren", ävensom Källarmästare Persson här i Osby, som med sin svarta häst, skulle göra "Fulahultaren" ett riktigt "spratt", men det gjorde Källarmästaren aldrig om igen, ty när Källarmst. kört omkring i "Fulahultarens" lilla rågåker, för att fördärva säden, stannade hästen ganska nära och mittför "Nатурläkarens" stuga och hästen kunde icke flytta sig ett steg och varken piska eller svordomar hjälpte, utan Källarmästaren måste gå in och bedja mycket ödmjukt och vackert, om han fick köra hem till Osby igen, och "Nатурläkaren" svarade: "Jo kör hem, men hit kommer Ni aldrig mera" och detta gjorde Persson icke heller, ty snart efteråt dog hästen, utan att Veterinär kunde göra något "ät-at" och Källarmästaren lär enl. mångas samstämmiga vittnesbörd, aldrig känt sig frisk efter skadegörelsen hos "Fulahultaren" och dog något år senare i förtvivlan.
"Det är visserligen sant", säges det.

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

M. 12058:3.

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Sandborg
Härad: Sunnerbo Adress:) O s b y.
Socken: Hallaryd Berättat av: Densamme
Uppteckningsår: 1951. Född år 1883 i Stenbrohult, Kronobergs län.

L. U. F. 81.

" NATURLÄKAREN ANDERS HANSSON I HALLARYD. "
=====

Till D:r Öhrn i Älmhult, sade "Naturläkaren": "Ni kommer att "supa ihjäl Eder" och det gick tyvärr så ockåå. Jag minns ett samtida uttryck av F:r Öhrn i Älmhult. Han sade nämlige mer än en gång. " Om människor visste hur bra det är att dricka Cognac, så skulle de helt enkelt " Supa ihjäl sig" och det gjorde D:r Öhrn, verkli. själv, ty man hörde att D:r Öhrn, knappt aldrig var nykter efter besöket i Hallaryd, och lär ha dött något år senare av "alkoholförgiftning" enl, andra läkares omdöme. Ingen människa kände Anders Hanssons rec. ty de voro hämtade ur en "svartkonstbok" som Anders Hansson flitigt studerade och var så pass "allvetande" att han t.ex. vid ett tillfälligt besök på annan ort, "kände på sig att dottern olovligt, i faderns frånvaro, snokade i svartkonstboken och sade till dem han besökte, att nu känner jag på mig att mina "grebbe" läser i min väl gömda svartkonstbok, så jag måste hem. Anders Hansson tillagade själv i allmänhet sina "medicinalarter", så besökarna

5-
behövde inga rec. och de flesta blevo botade på stående fot innan de lämnat Hanssons stuga/och kunde lova Herran och säga som Pingstvännerna--*** Pris ske Gud*****
Hyll endast ovanstående uppgifter!

M. 12058 : 4.

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Sandborg
Härad: Sunnerbo Adress: O. s. b. y.
Socken: Hallaryd Berättat av: Postfst. Karl Karlsson, Hallaryd.
Uppteckningsår: 1951. Född år 1883. i Stenbrohult, Kronobergs län.

L. U. F. 81.

"NATURLÄKAREN ANDERS HANSSON I HALLARYD".
=====

Rykten i Hallaryd, (dit jag reste omedelbart efter jag fått Eder~~v~~ frågelista LUF 81) den 17 pto. voro lite varierande, men de som påstodo känna Hansson bäst, påstodo att Hansson läste sin svartkonstbok med samma tro, som då han läste sin bibel och trodde obetingat på Jesu i Nya testamentet beskrivna underverk på de mest skillda områden. Det ryktet att Hansson själv skulle ha sagt före sin död, att han skulle dö en gång gång då naturmakterna "rasade", nämligen julstormen år 1902/1903, lär icke vara sannt påstår Hansson släkting, Handl. Waldemar Svensson, Hallaryd, utan Hansson dog någon dag senare i början av 1903. Hansson begärde aldrig någon bestämd avgift för sina ordinationer, men enligt ryktet, lämnade de rika ganska stora belopp och de som blevo botade " på stående fot" prutade naturligtvis inte på intet begärt belopp, utan läm-
~~gim~~ nade gärna oväxlade sedlar och många fattiga blevo botade gratis, ty Hansson sade "jag vet att Ni äro fattiga", så Ni kan t.o.m. få kaffe gratis**" Sig in till mina grebbe" så klarar hon sådant*** Liksom andra "Naturläkare" blev Hansson ganska rik

Ifyll endast ovanstående uppgifter! med tiden o då var deklARATIONER icke uppfunna, lyckligtvis.

M. 12058: 5.

Landskap: Småland Upptecknat av: Carl Sandborg
Härad: Sunnerbo Adress: O s b y.
Socken: Hallaryd Berättat av: Densamme
Uppteckningsår: 1951. Född år 1883 i Stenbrohult, Kronobergs län.

L. U. F. 81.

"NATURLÄKAREN ANDERS HANSSON I HALLARYD."

Naturläkaren Anders Hanssons dotter efterträdde sin fader som s.k. "Naturläkare", men hade kanske icke den rätta tron på innehållet i faderns svartkonstbok, ty enl. hennes egen uppgift ansåg hon bokens innehåll avvika betydligt från vad man kallar sund och vetenskaplig och modern läkarvetenskap enligt de överallt i världen gjorda medicinska upptäckterna, som hon läst om vid Nobelprisutdelningarna i Stockholm och vad hon även läst om de läkarvetenskapsforskningsresultaten i de moderna doktorsavhandlingarna i de Medicinska Fakulteterna runt om i den moderna världens stater, och upphörde därför ganska snart med tron på sin människokärlekens tjänst på "Naturläkareområdet" och avstod eller avböjde besvara frågor om olika sorters såväl vanliga sjukdomar, som rena "svartkonsterna" betr. botande av "lyten" och ville icke uppmana till "skrockuppfattn" om möjligheten att genom "förbund med den "Onde" och ha "sällt sin själ till samma "Potentat" kunde gagna mänskligheten i orten. Ty tror man icke själv på sin förmåga på såväl ifrågavarande område, som på vilket annat område som helst, är man hjälplöst "förlorad" liksom då två Hrr i Stockholm sågo en som drack ur en vattenkran o sade: Ifyll endast ovanstående uppgifter! "Där gick en härlig törst-"förlorad".....