

M. 13979:1-7.

ACC. N:R

Landskap: Göinge Kontor och folkskoll.
Upptecknat av: C. A. Svartegård.
Härad: L. Åsbo och V. Göinge Adress: Tjörnarp
Socken: Höja och Häglinge Berättat av: "
Uppteckningsår: 1956 Född år 1871 i Höja.

LUND'S UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

LUF 40

" 44

" 50

" 65

Mjöölning och mjölkningsskärb. s. 1-3.
"Torsa brannan". s. 4.
Kryddat brännin. s. 5-6.
Vita dukar vid jordafärd. s. 7.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 13979:/.

Mjölkning

På mjölkningen i Höja och Häglinge är och var en icke ringa skillnad. I Höja hade alla lantbrukarna djuren tjuda, och man hade dem icke sällan långt ute på "vången". I Häglinge ha många lantbrukare mycken skog, och hos dem få djuren gå lösa i skogen. Där de gå lösa, brukar de i allmänhet och nästan på bestämd tid komma till en viss plats, där de skola mjölkas. Och komma de inte själv-
mant, så ärde de säkert vid mjölkdags så nära, att de komma, då man kallar på dem.

Vad jag här har sagt, gäller naturligtvis sommaren, och som det tillgick för 60 à 70 år sedan, så tillgår det ännu.

Men det är dock en skillnad. I Höja torde man nog, åtminstone där man har en hel mängd mjölkkor, med häst och vagn köra till korna och så få mjölkannorna körda hem. Men så var det inte för 60 à 70 år sedan. Fruntimmer mjölkade alltid. (Här gäller det Höja) En "grebba" fick ge sig i väg med en mjölkärra, liknande denna



FOLKLIVS-
ARKIVET

LUND

Juf 40
1.

ACC. N:o M. 13979:2.

Kärran hade naturligtvis två hjul, och mellan dem var en grov uppåtböjd båge, i vilken mjölkkannorna kunde hängas. Kärran hade två "stärtar", liknande ett par skaklar. En sådan kärra var oerhört tung att köra, då den var lastad, men hur skulle det då vara, när den var lastad med 100 liter mjölk eller kanske ännu fler. Det var ett oerhört svårt arbete för en "grebba" att först mjölka 10 à 15 kor och sedan köra hem kärran med mjölken. Mjölk- kannorna fingo tagas hem både morgon och kväll, ty mjölkskjusen hämtade dem sannerligen inte nere på vången utan stannade utanför gården eller vid den xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

2.

ACC. N:o M. 13979:3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

3.

väg, som var infartsväg till gården. Om morgnarna gällde det alltid-- så är det ännu och det både vinter och sommar-- att ordna om mjölkningen i tid, ty mjölken skulle tidigt vara i mejeriet.

Man mjölkade-- och så gör man ännu-- i bleck-- eller bleckplåtspannar med handtag som i en vanlig vattenspann. Ofta gick man så tillväga, att spannens innehåll tömdes i den stora mjölkkannan efter varje ko, som mjölkats. Naturligtvis silades den, då den slogs i den stora mjölkkannan.

Jag har aldrig sett, att man mjölkat i byttor, men jag vet, att det skett för längre tid tillbaka.

ACC. N:o M.

13979:4.

"Tosia bona-dan!"

Jag har hört omtalas densamma, men jag känner inte alls till något, som berör den

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Luf 44

Ej hörurad

FOLKLIVS-
ARKIVET

LUND

Luf 50

Kryddat brännvin

Man kryddade brännvin med kummin, som man lade på en flaska. Sedan fick brännvinetstå och "träcka" en tid, innan det var färdigt.

Mycket vanligt var, att man hade malörtsbrännvin, som ju kunde hjälpa mot en hel mängd sjukdomar. Man lade malörtsknoppar på en flaska, och på dem slog man brännvin, som liksom det förra fickstå och "träcka."

Här skall jag berätta om en sed från Öja vid Ystad för omkring 50 år sedan. Jag hade min verksamhet där vid den tiden. Jag var en gång med på en begravning-- jag var naturligtvis med på många, men denna minnes jag särskilt-- där man hade en sgendomlig sed. Det var en lantbrukare, som var död. Han hörde inte till derrika på jorden, och begravningen var ganska enkel. Så var det öven med den måltid, som serverades. Då gästerna kommo till sorgehuset, så skulle manfolken, så fort de kommo in om dörren, genast gå bort till ett bord och taga vardera två stora snapsar malörtsbrännvin. Detta skulle de göra för att så mycket bättre kunnastå den mat, som bjöds. Malörtsbrännvin smakar ju fruktansvärt, och ansikten på dem, som skulle "sluka" innehållet, blevo långt ifrån vackra. Men ner strök "soppan".

Själv är jag i det allra närmaste absolutist och har varit

det under många år, men ett par gånger har jag verkligen haft
nytta av malörtsbrännvin. Vid "magpina" kan det verkligen vara
nyttigt att begagna sådant brännvin som medicin.

Vid snart sagt vartenda bondställe hade man också en eller ett
par stora "malurtsbuska." och vartenda år plockades mängder av
knoppar, som man skulle ha till malörtsbrännvin.

Jag hade en gammal farbror hemma i Höja, en utmärkt man.
Han hade ett radikalmedel, som hjälpte-- enligt hans mening--
för snart sagt alla sjukdomar. Det var kamferbrännvin. (Han sa
sade komfartsbrännvin) Hur han tillagade den rara vätskan
vet jag inte, men jag föreställer mig, att han lade kamfer på
en flaska och sedan slog brännvin på den. Och "komfartsbrännvin"
var det mest esvikliga medel, han visste, vare sig man hade
ont i huvud eller mage eller fötter. Själv var han i det närmaste
absolutist, men var någon sjuk, så sade han genast: "Du
ska ta en liden tår komfartsbrännevin, så hjälper de."

Man här senare börjat att krydda brännvin med svarta vinbär,
och det håller man på med ännu och det riktigt duktigt. Det
är mycket enkelt. Man tar en vanlig "birflaska" och fyller den
med svarta vinbär ända upp i halsen. Sedan slår man så mycket
brännvin på, som flaskan kan rymma. När det sedan fårstå och
"träcka" några veckor, så får verkligen brännvinet en smak, som
inte är osmaklig

ACC. N:R M.

13979:7.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Luf 65

Vita dukar till jordafärd.

År 1890 började jag att tjänstgöra vid kyrka , och jag fort-
satte som ordinarie kantor och organist i många år; sedan har
jag mycket ofta tjänstgjort vid begravningar, men aldrig har
jag vid begravning sett några vita dukar av det omtalade slaget