

ACC. N:R M. 15033:1-13.

Landskap: *Halland* Upptecknare: *Ebbe Nilsson, Lärare*  
Härad: *Hök* Berättare: *Samuel Johansson, Korskull*  
Socken: *Heskull* Berättarens yrke: *slöjdare*  
Uppteckningsår: *1960* Född år *1899 i Heskull*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Träslöjd, tillverkning och försäljning s. 1-8*  
*Gårdfarihandel m. m. s. 8-13.*

Samuel Johansson bor i en liten röd stuga  
vid en idrottsplatsen i Kornhult. Strax in-  
till har han i ett uthus en liten verkstad,  
där han ännu och håller på med tillverkning  
av träskoffor, - fad och - skålar etc. Stöjdau-  
det är ingen bisyssla för honom utan hans  
yrke. Han vet inte om någon annan i Kis-  
hults socken, som håller på med sådant.

I verkstaden finns inte maskiner av något slag  
- När jag inte längre orkar hålla på  
med det här, finns det nog ingen möjlighet  
att få tag på sådana här husestöjdssaker.  
De kan ju göra liknande saker med maskin,  
men det finns ändå vissa saker, som skiljer  
husestöjdssakerna från det fabrikestillverka-  
de. Det var några som gjorde sånt här  
husestöjdsarbete tidigare, men så när kriget  
bröt ut, så blev det bättre förtjänster

på annat, och så slutade de nysp.

Nuvara är träskofforna, "grisaörsorna",  
och - slevarna prydnadsaker, men förr  
var de brudesföremål. Min far gjorde sån  
brudeslöjd, slevor och skoffor och ösor.  
Det var inte alls några prydnadsaker på  
den tiden. Nu går det inte mycket med  
slevor och skoffor. Det ska vara prydnads-  
saker nu (styggar)

Far <sup>(styggar)</sup> bodde borta i Fagerhult. Han  
förvärfade sig med sån där hushållslöjd.  
Han hade lite grund jord, så vi hade en  
liten frösta, men det var till hushållet bara.  
Jag är född i Handskerholmen här i Hisslotts  
socken, för de bodde här på den tiden. Jag  
fick flytta till mina morföräldrar här borta  
i Norr Össjö, då jag var mycket liten, och  
jag väckte nysp hos dem.

Tbland gick jag hem till mina främlingar, och då stod jag och tittade på styrfar, när han stöjdade, och sen begynte jag så nåt självt. Jag begynte med små träskor och bodskoffor, sådana som de har i affärer. Jag har hållit på med det sedan jag var 14 år, och det är alltså i 47 år nu.

Styrfars far hade också gjort sånt här. Han bodde också i Fagerhult. Det var mer vanligt i Fagerhults socken än i Hishult, och de höll på med sånt. Ja, det var egentligen i Fagerhult de hade sånt stöjd. I södra Småland tillverkade de mycket av vävskedar och matskedar. Där ska finnas nån som gör matskedar av horn i Göteryds socken.

Morfars gjorde träskor, men bara till husets folk. I snö var det inte bra med träskor, men annars finns det unga skor, som

är så varma som träskor. De fordrade stor  
övning att göra träskor, så de blev bra.  
De första hundra pparen tror jag inte blev  
så lyckade.

Under kriget var det många, som börja-  
de göra grydnadskorvar, men det har blivit  
överproduktion på sånt.

Träskälarna och skofforna gör jag av  
björke och faten av furu. Furen har den vack-  
raste ådringen. Träsk köper man. Det är  
inte god om sånt virke heller förstås. Men  
det finns en kronoskog på andra sidan His-  
hult. Där finns det en del. Jag väljer självt  
nå de träd jag vill ha. Men där får man  
ju inte precis ta vilka man vill ha. Det  
är kronojägaren, som bestämmer, vilka man  
får ta.

Nu när det inte är nånn mer, som

håller på att göra skoffr och fad, är det nästan omöjligt att få tag i verktyg. Det är handsmidda verktyg, och de smides inte såna nu. Enda sättet att skaffa verktyg är om man kan komma åt någ gammalt på auktion eller månstans.

Man säljer jag nästan allt till Hallands läns hemstöld. Den har huvudbutik i Halmstad och ~~filial~~ affärer också i Laholm och Varberg. Det är 121 eller 22 år, som jag har såld till halländska hemstölden. De är mycket angelägna att få tag på stöldare. Innan sålde jag till handlare, som tog omkring och sålde. Jag säljer nästan ingenting till reschauillare nu. De säljer så godt som bara nyttosaker, och det går på lite sådana åt nu, så det är nästan ingenting. Såna här saker (stora span-

målskoffor eller snöskoffor) har jag sålt  
till dem. Men jag tror inte jag har sålt  
ett dussin om året på sista tiden. Jag har  
ett dussin stående, som en resehandlare har  
beställt för flera månader sedan (underligt  
nog kommer denne handlare, som är från  
Skånes Fagerhult, och hämtar sina skoffor,  
just då vi är på besök hos J.). För gjorde  
man många såna förtås. Då användes de av  
stuverierna vid hamnarna. De kunde beställa  
100-dals år gången. Nu går all lastning och  
lossning av spannmål med maskiner. De  
suger upp säden med fläktar.

Jag har beställning på en del från  
hemstojden, som jag håller på med nu.  
Det är mest på våren och hösten de be-  
ställer. På våren beställes saker, som se-  
dan säljs under semester tiden, och på höst-

ten sådant som säljes till jul. Det är mest  
till jul de säljer sånt här. Beställningarna  
har räckt till, så att jag har haft att göra  
året om. Men det var mer beställningar från  
hemstojden i fjor än det är i år. Det  
gör att jag i sommar har kunnat vara med  
inte lite grand och hjälpt till som byggnads-  
snickare.

Man kan aldrig kunnat följa med i  
utvecklingen och tjänat så mycket, som folk  
gör nu. När man står här, kommer man  
i genomsnitt inte upp till samma timpeny,  
som när man är med och snickrar. Här  
kan man aldrig beräkna, hur pass stor  
timpeny man kan få. Det är så mycket,  
som kan spela in, när det gäller sån till-  
verkning som detta. Det blir rätt mycket  
bortfall. Man kan aldrig gå förhand avta,



hur träet ser ut inuti. Man kan ha arbetat  
rätt mycket med ett ämne, och så visar det  
sig, att där är någon knagg eller någon an-  
nan ojämnhet eller något märke i träet  
och så får man besta alltsammans. Möjli-  
gen går det att sälja som sekund. På hem-  
stojden tar de bara emot det som är först-  
klassigt. De granskar allting väldigt nog  
där, och är där något fel, så skickar de  
det tillbaka. Allt detta gör ju att förtjänsten  
inte blir så stor. Jag har inte haft råd  
att skaffa så mycket nytt och bor också som  
de gjorde för 50 år sen.

innan jag började göra för hemstojden,  
sålde jag till reshandlare, men jag har också  
varit ute och sålt själv fast det är inte så  
mycket. Det är några år sen jag var ute  
och försökte, jag har kört omkring med

cykel och senare med moped och bjudit ut va-  
rorna.

Det är inte så lätt att komma ut och  
bjuda ut såna här trycknings saker. Det kan  
vara rätt svårt att finna dem, som har in-  
teresse för såna här. Det var lättare för,  
när det var hushållsaker, som ju användes  
i vard hushåll.

Jag bjöd ut det i bygderna och var  
när jag Småland, upp till en 4 mil från  
magerfär. Jag har inte haft några bestående  
kunde, sen jag begynte göra till hushålls-  
saker. Det var inte många stans det lyckas-  
des att få ta upp och visa det man hade.  
För det mesta, i 9 fall på 10, fick man höra:  
"Ta inte upp det! Vi vill inte se det."  
Jag tyckte inte det var så trevligt att kom-  
ma med en sak i handen heller. Folk trod-

de väl, att det var alls möjligt sträps man. ha-  
de. Hade de bara låtit en ta upp och visa  
sakerna, hade det nog ofta visat sig, att de  
behövde nånting av det. För sådana hemstöjds-  
saker går det ju inte att få tag på i affä-  
rerna. Det blir ju endast, om de kommer in  
till hemstöjden i sin stad, som de kan kö-  
pa sånt.

Det var mest på landsbygden jag bjöd  
ut min stöjd men också på marknaden ibland.  
Men numertiden är det ju inte så mycket  
marknader. Det man själv gör, betöver  
man inte ha tillstånd för att sälja. Men  
det är ju så inte nåt särskilt nöje. För  
var de nog mer välkomna, när de kom med  
nånting.

Här är mycket med gårdshandlare  
här på orten, men det är mest såna, som

kör omkring med bilan. De får kanske ha  
nått bevis, att det är hemstörd de säljer. De  
har haft de här zinkbaljorna, men det har  
de fått plikta för många gånger, men de har  
dem visst ändå. De som reser omkring med  
bilan har hållit gå med det rätta tånge, så  
de har sina kunder, som de känner. Det  
är lättare för dem att sälja, och de har ju  
också mest nyttosaker.

För sålde jag mest till grossisten. Där  
var Hugo Johansson i Markaryd, som reste  
omkring på marknader också, och Gotthard  
Olsson i Fagerhult.

Det var många som cyklade omkring och  
sålde för. För tånge sen var där gamla gummor,  
som reste omkring och sålde trästörd. De gick  
till stationen och reste tåg därifrån. De hade  
en försvarlig börd fram och en bak, när de

gick till stationen. Jag vet inte, hur de bar sig åt, när de bar på mycketa.

Det är ingen av dem som lever nu. De var rätt gamla på den tiden jag begynte att göra träslöjd. De är döda för länge sen. Där var en gammal gramma i Korumult. Hennes son fortsatte, och han blev riktig grosshandlare, så han kom upp sig riktigt.

Men det var män också som handlade. Där var en som hette Nils Bengtsson här i Korumult. Han gick omkring. De hade en sorts stora väskor, som kallades kappssäck. De var rödrandiga och rätt granna. De hade en framme och en bak. Så gick de omkring på det sättet och bjöd ut sin träslöjd. Det var bara småslöjd de hade.

De körde omkring med hästar och sålde korgar och laggbark. För längre sen

körde de till Maluö med oar och kor och sål-  
de ved och timmer. Då hade de träslavarna

De som kör omkring med bil är nog  
mycklingar. Nu har här blivit ganska mycket  
med kringresande affärsmän, för här finns ju  
ingen industri. Många av dem som inte har  
jordbruk har slagit sig på det där affärsli-  
vet. Nu för tiden har de inte nåt vida-  
re jordbruk, de som reser omkring