

ACC. N:R M. 15269: 1-6.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Ingemar Svensson, Lund*  
Härad: *N. Åsbo* Berättare: *Artur Kristiansson, Örkelljunga*  
Socken: *Örkelljunga* Berättarens yrke: *smedmästare*  
Uppteckningsår: *1960* Född år *1886* i *Örkelljunga*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Smeden. s. 1-6.*

*Lu F 111*

Far var och så med här i  
 Östergötland i samma stads, som jag  
 nu har. Han var kyrkan under präst-  
 gården och hade dagverksamhet.  
 Dagverksamheten brukade han emellanåt leja  
 bort. Han brukade ha 3 kor och en  
 häst. Torpet fihöglet i omgivningarna  
 och nu har gården sålts till konst-  
 mark.

När jag hade konfirmerat  
 började jag som lärning. Vi var 3 bröder  
 som arbetade samtidigt. Det fanns två  
 härdar i stadsen, så far brukade  
 ha 6-8 anställda. Vi lärningar fick  
 dra bälgen och gräsa upp.

Vi gjorde många vapnar,  
 både kort- och ärvapnar. Många vapnar  
 sålde till Halland, men de flesta

gick till borden här i häkten jag vet,  
att vi en gång sånde vapnar ända till  
Johann och vem som skulle ha dem  
kommer jag inte ihåg. En vapnman  
sår i närheten gjade här och  
sedan smidde vi beslagen under  
de första åren när jag var i smidjan,  
smidde även fjädern och axlar.

Att 150-tal hästar hade  
vi allt som. Skotskallet hade plats för  
4 hästar. Som regel skoddes en häst  
4 gånger per år. Bänderna kom hit  
till smidjan när de ville ha skott.  
När det gällde sjukhuslag brukade vi  
ha hem till bänderna. Skor och  
sörn har vi köpt färdiga, så länge  
jag minns.

Vi separerade lantbruk-

redskap och gjorde en del nya hovar.  
Nunne är del hovar på några sådana  
reparationer. Alla delar från alla höj-  
färdiga. Vidare gjorde vi en del  
byggvarusmede.

1913 drog elektrisk  
kraft och stäm in i smedjan.  
Tidigare hade vi en handdriven  
barnmaskin. I och med kraften råkade  
in höjers fläktar till händelse  
men i övrigt höjde vi inga nya  
maskiner.

1925 höjde jag smedjan  
av far och har den kvar ännu.  
Nunne blir del med smärbeten och  
reparationer.

Kvinnor har jag smitt  
jag gjorde dem åt hovar. Här

högt binderna av herredet från  
Hallaryd, som var på marknad i  
Ljungholm. Att man högt här från  
annat håll härnär jag inte till.  
Här i Östlänningen har ju varit många  
stora slag handverkan men inga  
herredet.

I sundjan gick man  
alltid i händer, och jag gör det fort-  
farande. Det var varmt och bra, var  
och en hade också ett försken  
som skydd för bladen. Var och en  
gick själv hålla sig med träskor  
och skor.

Plåttmaskiner och  
bindare har jag upprättat, men det  
har varit i ringa omfattning. Her-  
skapsrådets gav ut en inskrib-

lians bok nä man kunde tåra sig den  
maskinerna fungerade

Rävarer högh vi från  
Ståringberg. De rändes på järnväg  
till Åkers där en av järnslu-  
brudade hämta den med häst och  
vagn. När det blev järnväg till  
Öskellunga fick vi hämta varorna  
på stationen här.

En bror har en  
mudja här i samhället. Jag har  
inte haft någon rots utan har  
lätit för alla sådana arbeten hos  
han en. För arbetade man mycket  
mer i fyra. Numera rotsas  
allt ihop.

Vandrande yratten  
har varit här i mudjan och arbetat

Det var oflast bra under men mycket  
bejvna på mitt. De fick se och läsa  
mycket och fick med sig en del  
nyheter. De brukade stanna här  
en vecka, men så rop de sig fulla  
och skändis och gav sig därifrån  
väg. De vandrade nämligen över  
den omåden. Det var ju vanligt,  
att man skulle se sig omkring och  
läsa.