

Länsdel: Lettland Upptecknare: Jānis Sviestins, Lund  
Härad: Berättare: Lettlands flyktingar i Lund  
Socken: Berättarens yrke:  
Uppteckningsår: 1953 Född år ..... i .....

Dädomdet av häst, hund och katt. s. 1-2.

M. 15338: 1.

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

Lettland uppt. av Janis Sviestins, Lund år 1953  
berättare: lettiska flyktingar i Lund

Lettiska flyttingar i Lund berättar:

Hästen är god, fridlyst.

Han har tjänat sitt lovebröd.

Man säljer inte gamla hästen åt juder och zigenare.

Före världskriget säljde de ej hästkött.

Det säges att zigenarna, dock mot, ha gjort det.

Det fanns en affär i Riga, var man sålde hästkött - ej säljde de det.

Men nu kan de dock.

Gamla hästar såldes ibland till zoof trädgårdar, cirker.

Det sägs, att även såp tillverkades av hästkött.

När hästen är allt för gammal - 20-23 år -

man skjuter honom. Medan för det mesta är det ej ägaren som gör det.

Det fanns ej någon som hade till sin speciella uppdrag att göra det. Det blev ej beträffande för skjutningen.

Man begravade hästarna med huden på.

I nyare tider hästarna flöddes.

Togs ut i skogen, var rävar fanns. Jödade där - för att rävarna skulle äta upp dom. Men ej gjorde sin egen häst.

Välpar och kattungar dränktes. Men låt gamla hunder  
och katter leva tills de dog av sig själv - så fick det sitta  
levebröd till sina gamla dagar. Ibland blev hundarna  
skjutna. Hunden och katten fläddes ej.

Under år 1935-1936 började plötslig förevinnat -  
de fångade i smyg - för skiherrnas skull.

[NB. Hästarnas dödande i Sverige: 1935-1936  
v. Moberg berättar i sin bok "Sänkt sedebetyg".

i lettisk övers. sid 108 - 114]