

ACC. N:R M. 15347: 1-3.

Landskap: Skåne Upptecknare: Gigfrid Grensson, Hööv  
Härad: Rosta Berättare: " " "  
Socken: Hööv Berättarens yrke: f. d. vagnmakare  
Uppteckningsår: 1961 Född år 1880 i Hööv

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Ägg och ägglekare. s. 1-3.

LUF 24

10/7-61.

I min barndom fick vi barn ett vist antal ägg vardera om påsken t. ex. vares ett halvt tjog det var ju tio ägg, så fick vi då skälvt koka å färga hur vi ville. I kokte ägg i lökskal då blev dom gula i kaffesomp. så blev dom bruna och i issnören så blev dom mest blåroda, å så ritade vi med färgblyertsar alla alla möjliga färger å figurer. Sen då alla ägg var färgade å hårdkokta, då så började alla lekar med dessa ägg dels ute på gården å dels på golvet i stugan å på stora matbordet där rullades å där klinkades med dessa ägg på alla upptänkliga vis. Ett ägg lades som mål, så på ett visst avstånd skulle man träffa detta ägg med att rulla med andra ägg, kunde man då ramma detta ägg utan att knäcka det, var det ens egendom, mån blev <sup>dett</sup>knäckt fick man sätta ett nytt, dessa lekar var ju mästadels ammandag påsk, å i lekarna deltog både gamla och unga, å för det mästa var det enbart ägg man rullede med, å utan färg på äggen var det ju inte påsk.

Luf 24

Så det gick inte alls utan någon färgklich på äggena. En lek var att man skulle bära ett ägg i en desärshed runt en vagn eller bil 5 gånger på två minuter. Ä lappade man ägget skulle det tass upp med skeden, kom man lyckligt fram på dom två minuterna fick man ägget, annars fick man skälvt betala med ett ägg, och så vidare, det var många sådana små ägg lekar, den som var kvick & omtänksam kunde tjäna sej ett & annat ägg, men den som var blyg & tillbakadragen & aldrig kunde vinna något ägg sade man att det var en riktigt skrädare. Så brukade man ge varandra ägg som gåva, & dessa ägg skulle man då gömma till nästa påsk, så gav det sej om man skulle bli rik eller fattig, så skulle man ju knäcka dessa ägg efter ett år, var då skalet tomt skulle man bli mycket fattig, och så efter innehållets mängd skulle rikdomen bestämmas. Ibland kunde man finna en rede med ägg ute på marken då sade man att det var påskharen som lagt dessa ägg, dom var alltid bra att lägga-

under en kycklinghöna där blev alltid tuppkryckling-  
ar i varje ägg, sådant smack har man hört ifrån sin  
ungdom. Tid vilken tid på året bör man dricka ägg-  
toddy, ja vilken tid på året som helst när man kän-  
ner sej svag då är det bra med en äggtoddy. Sjöng  
för ägg gjorde man under påsken å krossade man  
inte skalen ordentligt av dom ägg man åt under  
påsken fick man skylla sej skälv för olyckor, så  
var det ett par dagar efter påsk som man inte bör-  
de äta <sup>ägg</sup>brät man däremot kunde varfärnat som  
helst hända, många gamla brukade lägga ner  
ägg i sådäkern, då skulle säden bli särskilt kraf-  
tig å bra att skörda. Så var det mycke vidskepelse med  
ägg i synnerhet vid påsktiden.