

ACC. N:R M. 15415 : 1-9.

Landskap: Skåne ..... Upptecknare: Elisabet Ehrenst  
Härad: Ö Gönge ..... Berättare: Pehr Jönsson, Kärnaboda  
Socken: Örkened ..... Berättarens yrke: f.d. tvorghandlare  
Uppteckningsår: 1960 ..... Född år 1881 i Kravatorp, Örkeneden.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Tillverkning o. försäljning av spån-  
korgar. s. 1-9.

(foto a° sid. 9; ny. sakr.).

1.  
Min farfar var korgmakaren  
Per Björnsson, (1821-1903) Backatorpet, Edleu  
och min far var korgmakaren Jöns  
Pleson, (1852-1945), Rävatorp. Båda två  
var i Danmark och sålde korgar under  
somrarna. Hur många resor de gjorde  
dit, vet jag inte, de gick över hela  
landet. Det gick särskilt bra att sälja  
på Jylland, berättade far. Farfar var en av  
de första som började handla i Danmark.  
Far reste över sist gången 1888. Sedan blev  
det förbjudet att sälja spånkorgar i niimit  
där. I Danmark sålde de bårkorgar i alla  
störlekar. De brukade köpa upp korgar  
av andra tillverkare också, om de inte  
själva kunde bli tillräckligt stort lager att  
sälja. Under vintern hjälpte hela familjen  
till med korgtillverkning. Efter 1888 började

vi sälja korgar till en svensk grossist\*  
i Hamburg. Han ville bara ha 12  
bäckkorgar. Eftersom vi nu arbetade  
under hela året, kunde vi göra ända  
upp till 8000 korgar per år. Vi fick  
en krona för 24 st bäckkorgar.

År 1901 reste jag till Tyskland,  
eftersom jag både vill se mig om litet  
och få penning utanför hemmet. Jag  
fick arbete hos en korgmakare från  
Örkened, Bengt Nilsson i Schneidemühl.  
Jag stannade där bara två år och  
älskade sedan ~~att~~ till Örkened. Jag började  
nu själv handla med korgar i  
minut. Under min första tur be-  
sökte jag Sidsra Skåne. Jag sluckade  
en kack med bäckkorgar och lock-  
korgar till Estor i förväg. Sedan  
\*Håkan Nilsson från Örkened.

tog jag själva taget dit. Jag gick in  
 i en bondgård därifrån och fråga, om  
 jag kunde få ställa in min köck  
 där, mellan jag sålde i den trakt.  
 Jag fick både det jag bad om och  
 logi under aderton nätter. Våra  
 morgn tog jag på många korgar jag  
 kunde bära på ryggen och vandrade  
 ut till gårdar och byar. Jag knackade  
 på övertull utefter vägen. När den  
 första korgen började ta slut, bad  
 jag en korgmakare i Örbened och  
 skicka mig en ny till Tommelilla.  
 Eftersom jag ännu hade några korgar  
 kvar, började jag gå mot Tommelilla.  
 Första vappelskottet gjorde jag i Hurva,  
 och därefter gick jag till en stor  
 gård, Märlövad, där jag fick Aosa

i Kalugården. Tidigt följande morgon  
gick jag till Åkeröd, varifrån jag tog  
tåget direkt till Tommelilla. Där  
stannade jag i fjorton dagar.  
Men jag kunde sälja för 2-5 kr per  
dag, hade jag gjort en gott arbete.  
Sedan gick jag hela vägen från  
Tommelilla till Orhened, där jag hade  
sält alla korgarna. På samma sätt  
sälde jag korgar i Skåne under vintern  
och smurarna, tills jag 1906 började  
söka mig uppåt landet. På Östgöta-  
slätten gick det mycket bra att  
sälja. Jag gick även på de stora  
marknaderna där och sålde. Men  
försäljningen kunde variera mycket.  
Man var konungen att komma i mycket  
god till marknaderna för att få en

bra plats. En gång på marknaderna i  
Sjundeå fick jag bara sålt en  
någon korg beroende på att jag fick  
en dålig plats. — Uppåt landet  
kallades jag ofta för "korg kulle".  
Jag besökte både Västergötland och  
Närke. Det gick mycket lätt att sälja  
på slättbygderna där. En gång för-  
sökte jag att sälja på Åland, men  
folket var i allmänhet så fattigt att  
affärerna gick dåligt. Jag reste mycket  
snart därifrån och återvände aldrig.  
På land har jag besökt Gotland 8-9  
gångar. Jag har vandrat över hela ön.  
Folket var mycket vänligt där, och  
det var inte svårt att få logi på gårdarna.  
År 1912 köpte jag en källa i Kalmar  
av en äkta västgöta -

Kuulle. Demma kÄrra kunde jag sedan  
med mig Överallt. Under 1918  
gick det lätt att sälja kegor. På  
Hemse marknads på Gotland sålde  
jag det året för 550 kr. Det var  
på den tiden, då alla priser var  
hÖga. Jag kunde alltid upp min  
vandring på Gotland så att jag  
i god tid kom till GrÖttingebos  
marknad. Ofta förde jag med mig  
~~se~~ några kÄrre kegor och sedan  
jag kunde fött "kassakÄrran" att lasta  
på. Jag köpte också upp litet  
KÄrranvaror, som jag sålde sam-  
tidigt med kegor. Ofta gick  
kegfsäljningen lättare ute i  
bygderna, om man kunde dylika  
varor med sig. Men på marknaden

kunde man råka illa ut, om  
polisen såg, så man skulle annat  
än egen stillverkning. Där för blev  
den försiljningen en slags kurra-  
gömmalek med polisen, och man  
kunde få packa ~~de~~ upp och packa  
ner sina klämsvaror åtskilliga  
gånger under en marknad. Sista  
gången jag besökte Gotland var  
år 1923. - Då var jag gift sedan  
länge med en korgmakare, Carolina  
Nilson, och vi hade åtta barn.  
Alla i familjen även de yngsta  
gick hjälpa till med korgtillverkning,  
så snart de kunde plöja sticket.  
Vi gjorde bäckkorgar, lockkorgar och  
torkkorgar, sedan dessa blivit moderna  
målning 1914. - På Gotland sålde jag



mest lockbeger och torrkägar.

Den vanligtaste färdvägen till  
Gotland gick via Kalmar. Någon  
gång reste jag till Norrköping från  
Visby. Oftast går jag mig i väg  
i maj månad och återvände hem  
i september, men det hände ibland,  
att jag inte reste förän i september  
för att kunna komma till stor-  
marknaderna på höstarna. Då kom  
jag i regel inte hem förän i  
november.

År 1925 upplörde jag helt med  
både tillverkning i hemmet och  
försäljning <sup>av korvar</sup>. Jag blev fjärdingsman  
i norra Österned.

M. 15415:9.

Inlämn. av Elisabet Ernst  
tills. med uppbecken. från  
år 1960

FOLKLIVSARKIVET  
LUND



"Korgknallen" Pehr Jönsson. i Svennerud, Närke, 1913

neg. arkiv