

Landskap: Skåne Upptecknare: Karin Andersson, Lund  
 Härad: Torna Berättare: Lars Larsson, Gensarp  
 Socken: Veberöd Berättarens yrke: f.d. lantbr. och dir. arb.  
 Uppteckningsår: 1961 Född år 1879 i Gårdelövs sv

Jordbrukares extra arbete. s. 1.  
 Imeder. s. 1-2.  
 Brödbakning. s. 2.  
 Skikt. s. 2.  
 Arbete på tegelverket i Veberöd. s. 2.  
 Besök i kyrkan. s. 2.  
 m. m.

Jag hade mellan åren 1923-35 en gård vid Hägnaden på Dörröds utmark. Den var på 3 tunnland åker och 17 tunnland fälad.

Där hade jag en ko, två grisar och omkring femtio höns. På de tre tunnlanden, som var åker, hade jag säd, betor och potatis.

Jag arbetade samtidigt på gårdarna eller i skogen för att få lite extraförtjänst. Men det var dåliga tider. Bönderna ville ej betala. Man fick sno omkring efter arbete. Hos bönderna hade man kosten gratis och betalt för arbetet. Det var daglön med 3 kronor om dagen. Arbetet varierade, mest var det dikning, tröskhjälp eller skördearbete.

På 20-talet hade de flesta bönderna grönfoder på trädan och mägling hade man slutat med. Innan använde man årder att köra uppträdan med. De tillverkades ofta hemma och så lämnade man dem till smeden, som beslog dem med "årjärn". Smederna tillverkade

också en del plogar, med skär före välten.

De flesta familjer bakade själv sitt bröd då. Jag var ju ensam och gjorde det inte, men en gris brukade jag alltid slakta till jul. Den skar jag i tre bitar och lade i saltlake i 6 veckor. Sen rökte jag några bitar. Under tiden jag bodde i Dörröd blev det dock vanligare att skicka mjölet till "pottemakarens" son, som var bagare i Genarp. Det var bekvämare och han tog inte så mycket betalt.

Många "husare" och folk från småställena arbetade på tegelbruk i Veberöd. Det kom till någon gång i början av 1900-talet.

Jag gick aldrig i kyrkan och har inte efter skolan läst någon bok, bara tidningen Arbetet.