

Stralsburgsvisan

I Stralsburg där bodde en adelsman så rik  
 på guld och uppå penningar var ingen honom lik  
 Han ägde ock en dotter så dejelig och skön  
 hon älskade en vacker sjöman äti lönn.

En sjöman har hon älskat en sjöman vill hon ha  
 en sjöman vil hon älska till dess hon läggs i grav  
 Så slitet som hon spisade så litet som hon drack  
 henes hjärta det var sårat hennes sinne det var svagt.

En resa till Ostindien ~~den~~ <sup>dit</sup> sjöman skulle gå  
 men vad den stackars flickan hon måst sörja då  
 Hon bjuder honom lycka och mången gång farväl  
 hon sörjde så svårlogen allt för sin lilla vän.

Sjömanens bestämmelseort den träffad in  
 då sätter han sig ner och skriver brev till vännen sin  
 och uti första raden i det brevet månde stå  
 håll upp min vän att sörja jag kommer nog ändå.

Maria hon fick brevet om morgonen till sig  
 visst var det litet glädje fullt för hennes unga liv  
 En liten gut som bragte det obelönt ej gick  
 han utav skön Maria tre speciedaler fick.

Maria läste brevet med hlädje och med tröst  
 visst var det lutet glädjef ullt för hennes unga bröst  
 men hon det brevet glömde och lade på sitt bord  
 varpå dengrymme fadren lkom in och snart det tog.

O fader o fader låt mig den sjöman få  
 ej större gåva du din do ter giva må  
 Om jag ej honom äger om ~~honom~~ jag ej honom får  
 så gör det mig detsamma vart jag i världen går.

Nej om så den endaste sjömannen han var  
 tro aldrig att du honom till din ~~äktas~~ äkta make tar.  
 Först skall jag honom dräpa och sen dig skänka bort  
 en har hos mig förfrågat och han mitt ja har fått.

Men några år därefter kom där ett skepp till land  
 varpå den grymme fader en stax ilar ner till strand  
 han bjuder sådan sjöman i esamt rum med sig  
 han hade ej i tanken att han mista skull sitt liv.

O sjöman o sjöman du är j u u den  
 som har förfört min dotter, du är ju hennes vän.  
 Jag vill ej på dig hämnas tro mig jag säger sant  
 så vida att du lovar att du rymmer ur mitt land.

Nog är jag ~~den~~ den sjöman som din dotter älskat har  
 men henne att förföra - öra min avsikt aldrig var.  
 Vad vi tillsammans talade det vet ingen om  
 hon är i mina tanka och hon går där ej ifrån.

Den rysansvärde fadern han händerna hopskar  
 san tar han fram den kniven han under rocken har.  
 Den sänkte han i bröstet på sjömannen så god  
 gick ut och stängde därren lät en simma i sitt blod.

Sen går han därifrån till sin kära dotter in  
 kom älskade Maria skall du finna vännen din  
 nu får du hålla bröllopp med kärasten din  
 nu får du blod i bägaren istället för vin.

Maria såg sin fader vara nederstänkt <sup>med</sup> ~~xx~~ blod  
 då börjar hon att blekna men fattar även mod.  
 Hon såg sin kärast blöda hon såg var kniven satt  
 hon tog den oförfärad och lade i sin barm.

O fader o fader hör sista bönen min  
 lägg mig i sjömans kista lägg mig vid sjömans sid.  
 Nu sörjer jag ej mera för någon vän åt mig  
 nu slutas min a dagar nu dör jag gladelig.

När som den sköna flickan dessa orden hade sagt  
 då tar hon fram den kniven som han uti barmen lagt  
 Den sänkte hon i bröstet sjönk ner vid sjömans sid.  
 Ej fadern det kan hindra hur fort han skyndar dit.

Till Stralsburga kyrka de bägge fördes hän  
och klädda uti ~~silke~~ si ilke som kungen skänkte dem.  
Och uppå deras armar låg skära silket rött  
att ingen kunde säga varav de hade dött

Men bakom deras kista stod en annansom var svart  
varpå den grymme ~~fadern~~ fa a deren geast lades bort  
med kniven uti handen till varning för en var  
som nekar sina barn att taga den som de vill ha.