

## Skurupsvisan

Lennart Larsson [Lennart.Larsson@skd.se]

Skickat: den 23 januari 2010 19:11

Till: Patrik Sandgren

---

Hej.

Jo, det var den där Skurupsvisan som jag varit med om att sjunga på minst två fester i Skurupstrakten nånstans i mitten av 80-talet. Den kallades - av outgrundlig anledning - för "Skurupsvisan."

De två första versraderna sjöngs på samma melodi som Emils visa om snickerboa (Du käre lille snickerbo´...), men därefter bytte visan melodi till något eget.

Här är den, fritt ur minnet:

*I Kina bor kineserna med långa bamburör  
Dom fångar missionärerna o steger dom i smör  
O har dom inget smör, ja, då steger dom me flott  
O har dom inget flott, ja, då eder dom de rått!  
Tjo ditt di do!*

Sen har min fru ett minne av en liknande, men kortare visa från 50-talets början. En flicka i hennes klass tvingades av fröken fram att sjunga solo under en föräldradsdag, något som flickan egentligen inte alls ville. Illröd av ilska i ansiktet hämnades hon genom att sjunga följande:

*I Kina bor kineserna med långa bamburör  
Dom sticker missionärerna i röven så dom dör (eller möjligen blör)*

Pratade också med en arbetskamrat som är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i Skurup. Han mindes också denna visa när jag väl sjungit den. Vi kom också på att det nog var samma Skurupsvisa (Olof Nyberg heter han f ö) som vi hört sjunga den.

Så möjligen är det han som har hittat på den - eller modifierat en äldre förlaga. För mycket tyder på att det finns en sådan.

Förutom min frus minne så har vi till Skånska Dagbladet (min arbetsplats) haft ett par inlägg om denna visa i vår läsarspalt Hallå Skåne.

I mitten av augusti 2008 undrade Birger Olofsson i Malmö om någon kunde hjälpa till med fler uppgifter om en visa som "brukade sjungas av mammorna på orten där han växte upp."

Han kom ihåg två versrader:

*I Kina går kineserna med långa bamburör och fångar missionärerna och steker dom i smör."*

Dagen därpå hörde Kerstin Svensson i Södra Sandby av sig och berättade att hon kände igen "Kinavisen" som en del av en nidvisa och att den sjöngs när hon var barn, i mitten på 1940-talet.

"Det var väldigt aktuellt med nidvisor. Vi hade inte så mycket att roa oss med då", berättade hon.

Jag funderade förresten på om texten manne är en slags förenklad beskrivning boxarupproret i Kina runt år 1900? Då fick en hel del kristna (däribland säkert några missionärer), sätta livet till.

Bästa hälsningar

Lennart Larsson, numera Malmöbo

Lund den 26/4 2012

Patrik!

Nedan finner Du de utlovade uppgifterna om visan om kineserna (även känd som "Skurupsvisan"), den ena ur en äldre mans hågkomster från 1910-talet, den andra ur ett purfärskt facebookmeddelande.

Hälsningar  
Fredrik

#### **Ur 10-tals student av Tusse Sjögren**

(Akademiska Föreningens årsbok 1993, Lund 1994. Innehållet ursprungligen publicerat som en artikelserie i *Lunds Veckoblad* 1961)

Citat ur kapitlet "Bagateller i sliten almanack" [handlar om händelser under 1912]:

"Skräll i Kina" står där i min almanack. Där glappade mitt minne fullständigt men med hjälp av Uppslagsboken konstaterar jag att 1912 var ett revolutionsår i det konstifika landet. Kejsarfamiljen fick hals över huvud fly ur sina porslinspaviljonger och en "d.r" Sun Yat Sen blev president. Omvälvningen återspeglades naturligtvis i majkarnevalen där det dessvärre lär ha dykt [upp] en hårpiskfetischist, ty flera av den kejserliga familjen blev genom saxhugg berövade sina hårprydnader. Dessbättre tillhörde dessa icke de av klädkammaren förhyrda håruppsättningarna. I så fall kunde det blivit en dyr historia. Nu var de emellertid gjorda av flätad hampa och färgade svarta, så det blev ju inte så farligt. Oroligheter av större eller mindre dimensioner förekom ju allt emellanåt i Kina, så jag är icke säker på att tidsplaceringen är riktig, men jag undrar om det inte var vid detta tillfälle som vi lite till mans sjöng på ramsan:

*I Kina går kineserna med långa bamburör;  
sticka missionärerna i ändan så di dör.*

#### **Ur facebookmeddelande från Anders Brunnström till mig 24/4 2012**

Hej Fredrik!

Jag hoppas allt fint med dig. Var du på Helsingkronadagen?

Jag träffade en fd IT-chef Anette från AstraZeneca på middag hos mina föräldrar i Veberöd. Väldigt trevlig dam som hade mycket roligt att berätta. Bl a berättade hon om en gammal kollegas bröllop som hon och hennes sambo varit på i inre Mongoliet. Där var det tradition att alla bröllopsdeltagare skulle sjunga en låt. Den enda låten som Anette kunde komma på var följande:

"I Kina går kineserna, med långa bamburör och väntar på att ryssarna ska steka dem i smör. Och när som ryssen kommer blir ett fasligt liv. Det blir och det blir kiv. Det blir tjingelillilaska, Alaska sudda mig., Och döden står och lurar mig. Hej, hej." (med reservation för stavfel)

Det är en låt som hennes pappa alltid sjöng för henne och jag tänkte direkt att detta borde vara en spexlåt. Har du någon aning?

Tack på förhand!

Mvh  
Anders

[Not: på förfrågan sade sig Brunnström inte ha känt igen den melodi visan framfördes på.]