


Bogemåla Norrsocken

Om den öfversta stugan i Bogemåla, sade mig en gammal man som var 78 år, att hans far hade byggt den, af 2^{de} furar hade man fått timret till laggavel och sidoväggar, att de hvarit stora furar kunde man sluta till, ty jag räknade ej mer än som 3^{te} Balkar i hvarje vägg utom valor och fot, den var 2^{de} hög.

Skädd kallas sådana väggar som fanns i uthusen (se ritning: fr: Bogemåla) för cirka 20 år sedan fanns här på orten Ryggåsfluga nästan i hvarenda gård. nu jag jag endast hos Smiden B. Ring och 3 i 4 utom, som vore torpare, och en hos Gesäll Mattsson, men här var en koméja;  på taket, se ritning, här fanns på vägen utanför gården en Bautaften se ritning. I Jemsö socken brukas ej hängkläden utan bonader.

Hyshovården Sven Jonsen, har meddelat följande rörande de gamle Ryggåsflugerna. De nedersta träden som lägo närmast marken kallades fotträd stockarna i väggar, för timmer. När det var af träd som endast vore kanthuggne, och för baler när stocken var klyft, det öfversta trädet hvar på sparrarna hvilat eller äro fastade kallades för Vabor eller Svetträdet. Från Svetträdet gick sparrarna upp till Ryggåsen som vilade med ändarna på Gaflarna och gick äfven utom, öfvan på sparren låg på hängden bräder som kallades svall, och utom på dessa bräder låg väfver, näfven var betäckt först med massa och sedan med torf, nederst låg ett träd eller bräda som fasthölls medelst ginnar.

Stugorna lägo alltid i öster och vester med gaflarna; vid östra ändan stod ett hus som var högre än flugan, här hvar på nedra botten ett rum som kallades Kammer och hade en dörr ut till gården, eller fanns der, en liten forstuga.