

af Eric Anthonssens inbörande underrätta Pastors-  
embetet, om de voro hugade att kapellet åter-  
ställa Härtill bör läggas att prosten Krok  
redan för längre tid sedan, utan vidare på-  
följd, genom en medlem af i Sverige varande  
Thottska släkten gjort muntlig framställning  
hos samma släkt om kapellets iståndsättande\*).

Sedan den i Post- och Inrikestidningar  
fastställda tiden var tilländalupen, utan att  
någon gifvit tillkänna sin önskan att kapellet  
återställa, anhöll undertecknad, på uppdrag af  
församlingen, hos egaren af Trolleholms gods  
och gård, att han, enär församlingen ej såg  
sig i stånd dertill, ville bekosta gratkapellets  
restaurering. Denna begäran afslogs på grund  
deraf, att, då Thottska släkten ej lät sig vårda  
om nämnda kapell, denna skyldighet icke kunde  
tillkomma egaren af Trolleholm, så mycket  
mindre som i kapellet hvilande Thott varit  
egare af många andra egendomar i Skåne än  
Trolleholm.

Med anledning häraf började kapellets  
nedtagande den 9 Nov. 1863.

Af det sagda inses lätt, att kapellets ned-  
rifvande ingalunda, såsom herr Mandelgren be-  
hagar yttra sig uti Svenska Fornminnesföre-  
ningens Tidskrift, första bandets första häfte,  
var ett påfund af landtbrukare och prest i  
Torrlösa församling, något hvarom herr Man-  
delgren, då jag hade den äran att mottaga  
honom som gäst i mitt hns år 1865, lätt kun-  
nat öfvertyga sig, om han hade velat taga  
noggrann kännedom om denna sak; icke eller,  
såsom författaren i "Romantik og Historie"  
romantiskt framställer historien, hade sin grund  
deri, att bönderna i Torrlösa socken med sin  
prest i spetsen "fingo det infallet" att ned-  
rifva kapellet, under förevändning, att det var  
skröpligt o. s. v. Något anmärkningsvärdt är  
det i denna sak, att sedan under en tid af  
mer än hundra år kapellet varit förfallet  
och ingen låtit sig vårda om detsamma åter-  
ställande, när detta kapell på befallning af  
behörig myndighet nedtages, då först en så  
brinnande nitälskan för de dödas minne upp-  
flammar och det till och med hos personer,  
som för icke så många år sedan under min  
företrädares tid besökt Torrlösa, utan att de,  
mig eller andra veterligt, hvarken då eller  
när kapellet nedtogs hafva tagit något steg  
för kapellets iståndsättande. Uti hvilket för-  
fallet tillstånd detta kapell före dess nedrif-  
vande befann sig, kan slutas af följande. Från  
norra sidan, der kapellets ena vägg nedrefs  
på samma gång som den med densamma hop-  
byggda kyrkan, flera år före mitt tillträde till  
pastoratet, var öfverbyggnaden, der epitaphiet  
befann sig, utsatt för åverkan af vindar och  
regn, utom det att skolbarnen från närbelägna  
skolor icke försummade tillfället att der hålla  
sina lekar, hvarvid minnesmärkena icke sko-  
nades. Hvad sjelfva grafstället beträffar, så  
var detta långt före min tid uti ett så förfäl-  
let skick, att en större metallkista derifrån  
blifvit bortstulen samt att både människor och  
djur kunde tränga in uti detsamma! och rubba  
den i kistan. De dödas ben ur en sådan ki-  
sta som den nämnda Sophia Brahes, af hvilken  
kista locket för redan länge sedan varit ned-  
fallet.

Hvad nu förloppet vid sjelfva nedtagandet  
af kapellet angår, så anställdes särskild per-  
son, som skulle tillse, att det förut nämnda  
epitaphiet, utan att skadas, skulle kunna ut-  
brytas ur muren. Detta kunde likväl icke  
ske. Så ledo äfven några andra prydnader,  
som redan i likhet med epitaphiet förut blif-  
vit illa tilltygade af tiden och annan åverkan,  
ytterligare skada vid nedtagandet. Hvad jor-  
dandet af de i grafstället förvarade kistorna  
och de lösa benen angår, så nedlades de fle-  
sta uti en straxt bredvid kapellet uppkastad  
graf. Det synes mig, som skulle de dödas  
qvarlevor hvila lugnare i denna graf, än uti  
det gamla grafstället, der hundar och andra  
djur under en lång rad af år haft öppen till-  
gång att släpa bort desamma. Att den "fina,  
vackra fruntimmershanden", tillhörig Sophia  
Brahe, såsom det heter hos herr Holst uti det

\*) Angående släktskapen mellan i grafkapellet  
hvilande Thottar och de i Sverige samt Danmark  
levande medlemmar af denna ätt, se "Skånska  
Herregårdarna".