

Engelströde by uti Malmo huslän Wäsby socken, har sitt namn af en Wiking som under Hedna tiden slog sig ner här och hette Fingall som är ett almt namn i den tiden, han lär bott på en plats nära landsvägen nära Wästragård och kallades Wästräljeka, detta ställe visade sig vara den äldsta odlade plats uti byn som 1833 fanns, ty här fanns en utmärkt kraftig mylla, och som bevis för dess ålderdom, den vor en aln högre än den kringliggande marken, se kartan för 1833. utförd på 1700t. och den nya på 1830t. till denna åker, som då bar namnet lyeka, hade från Stangårdens odlade ägor gått en med gårdsgårdar stängd väg som här kallades på nyare språket Guda (äldsta Stråde i Skåne) samgicks till betesmarkerna och här hafver Fingal, den första som här gjorde sitt nybygge, då det sedan kom flera, nemligen hans barn, som delade den slata och odelbare jorden, fick det hela namnet af Fingalstråde (som sedan förkortades till Engelstråde) hvarefter flera kallat sig Fingaman (Engelman) jag förer till ännu bättre varit de kallat sig Fingallon.

Uti mantalsförteckningarne från 1600t. finnas vi uti denna by, flera gamla hedniska namn, (se mina anteckningar) Man finner och ännu denna by inom socknen hvarit den förnamsta, och ännu på 1600t. gick den första Riksdagsfulmäktige till Stockholm, och af denna bys Danemän äfven alltid haft förtroende uti kommunen som kyrkovärder m. m. Antecknat 1835 i Stockholm. Se Jordboken för 1668 pag 783 om Wäsby socken Engelstråde by.

Wäsby lock 1865. Då Hans Nilsson i Långared 1828 skulle gräpa en kornen nära bandälen och gårdeskälden vid sin nya gård, fanns på 4 alnars djup Draket af ett Skepp, nemligen flera plankor, uti plankorna sutta järn naglar, samt rost efter järn, gården ligger circa 400 alnor från havet.

När Frulls Persson i Engelstråde N:o 3 skulle flytta sin gård dit, där