

pelaren till höger från detta altare. *) Du märkvärdige man, af Konung Carl den XII:s tid, som för våra förfäder och för den utmärkt gudfruktige Konungen här förkunnat Herrans ord och nitiskt förvaltadt ditt embete samt efter dig lemnat så många minnen, kunde Du från den ljusa boning, der vi hoppas Du är ingången, se ned i detta tempel, så skulle Du fröjdas af hvad som nu skedt är till upplifvande af det herrliga, som under Din embets tid här blifvit verkställt af välgörare. Undren icke, att jag, som näst honom bland kyrkoherdar här längst tjenstgjort i detta åldriga tempel, med blicken ofta fästad på denne Lärare bland mina företrädare här och med hägkomsten af hvad här fordom genom gudfruktige och kraftfulle medchristne till Guds ära blifvit uppfördt och föräradt, undren icke, att jag af dessa anledningar har innerligt åstundat, att detta år med min värda Församling få fira denna vår kyrkas minnesfest och lika innerligt önskat och sträfvat att till denna tid få se någon af de beslutade förbättringarne å detta tempel vara fullbordad. Dessa förbättringar, deribland nya fensters insättning, försedda öfverst med sköna, kulörta glas, enligt Herr Professorn och Ledamoten af Kongl. Nordstjerne-Orden Magister Brunii benäget meddelade ritningar, i stället för de flera sekler gamla, förfallna och genom sin dallring andaktsstörande, blefvo af mina då varande aktningssvärde Kyrko-Råds Ledamöter i samråd med mig enhälligt föreslagna, Ansgariidagen 1847 **) hvartill denna Församling lika enhälligt

*) Å pelaren midt för, till venster från altaret, finnes portraittet af hans efterträdare Prosten Mathias Ronbeck.

**) Kyrko-Råds Ledamöterna voro då: Herr Lagmannen och Borgmästaren T. L. Sylvan, Handländerne C. A. Åkerblom, Ad. Schwabe och J. Kreok jemte Urfabrikören J. Pettersson och Fabrikör A. P. Löfberg, hvilken senare afidit den 5 Januari 1850, saknad

gaf sitt bifall vid utlyst möte Mariæ Bebedelse-dag samma år. Och — Du! som varit detta samhälles Domare och verksamme Styresman i 18 år; men af egna vidsträcktare omsorger, till vår saknad, nyligen lemnat denna plats, som Du intog efter en älskad Fader i denna din födelsestad, — jag förgäter icke, huru Du allvarligt och varmt äfven ville detta tempels tillbörliga återställande och förskönande. Beredvilligt och kraftfullt räckte Du mig alltid din hand i allt hvad rätt och nyttigt var och jag erkänner det tacksam i dag, då Du ökat min förbindelse till Dig, i det Du beledsagat mig på denna för mig så glädjande högtid upp till denna åter öppnade helgedom. *) Huru förenades med mina önskingar äfven dina, att till denna tid få se detta upphöjda altare med dess sköna omgifvande korbyggnad ej längre stå i ett otillbörligt mörker. För att snart uppnå fullbordan af dessa önskingar, som så många af mina värda Församlings-Ledamöter delade med mig lika innerligt, fann jag mig kallad och föranlåten, för att dertill bereda medel, som kyrkan saknade, Pingstdagen förlidet år innesluta detta åldriga tempel i mina lyckligare lottade åhörars särskilta beredvilliga omtankar och sträckte sig min önskan då endast att få se denna nu fullbordade belysning öfver allt i detta herrans hus; men vida mera, än jag kunnat ana, har blifvit fullbordadt till denna högtidsdag. Vi hafva här inträdt på denna minnesfest icke allenast i ett nu herrligt belyst utan ock till hela dess inre åter upplifvadt och förskönadt tempel. — Den bland oss allmänt kän-

och värderad ibland oss för dess fromma och allvarliga gudsfuktan, fridsamhet, sträfvanden och ömma omsorg för de sina och sin stora välgörenhet.

*) Herr Lagman T. L. Sylvan, nu ägare af Glimminge, Röllorups, Öja och Borgsjöholms gårdar och egendomar.