



Så här såg badlivet, som samtiden förfasade sig över, ut i Mölle när seklet var ungt. Fotograf Lundh spred bilderna - och därmed myten om det syndiga Mölle.

Foto: P. Lundh och Höganäs museum.

Mölle firar 500 år

Av MARIA BERKMO

För knappt hundra år sedan började Mölle bli bekant som badort. Snart nog var den lilla orten på kullansan berömd, för att inte säga beryktad, för sitt syndiga nöjesliv bland klipporna. Här hade frigjorda damer och herrar fräckheten att halvnakna löga sig tillsammans i de salta böljorna. Ingen skam i kroppen hade de, de där människorna som stoltserade i randiga simkostymer, där kroppens alla utbuktningar tydligt syntes.

Men Mölle är mycket äldre än så. Mölle fyller 500 år i sommar. Kortast kan väl ortens historia beskrivas så här: Först 400 år av obemärkthet som ett litet fattigt fiskeläge hukandes på branterna till det omvittnat fula och karga Kullaberg, därefter några glansfyllda årtionden som turistort och slutligen ett nytt inshumrande, nu som vilasamhälle med viss turism.

Minst 500 år

Mölle är alltså en ort med anor, men någon exakt födelsedag finns naturligtvis inte.

Ingen vet säkert hur gammal byn Mölle är. Men den är minst 500 år gammal. Första gången namnet dök upp var redan 1491. Namnet finns med i "Fortegnelse over Danmarks breve

fra middelalderen" redan 1491. Fast då hette det inte Mölle utan Myllae.

Det här är i varje vad mölleborna själva har tagit fasta på och därför firas Mölles 500-årsjubileum i sommar mellan den 7 och 14 juli.

Fotograf Lundh

Det var framför allt hovfotografen Peter Lundh från Höganäs som gjorde Mölle känt för allmänheten under 1900-talets första decennier. Han hade ateljé både i Mölle och Arild och förevigade Mölles glansperiod. På 20-talet kom turister från när och fjärran för att njuta av de syndiga gemensambetsbaderna i Ransvik. Baderna var till och med så syndiga att folk bodde i Arild så att ingen skulle tro att de befann sig i Mölle.

Många hotell

Turisterna gjorde att marknaden för hotell blev stor. Hotell och pensionat växte upp som svampar ur jorden.

Mölle placerade sig till och med på världskartan. Från Berlin kunde man ta direkttåg till den populära badorten.

Celebriteterna har alltid gillat Mölle. Någon gång i slutet av 1800-talet stegade kejsaren Wilhelm från Österrike över tröskeln till Hotell Kullaberg. Även i våra dagar har kändisar sökt sig

hit. Under många år var författaren Ivar Lo-Johansson en återkommande gäst.

Jubileumsprogram

Idag är Mölle en skugga av sin forna glans. Det bor bara cirka 700 personer i byn. Bara ett fåtal av alla hotellen finns kvar. Och av det stora utbud av olika affärer som en gång fanns märks inte ett dugg.

Men under en vecka ska byn leva upp till sitt rykte som nöjesmetropol och turistfälla. Veckan från den sjunde till den fjortonde juli är späckad med aktiviteter.

Mölle byförening ordnar 500-årsjubileet. Firandet kommer att ske under olika teman. Varje tema speglar byn århundrade för århundrade från 1400-till 1900-talet.

Söndagen den sjunde juli är det 1400-talet och kyrkan som gäller. De gamla väggmålningarna i Brunnby kyrka visas upp och det blir rundvandring på kyrkogården där det finns många gravar med gamla kända möllebor. Mölle kapell visas också upp.

På måndagen blir det bouletävling på den nya banan vid stationshuset.

Tisdagen viks åt 1500-talet, fyren, hamnen och sjöfarten. Jubileumstältet vid stationshuset kommer att fyllas av föredrag och kåserier. Fyrens väg från

liten fyrbåk till dagens ståtliga fyr ska det också berättas om.

Onsdagen är 1600-talets dag. Även Krapperup och dess betydelse för Mölle kommer att avhandlas. Friherre Ulf Stiernstedt medverkar och berättar om Krapperup från 1600-talet fram till våra dagar. Under kvällen spelar Leif "Smokerings" Andersson gamla jazzlåtar och kåserar.

1700-talet och naturen kring byn tas upp på torsdagen. Det blir vandring på Kullaberg där ornitologer, bergsklättrare och dykare visar upp sina aktiviteter. F10 har flyguppvisning under eftermiddagen. På kvällen läses lyrik av kända författare på stationshuset.

Grande final

På fredagen är det 1800-talets, fiskets och havets dag. Mölleprofilen Bert Knafve kåserar om fisket och det blir utställning av gamla fiskeredskap. Det blir också marknadsstånd i Gyllenstiernas allé. Kvällen viks åt ungdomarna med rock och disco i tältet.

Grande final blir det på lördagen och söndagen den 13-14 juli. Bengt Haslum och Sonja Stjernquist presenterar och framför Melodikrysset och husarsextetten spelar. På söndagen blir det hattparad och promenad i sekelskifteskläder i Gyllenstiernas allé.