

# Karl-Erik Weggerup: Kyrkor är mer än historiska minnen!

Nu i sommar- och semestertid är kyrkor viktiga sevärdheter för de flesta turister. De är ofta gamla byggnader, som speglar en bygds historia. Men ordet kyrka betyder också kristen gemenskap. När människor samlas i ett kyrkorum till gudstjänst, då är kyrkan i funktion. Då är den levande och inte längre ett "dött" museum.

Hur många av oss tänker t.ex. på att kyrkbyggandet har sin ursprungliga förebild i Jerusalems tempel för nästan tre tusen år sedan? Men alla kristna kyrkor skiljer sig från denna prototyp genom korsets symbol, som förklarar den kristna världen. En kyrka återspeglar således både gammaltestamentlig och nytestamentlig tid.

"Kyrka" kommer från grekiskans "kyriake", som betyder "det som tillhör Herren". Jerusalems tempel kallades också "Herrens hus". Alla fyra evangelisterna i Nya Testamentet skildrar hur Jesus en gång rensade templet, där offerkulten hade urartat till rena geschäftet med "svarta" pengar som extrainkomst.

Herrens hus var inte det bödens hus, dit man kom med helt tomma händer och därför måste få i stället för att ge. Kristus är det nya templet: Kyrkan. Den är Kristi kropp, som famnar församlingen och ger dimension åt gången tid, nutid och framtid.

Genom den kristna församlingens Guds-hus går en linje från Salomos tempel (900-talet f. Kr.) till det himmelska Jerusalem (Uppenbarelseboken 21:2-3). Linjen har på ett ställe fått korsform.

## • Ekumenisk syn

Jerusalems tempel finns inte sedan år 70 e. Kr. Nu är Kristus det enda giltiga offret. Hans korsdöd och uppståndelse har skett för att ge frid åt människors hjärtan, inte för att skapa ofred. Jerusalem betyder "fridens boning". Dit kom Fridsfursten, Jesus Kristus,



Karl-Erik Weggerup bor i Malmö och är präst i Svenska kyrkan, men arbetar samtidigt med danskt kyrkoliv som sekreterare i Dansk Menigheds-samfund i Malmö. Han har ett förflutet som journalist och skriver fortfarande gärna i pressen. Här ger han sin syn på kyrkans funktion inte bara i Sommar-Sverige men också rent generellt i vårt land och världen.

och ville allas räddning, i dag också din och min frälsning.

Utomstående kan ofta inte förstå att kristenheten är uppdelad i grupperingar, när dessa har Jesus Kristus som Herre och hans kors som gemensam symbol. Det får oss att tänka på ekumenik. Samarbete och samhörighet mellan kristna kyrkor och samfund, dvs. enhet i Kristus, är en svår fråga, eftersom bibeltolkning och traditioner har fört oss in i olika fallor.

Men ekumenisk syn och samverkan är alltid möjlig i det kristna korsets återsken. Kristi kroppskyrkan och församlingen - består av lemmar, som kan och bör komplettera varandra i ömsesidig respekt. I den kristna världen betyder enhet inte likriktning i yttre avseende utan en Andens och försoningens samhörighet, där Jesus Kristus är i centrum.

## • Positiv mångfald

Jesus ville församla, skapa enhet. Det ville hans apostlar

också, och innerst inne är det en önskan även hos nutida kristna, vilken kyrka eller vilket samfund vi än tillhör.

Jag hörde en gång en frikyrkoledare säga: "Ju mer hemma jag är i det egna, desto frimodigare kan jag vara ekumeniskt". Han har säkert rätt. Ekumeniskt samarbete består inte i att överge egna särdrag. Jo, när de blir självändamål! Så länge vi var och en fyller en funktion i Kristi kropp, i den enda Kyrkan, är variationen enbart nyttig och kan t.o.m. vara nödvändig för enheten och dess vitalitet.

Det är detta vi så ofta missförstår när vi talar om enhet, särskilt den kristna. Människors olika anlag och temperament skall inte utplånas, så att alla blir stöpta i samma form. Det stora ligger i att vi kan tjäna varandra i "enhetens mångfald", som det så träffande heter i en nymyntad ekumenisk term.

Jesu stora böneämne är att "det skall bli en hjörd och en herde" (Joh. 10:16) eller som han uttrycker det vid ett annat tillfälle: att "de alla skall bli ett" (Joh. 17:21). Ordet "ekumenik" kommer från grekiskans "Oikoumene", som närmast betyder "den bebodda världen" eller "världsomfattande".

På din upptäcktsfärd i Turist-Sverige har du alla möjligheter att vara ekumenisk. Korset är försoningstecknet, som kan församla. Korsets långbjälke talar om Guds kärlek till oss. Tvärbjälken är såsom armar, som sträcker sig ut till vår nästa. Alltså är Jesu kors den kristna enhetens symbol och samlingsmärke.

Vi möter vår medbroder och medsyster solidariskt i korsets återsken. Detta är ekumeniskt liv, trovärdig kristendom. Låt oss bli redskap för den, så att kyrkan inte bara är en skön gammal byggnad. Som gemenskap av levande kristna är kyrkan alltid som vackrast!

KARL-ERIK WEGGERUP

## SARA Hotell Värnamo Sommar Special

Tidsperiod: 1/7-31/7

1 natt i dubbelrum inkl SARAs stora frukostbuffé och två rätters supe. (dock ej söndagar) samt fri entré till Westernstaden High Chaparral.

Pris/person ..... 350:-

Tidsperiod: 16/6-20/8

Nordisk Hotellpass: 1 natt i dubbelrum inkl SARAs stora frukostbuffé (Hotellpass 60:-)

Pris/person ..... 220:-

## BARN UPP TILL 15 ÅR

- Bor gratis i föräldrarnas rum.
- Får frukost, lunch och middag till halva priset.



Tel. 0370-115 30  
Storgatsbacken 20  
331 01 VÄRNAMO

SARA Hotell Värnamo



Heligkorskyrkan i skånska Dalby är Nordens äldsta bevarade stenkyrka, uppförd 1060 som dansk missionsdomkyrka. Den är liksom Lunds Domkyrka byggd i form av en romersk basilika med Jerusalems tempel som tydlig förebild.