



FO-befälhavaren, överste Stig Magneberg, t. h. i spetsen för män som vakade över Mölle under ofredsåren.

Minnesstenen avtäckad i Mölle över kustförsvarskompaniet

Minnesstenen över 16:e kustförsvarskompaniets värtjänst i Mölle under andra världskriget avtäcktes på söndagen vid en högtidlighet på hamnplanen, där minnesstenen fått sin plats mellan "kanonerna" på anläggningen vid flaggstången. Avtäckningen förrättades av fo-befälhavaren, överste Stig Magneberg, i närvaro av ett tjugofemtal beredskapsmän i det kompani, som vakade över Mölle under ofredsåren, en representativ grupp hemvärnsmän samt ortsbor och turister. Även kompaniets fältpräst, prosten Gunnar Stenberg, Hålsingborg, närvar och höll ett minnestal som formade sig till en friluftspredikan.

Efter avlämning av hemvärnsgruppen och musikkåren till försvarsområdesbefälhavaren hälsade ordföranden i 16:e kustförsvarskompaniets kamratförening välkommen. Han nämnde, att kamratföreningen bildades 1945 när kompaniet avvecklades och att den alltså består, ehuru den tunnats ut genom åren. Den är naturligtvis dömd att försvinna och nu efter tjugofem år skall den också upphöra. Minnesstenen har bekostats av medel som fanns i kamratföreningens kassa.

Överste Magneberg talade om kamratskap och sammanhållning, och frambar krigsmaktens tack för de trogna tjänster som beredskapsmännen i 16:e kustförsvarskompaniet och andra gjorde under de svåra krigsåren, varpå han bjöd täckelset över minnesstenen falla.

Denna är som HD förut omnämnt en bronsplatta med relief, där står "16. KF. KOMP 1941—1945. VID KUSTVÄRNET — MÅN AV KULLABYGD. PÅ PLATTAN ÄR OCKSÅ EN KARTA ÖVER KULLANÄSÄN.

TACKSAMHET

Ordföranden i kamratföreningen och kompanichefen kapten Harry W. Malm överlämnade minnesstenen till Brunby kommun som företreddes av fullmäktiges ordförande, skogsmästare Erik A. Eriksson.



Minnesstenen som skall minna om värtjänsten i Mölle under andra världskriget.

— Det är med uppskattning och tacksamhet kommunen emot denna gåva, som för alltid skall minna om en svärk tid i människlighetens historia men samtidigt om en uppoffrande insats av de män som värnade om vårt lands frihet, sade hr Eriksson. Vidare underströk han att 16:e kustförsvarskompaniet var rekryterad av bygdens söner, vilket ytterligare höjer värdet av minnesstenen som han lovade att kommunen genom hamnstyrelsen väl skall vårda.

PREDIKAN

Hemvärnets musikkår under ledning av hr Erik Ageriöv spelade

en marsch varefter prosten Gunnar Stenberg enligt programmet skulle uttala minnesord. Det gjorde han också, men mer än så. Sönlunda tog han tillfället i akt att när så många var samlade göra en predikan på sitt kända friska sätt.

Texten hämtade han inte från bibeln utan från Hjalmar Brantings ord: En liten nation som vill leva, måste visa vilja att leva.

Efter ytterligare musik avslutades högtidligheten av instruktör Edvin Carlström, Höganäs, som tackade alla som bidragit till minnesstenen och som medverkat vid avtäckningen.

Båt — h

En plastbåt n i Farhult, stak linan och gett med bensin som

Polisen i Höganäs mälde om båtsöld morgonen, fann vi båten övergiven gup derviken omkring 30 land vid Jonstorp. Den fick en fiskare att dem. Det visade sig att båten tagits liksom en d skap som fanns i den. M fiskdönen hade ett väde kronor.

Att båttjuven skulle ha för någon olycka på sjön tr



DYGNET
RUNT

KONSUL ARNBERG höll ett anorlunda flaggtal vid flaggfesten i Höganäs folkpark, ett utmärkt tal i vilket han berörde bl. a. invandrarernas roll. Han erinrade om fattig-Sverige för inte så värst många årtionden sedan då en miljon svenskar utvandrade till Amerika. Nu invandrar folk till Sverige, tack vare vår höga levnadsstandard. Hr Arnberg hoppades att invandrarerna skall alla känna sig som goda svenskar.

SOM INDUSTRIMAN anlade några synpunkter på det svenska välbefindandet och satte ett frågetecken för människornas allt större strävan efter fritid — som han tyckte fullt förstärkt — på bekostnad av arbetsviljan. Fritiden skänker inget välbefindande, det gör blott arbete, sade konsul Arnberg, som prisade våra rika naturtillgångar och den högre utbildningen som ökat så mycket.

KULLABYGDEN gästades på lördagseftermiddagen av turistbyråförreståndare från samtliga Skånes 32 turistföreningar. Det var Skånes turisttrafikförbund som ordnat med en tvådagars studieresa inom provinsen. I spetsen för sällskapet sågs Skånes turistchef Bengt Inge Jönsson.

DET BLEV EN RUNDTUR i fager Kullabygd. När sällskapet kom till Arild mötte styrelseordföranden i Kullens turistförening, källarmästare Lennart Dahlström, som också fick nöjet att se sällskapet på kaffe på sitt kära Webers. Färden gick sedan vidare mot Bjärehalvön.

UNG OCH GAMMAL kommer att göra prästtjänst i Höganäs i sommar. Under semestrarna skall f. kyrkoherden i Boteå pastorat i Hårnösands stift, Johan Hovde, tjänstgöra. Han har som pensionär bosatt sig i Ingelstråde, vilket HD förut berättat om.

Under juli kommer sedan en höganäsare att göra prästtjänst i sin hem församling, nämligen Stig Norrin. Han bedriver teologiska studier i Lund och hans tjänstgöring i Himmelsfärdskyrkan ingår i hans praktiska utbildning.

SEDAN HÖGANÄS STAD efter beslut av drätselkammaren avstår sin rätt till förköp enligt förköpslagen när det gäller Skandinaviska bankens fastighet vid Köpmansgatan, är det klart att köparen av fastigheten blir möbelhandlare Hilding Dahlgren.

AVSTAR FRÅN KÖP gör staden också av Lastbilcentralens förvärv av mark öster om Affärstryck vid Alströmer i Väsby. Lastbilcentralen kommer att förlägga hela sin anläggning hit.