



Anderstorps eneskog, gödd av vulkaniska bergarter, är en botanisk raritet. Erik Jönsson äger skogen och vårdar den med känsla.

Foto:IBL

En skog av buskar

– Av THORBJÖRN PETERSEN –

Eneskogen i Anderstorp är en av Skånes märkligaste sevärdheter. Under fyra generationer har familjen Jönsson i Anderstorp vårdat den trolska eneskogen med hundratals mer än 100-åriga ståtliga enar. Här råder det frid och doftar gott en varm sommardag. Här är det skönt att slumra till i skuggan efter att ha tömt matsäcken.

Förr betraktades de envist stretande enebuskarna som något av ett ogräs i skogsmarkerna och höggs ned.

Men inte i Anderstorp. Här vårdar Erik Jönsson tillsammans med familjen den drygt 16 tunnland stora eneskog med känsla för efterkommande generationer.

Overkligt

På något sätt är det en närmast overklig känsla att vandra omkring bland de 12-13 meter majestätiskt

resliga enarna. Närmaste liknelsen är en vandring i en italiensk pinjelund. Ändå är eneskogen i Anderstorp det svenskaste vi kan tänka oss. Ett levande minne över en tid när vresiga enebuskar växte över stora delar av det sydsvenska landskapet.

Detta är faktiskt den största eneskogen i Sverige och den här genom årens lopp besökts av hundratusentals turister - som inte betalat en enda krona i inträde. Allemansrätten känner Anderstorpsborna varmt för så länge den inte missbrukas.

Fridfullt

Bland enarna strövar kreaturen omkring, men de är inte mycket att bry sig om. Det är bara att sätta sig ner med kaffekorven inom räckhåll och njuta av vindens sus i enarna. Annars råder tystnaden.

Det enda man egentligen inte får göra är att elda. En enda gnista och eneskogen kan vara ett minne blott.

Skogen har sedan den kom i familjen Jönssons ägo i början på 1800-talet till största delen fått behålla sitt

ursprungliga utseende. Till en början gallrades det en del för att den skulle kunna fungera som beteshage men numera får den växa fritt.

Botaniska sevärdheter

Det finns en rad andra botaniska sevärdheter att ta en närmare titt på. Märkligt vridna jätteträd, konstiga björkar, några rejäla ekar och döda träd som våra allt sällsyntare hackspettar bara älskar.

En bidragande orsak till att eneskogen kunnat bli så ståtlig är den vulkaniska aska som träden, eller rättare sagt buskarna, växer i. Hela området är gammalt vulkaniskt område med en gång i tiden ett 70-tal aktiva vulkaner. Jällabjär strax intill Anderstorp är den högsta och mest kända vulkankäglan.

Eneskogen i Anderstorp är värd en utflykt i sommar. Dit hittar man enklast genom att köra till Färingtofta och ta vägen mot Röstånga. I Foresad, precis efter bron över Rönneå, visar vägskylt mot Anderstorp.