

Uppst. av Goy Ahlersona, Malmö, deltagare
i folkminneskullen: Ö. Grevie 1924.

Öfver fru Hansson, Hemmet, Ö. Grevie.

Ljktugubben Min far brukade ofta
gå följt med ljktugubben. Den brukade
springa vid diket kanten, när han gick
på vägen. En gång när han haft följt
med den förvann den när han kom till
gården, men då fick han se den sittande uppe
på vindflöjelns.

Ö. Grevie
7. 1. 1924
Malmö

Goy Ahlersona
Ö. Grevie
Malmö

Upptecknat av Fru Ahlcrona, Halmir, deltagare i folkminneskursen i Ö. Grevie 1924

Efter fru Andersson, Ö. Grevie, född i V. Härsby 1857. *Sk.*

Älven

(f. 1820)
Fru Andersson väronar hade talat om för henne, att en gång hade i hennes hem en skräddare suttit och berättat om älven. Hon som var mycket religiös satte alls ingen tro till hvad han talade om. Men trettondagshon på morgonen då hon skött undan smjörkningen och kom in för att paka plättar i den öppna skorstenen, hörde hon tydligt fiolspelning genom skorstenen, och var fullkomligt övertygad att det var älven hon hörde spela.

Uppskrift af *Ery Aklerona, Matniv.* Deltagare
i folkminnes kursen i *Ö. Greve* 1924.

Efter *Fru Andersson, Ö. Greve*, född i *V. Käse-
storp* 1857.

Julkök lades fram för eller vid sidan om
kallriken, utgjordes av en fin kaping, ett
stort stycke sylta, saltat gris- och fårkött samt
en bit nystekt vinkött. Lades ovanpå resten
nat i nyss nämnda ordning och slutligen
kläddes alltsammans med plättar så till att
bröd och kött ej syntes. (Detta skulle drängarna ha
som brännvins bröd.)

Uppf. av Ery Ahlström, Malmö, deltagare
i folkminneskursen i Ö. Greve 1924.

Efter fru Anderson, Ö. Greve, född i V. Härr
storp 1857.

I Ö. Härrstorp fanns en gård, där det
låg två stenar, en på varje sida om porten.
Då den ena stenen hörde kyrkblockorna
reste den på sig och den andra vände sig då
den kände luktten av nybakat bröd.

Uppf. av Guy Ahlerson, Naturv. Lektör-
gare i folkminneskursen i Ö. Greve 1924.

Gifta fru Andersson, Ö. Greve, född i V.
Härstorp 1857.

Man skall äta en salt rill med huvudet
först så att drömmen kan gå med strömmen
I drömmen skulle då ens tillkommande
gåra en något att dricka, för man vatten
blev man fattig, för man dricka fick man
det ganska bra och för man öl blev man
rik.

Uppf. av Gny Ahlcrona, Malmsjö, detta-
gård i folkminniskursen i Ö. Grevie 1924.

Efter fru Andersson, Ö. Grevie, född i V.
Årström 1857.

Engelska sjukan. En flicka botades av
en klok qumma på engelska sjukan på följande
sätt. Hon fick tre påsar, vilka ej fingo öpp-
nas, i dessa påsar läggas på olika ställen, en i
sänder, och efter en viss tid skulle dom brän-
nas upp. Flickan blev bra.

Skane

Östra

En V. Årström i Ö. Grevie

Uppf. 1924

Uppf. av Gny Ahlcrona